

Ontstaan van de Quakers

De Quakerbeweging ontstond rond 1650 in Engeland. Geïnspireerd door het beeld van de eerste Christengemeenten namen de Quakers afstand van de gang van zaken in de kerken van destijds. Zij werden vaak vervolgd en gevangengenomen om hun geloofsopvattingen en om de consequenties die daaraan verbonden werd. De beweging groeide uit tot een op zichzelf staande geloofsgemeenschap: Het Religieus Genootschap der Vrienden.

'Vrienden' is ontleend aan de woorden van Jezus: "vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb" (Johannes 15:15). De geloofsgemeenschap organiseerde zich in lokale en/of regionale groepen en landelijke groepen. Quakers kennen geen kerkelijke leiders. Ieder is deelgenoot van het Innerlijk Licht. De Nederlandse Quakers (Het Religieus Genootschap der Vrienden) zijn lid van de Raad van Kerken in Nederland.

Waar zijn de Quakers te vinden?

Quakers zijn overal ter wereld te vinden, maar vooral in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Amerika, Kenia en Bolivia. Sinds 1656 zijn er Quakers in Nederland. Na een onderbreking werd in 1931 weer een zelfstandige Nederlandse tak van de Quakers opgericht.

Voor actuele informatie zie onze website:

www.quakers.nu.

Postadres: Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den Haag

Tel: 070-3600621. e-mail: secretariaat@dequakers.nl

(Versie: 01-12-2021)



Samenkomsten

- *Amsterdam, Vossiusstraat 20, (elke zondag).
 - *Den Haag, Stadhouderslaan 8, (elke zondag).
 - *Bennekom, Commandeursweg 44, (Iedere 2e en 4e zondag van de maand).
 - *Groningen, Moesstraat 20, (Iedere 2e en 4e zondag v.d.' maand.).
 - *Deventer, Assenstraat 20 (Iedere 3e zondag van de maand).
 - *Driebergen, Rijsenburgselaan 11 (Iedere 1e zondag van de maand).
- Alle samenkomsten beginnen om 10.30 uur, na afloop drinken we gezamenlijk koffie.



Quakers In Nederland

Wie zijn dat?

Wat geloven ze?

Wat doen ze?



Wat zijn dat, Quakers???

Quakers geloven dat God ieder mens nabij is, en door iedereen ervaren kan worden. Zij spreken daarover als 'het Innerlijk licht' of 'Inwaartse licht'. Het geloof in deze gemeenschappelijke ervaringsbron leidt ertoe dat ze - vaak met anderen samen - proberen wegen te vinden om mensen tot elkaar te brengen en vrede, gerechtigheid en de heiligheid van de schepping te bevorderen.

Quaker samenkomsten

Quakers komen samen in stilte, zonder voorganger. De samenkomst begint zodra de eerste bezoeker heeft plaatsgenomen.

Er is geen bepaalde orde van de dienst of een ceremonieel. De stilte kan door iedere aanwezige (dus ook een bezoeker) worden verbroken als deze zich geroepen voelt tot spreken. Dit spreken wordt staande gedaan.

Alles wat de stilte verdiept kan gezegd worden: een gebed, een eigen bijdrage, een bijbelvers, een gedicht. Zo'n bijdrage duurt meestal niet meer dan een minuut. Vanuit dit 'ervaringsgeloof' leggen Quakers elkaar geen dogma's op,



“Quakers geloven dat ze in de stilte Gods Liefde kunnen ervaren”

ook al spelen voor de meesten Jezus en de Bijbel een belangrijke rol. In navolging van Jezus die ons “Vrienden” heeft genoemd, heet onze organisatie het ‘Genootschap der Vrienden’.

De Vrienden proberen wat ze in de Stilte leren in hun dagelijks leven toe te passen. Ze kennen geen uiterlijke vormen van sacramenten zoals doop met water of een avondmaal.

Het Quaker Vredesgetuigenis

(sinds 1660): ‘Wij verwerpen met grote nadruk alle geweld en oorlog en elke strijd met uiterlijke wapens voor welk doel en onder welk voorwendsel ook. Wij geloven dat de geest van Christus, die ons leidt in alle waarheid, ons nooit zal bewegen om oorlog te voeren en te

vechten met uiterlijke wapens tegen wie dan ook, niet voor het Koninkrijk van Christus, noch voor de Koninkrijken van deze wereld!’ Vrede en verzoening komen niet vanzelf, maar ze kunnen altijd worden nagestreefd op alle terreinen van het leven. Zowel individueel, als samen met anderen, vragen deze zaken een onvoorwaardelijke inzet.



“Als Quaker zoek ik in de Stilte contact met het Hogere”

Geloof en dagelijks leven

Quakers menen dat hun geloven tot uitdrukking moet komen in het dagelijks leven. De diepgang en inspiratie vanuit hun samenkomsten verbinden de Quakers met sociaal-maatschappelijke actie. Daarbij willen zij sober leven en de gelijkwaardigheid van ieder mens vooropstellen. Mannen en vrouwen zijn in het Genootschap altijd als gelijkwaardig beschouwd. Dus ook al in 1660!

Quakers hebben zich onder andere ingezet voor de opheffing van de slavernij, voor internationaal hulpwerk, voor humanere omstandigheden in gevangenissen en psychiatrische inrichtingen, voor vredeswerk en beter onderwijs.



“Wist je dat Quakers betrokken waren bij de oprichting van o.a. Greenpeace, Amnesty en Oxfam-Novib?”

Quakers zijn ook internationaal heel actief, door achter te schermen partijen tot elkaar te brengen in Europa, de Verenigde Naties, door in ontwikkelingslanden projecten op te zetten of te steunen, enzovoorts.

Lees hierover meer op onze website: www.quakers.nl