



11 Juni 2022

Aan alle Vrienden wereldwijd.

Na twee Corona-jaren was ook deze Algemene Vergadering weer bijzonder. Belangrijke onderwerpen die ons na aan het hart liggen kwamen samen in vorm en inhoud. ‘Door omstandigheden’ kwamen we op vrijdagavond samen via Zoom en op zaterdag fysiek. Op zaterdag als gasten van vrijzinnige christenen die ons gastvrijheid boden in hun Amersfoortse kerkgebouw. De oorzaak was, dat de ruimte die we voor het hele weekend gereserveerd hadden, plotseling nodig was voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Het thema van onze Algemene Vergadering was “Inclusieve Veiligheid”. Een belangrijk agendapunt in onze zakenvergadering was ons lidmaatschap van het InterKerkelijk Vredesberaad (IKV) dat we in 1999 opschortten en in 2002 beëindigden. We besloten tijdens deze Algemene Vergadering weer volwaardig lid te worden. We nemen ons voor om in onze rol binnen en via het IKV zowel het thema “Inclusieve Veiligheid” als het verband tussen vrede en ecologische gerechtigheid uit te werken. We realiseren ons de verantwoordelijkheid en de zelfverplichting die we daarmee op ons nemen, zoals ook verwoord in de [Kabarak Call for Peace and Ecojustice](#)<sup>1</sup> van Quakers wereldwijd uit 2012.

Kees Nieuwerth vertelde ons vrijdagavond de historische achtergrond van het concept “Inclusieve Veiligheid”, beginnend bij de oprichting van de Wereldraad van kerken in 1948 in Amsterdam. Jan Schaake van de werkgroep Inclusieve Veiligheid legde ons zaterdagmiddag uit wat “Inclusieve Veiligheid” inhoudt en hoe dat in de periode tot 2040 gerealiseerd kan worden. Heel helder zette hij uiteen hoe wij stappen kunnen ondernemen richting die stip op de horizon. Wat betekent dat voor ons persoonlijk, voor ons als Nederlandse Quakers, en in relatie tot de actualiteit? Dat bespraken we in kleine groepen. Daar constateerden we, in de woorden van een bekend lied, aangehaald door Jan: “Het is al begonnen, merk je het niet?” We kunnen aansluiten bij en voortbouwen op wat we al doen. In het klein en in het groot, want die zijn deel van één geheel.

We gaan naar huis in de hoop en met het voornemen bij te dragen aan het doorbreken van het Licht in onze gebroken wereld.

Peter Spreij,  
schrijver Nederlandse Jaarvergadering

---

<sup>1</sup> [https://fwcc.world/resources\\_cpt/the-kabarak-call-for-peace-and-eco-justice-2012/](https://fwcc.world/resources_cpt/the-kabarak-call-for-peace-and-eco-justice-2012/)

## Netherlands Yearly Meeting

### EPISTLE FROM NETHERLANDS YEARLY MEETING

held on Zoom (June 10th) and in person (June 11th) in Amersfoort

Greetings to Friends everywhere

After two years of coronavirus pandemic, this Annual Gathering, too, was special. Important topics that are close to our hearts came together in the content of the event as well as how it took shape. 'Due to circumstances', we gathered online via Zoom on Friday evening and in person on Saturday. On Saturday we were the guests of the liberal christians (a collaboration of the Mennonite congregation, the Remonstrant congregation, and the Association of Liberal Protestants) who offered their hospitality in their church building in Amersfoort. The reason for this set up for our weekend was, that the location we had originally booked for the entire weekend, suddenly was needed to provide shelter for refugees from Ukraine.

The theme of our Annual Gathering was 'Inclusive security'. An important part of the agenda of our meeting for worship for business was our membership of the InterKerkelijk Vredesberaad, IKV (the Dutch InterChurch Peace Council), which we had suspended in 1999 and ended in 2002. During this Annual Gathering, we decided to become active members again. In our role within the IKV council itself as wells as via this organization, we intend to develop both the theme 'rethinking security' and the correlation between peace and ecojustice. We are strongly aware of the responsibility as well as the *commitment* that we have taken upon us, also represented in the Kabarak Call for Peace and Ecojustice of Quakers worldwide in 2012.

On Friday evening, Kees Nieuwerth shared with us the historical background of the concept of "Inclusive security", starting with the establishment of the World Council of Churches in 1948 in Amsterdam. Jan Schaake of the workgroup 'Inclusive Security' explained to us in detail what 'rethinking security' means and how this strategy could be realised in the period from now until 2040. Quite clearly he explained which steps we can take to move toward that dot on the horizon. In our base groups, we spoke about: what does this mean for us personally, for us as Dutch Quakers, and in relation to the current affairs? We concluded, in the words of a well-known song, which Jan reminded us of: "It has already started, don't you notice?" *We can continue with and build on what we already do.* In the small and in the big things, as they are one. We head home in hopes and with the intention of contributing to the Light finding its way into our broken world.

Peter Spreij  
(Clerk)