

# *Licht dat in ons is*

*Door: Jan de Winter (uit voordracht AV 2004)*

*Soms zijn we bang dat het licht dat in ons is,  
ons zaken duidelijk maakt waar we moeite mee hebben.  
Waarmee we onszelf of een ander liever niet belasten.  
Denk dan, dat dit licht ons tevens bijstaat en sterkt.  
Wees blij dat we allen Gods kinderen,  
en vrije mensen zijn.  
Doe weloverwogen waarvoor je gesteld wordt;  
zo, dat Zijn heerlijkheid zichtbaar wordt.  
Laat je licht schijnen en stimuleer anderen om dat ook te  
doen.*

