

Licht tegen Donker

Gedicht van Karel Eykman, uit Ik wou dat ik een vogel was 2001

*Licht dat wil ingaan
tegen donkere nachten
tegen duistere machten.
De morgen breekt aan.*

*Toen de zon aan de slag kon
ging het donker verdwijnen,
mocht de aarde verschijnen.
Dat begon met de zon.*

*Kijk dan en zie maar
maak het licht levend
wordt zelf lichtgevend
voor jezelf en elkaar*

