

De Vriendenkring

Maandblad van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

website: www.Quakers.nu; 89e jaargang nr. 4, april 2018 .



*Carnaval op basisschool 'de Polstok' in Zuid/Oost Amsterdam (Bijlmer)
waar we de bijeenkomst hielden over Inclusieve Veiligheid op 10 maart 2018*

Abonnementsprijs:

Nederland	€25,00 per jaar
Europa	€35,00 per jaar
Wereldwijd	€35,00 per jaar
Email abonnement (PDF)	€5,00 per jaar



deze Vriendenkring is gedrukt op milieuvriendelijk papier met deze drie certificaten

Nieuwe bankrekening: (IBAN) **NL65 TRIO 0212 3772 64** t.n.v. Religieus Genootschap der Vrienden Quakers te Amsterdam met vermelding van 'Abonnement De Vriendenkring'. Voor buitenland: (BIC) TRIONL2U

Nieuwe abonnees, adreswijzigingen en betalingen email:

vriendenkringredactie@gmail.com

Redactieleden:

Eindredactie: Sytse Tjallingii, Van Nispensingel 5, 8016 LM, Zwolle, tel. 038-4608461/06-40030923, email: vriendenkringredactie@gmail.com,

Schrijver: Hylkia Nieuwerth

Redactielid/leden: vacatures

Correctie: Hylkia, Corien van Garderen en Frieda Oudakker

Voor abonnees met gezichts- of leesproblemen was er een gesproken versie van De Vriendenkring. Als je hier behoefte aan hebt neem dan contact op met de redactie.

Kopij voor De Vriendenkring is heel erg welkom voor de 15^e van iedere maand! (tenzij anders afgesproken).



De Vriendenkring staat in kleur op de website, waar je nog een schat aan aanvullende en actuele informatie over de Quakers vindt. Bezoek daarom geregeld de Quaker website: www.Quakers.nu (je wordt doorgeschakeld naar het blog waar ook de Vriendenkringen staan)

In dit nummer:

Van de redactie.....	4
Nacht-stilte	5
Gehandicapt met een eigen zaak	10
'Sleutels naar gerechtigheid'	11
Cirkel van Vreugde	12
Ierse zegenbede.	13
QCEA-zendbrief maart 2018	14
Geloven en werken toen en nu.	16
De Barclays	17
Het anti-Islam filmpje van de PVV.....	18
Het werk van INLIA, inspirerend en hartverscheurend?	19
De Politiek van de Hoop	21
Verwondering en vertrouwen als basis voor dialoog.....	23
QCEA publiceert vredesstudie waar een jaar aan is gewerkt.....	24
Samen vrede opbouwen	27
Doe mee aan de actie 'Syria, I'm with you'	34
We hebben recht op gezonde lucht!	36
Handen en Voeten.....	37
Vrienden in het hele land	38
Waar zijn Quakerbijeenkomsten?	39
De Workshop Inclusieve veiligheid in de Z/O Amsterdam (Bijlmer).	40



Van de redactie

Wat doen we als Quakers in de stilte als we in de wijdingsdienst bij elkaar zijn? Sommige Quakers noemen het 'bidden', anderen 'mediteren', weer anderen noemen het 'tot rust komen'. Maar belangrijker dan wat voor naam we het geven is wat het met ons doet. Hoeveel inspiratie doen we in de stilte op?

Hoe brengen we dat wat we 'dat van God in ieder van ons' noemen naar buiten?

Hoe kunnen we in wat we doen in onze eigen kring, ook doen in de kringen die wel dichtbij zijn maar vaak buiten onze gezichtsveld blijven?

Wie wonen er in mijn wijk die weinig of geen contact hebben met anderen?

Welke mensen vallen er buiten de boot? Vanwege hun cultuur of religie, of vanwege hun gedrag?

Wat kunnen we in de stilte doen om hen in het 'licht te houden'? Dit zou een eerste stap kunnen zijn om ook in de praktijk verbinding te zoeken met deze mensen en hen op te zoeken.

Hoe komen we tot een volgende stap om ook de vrede die we in ons zelf voelen ook om te zetten in een bijdrage aan de wereldvrede? Vaak wisselen we na afloop van de wijdingssamenkomst van gedachten over wat we kunnen doen voor de kleine en grote vrede.

In deze Vriendenkring een artikel over de wijdingsdienst.

We kunnen ook lezen over hoe Barclay vanuit de Quaker gedachte een moreel bankier was. Iets wat aansluit bij de hele actuele discussie over beloning van bankiers.

Het hoofdthema van deze Vriendenkring is: werken aan de vrede. Het wordt op een voortreffelijke manier concreet gemaakt door de toolkit van QCEA, waarvan je nu de eerste helft van de samenvatting kunt lezen en gaan toepassen!

Ik besef dat de verbinding tussen mensen komt van hart tot hart, dat er slechts een kleine tien procent door woorden gaat. Deze Vriendenkring bestaat voor een groot deel uit woorden, dus ga naar elkaar toe, bel elkaar op. In het samen stil zijn en vanuit de stilte spreken, danken en vergeven komt onze grote morele en spirituele kracht.

Ik wens je veel dankbaarheid en energie voor een actieve rol in jouw 'theelepeltje' bijdrage aan de vrede in jezelf en in de wereld bij het lezen van deze Vriendenkring!

Sytse Tjallingii (redacteur)

Nacht-stilte

P.C.Boutens, Uit: Vergeten liedjes

uitgesproken tijdens de meeting op 18 maart in Driebergen door Afke van Aalderen

Stil, wees stil: op zilvren voeten
Schrijdt de stilte door den nacht,
Stilte die der goden groeten
Overbrengt naar lage wacht..
Wat niet ziel tot ziel kon spreken
Door der dagen ijl gegons,
Spreekt uit overluchtsche streken,
Klaar als ster in licht zou breken,
Zonder smet van taal of teeken
God in elk van ons.



Workshop Inclusieve Vrede: Kunnen we veilig samenleven?

door Marlies en Sytse Tjallingii

Op zaterdag 10 maart werd de Workshop 'Inclusieve Vrede' gehouden in de basisschool 'de Polsstok' onderdeel van de Brede School in de Bijlmer. Johannes Borger en andere leden van de kerngroep hebben hier hun schouders onder gezet. De hele dag waren er verschillende bijdragen van mensen die op heel verschillende en bijzondere manieren het onderwerp 'Inclusieve Vrede' benaderden.

Han Verhoeven stelde ons een aantal vragen waarbij we moesten gaan staan als we bij die categorie, die genoemd werd, thuis hoorden. Enkele van deze vragen: Man?, wit?, tussen 25 en 35?, hoog-opgeleid?, in Nederland geboren? in de familie geen geweld? Deze vragen helpen ons om te beseffen dat onze bevoorrechte positie vaak bepaalt hoe ik ben en hoe ik me gedraag en hoe ik oordeel: "positie bepaalt je oordeel".

Maarten van de Werf liet ons ervaren hoe we in bubbels leven. Bubbels raken elkaar niet: als ze elkaar wel raken kan er ruzie komen, tenzij we open met elkaar leren communiceren. We zijn wel 'tolerant' als we maar niet met elkaar in aanraking komen. Hij noemde het voorbeeld van de communicatie tussen Rutte en Wilders: Wilders die tegen Rutte zegt: "doe normaal" en Rutte die antwoordt: "doe zelf normaal". Daar komt ruzie van. Als we



uitleggen wat voor ieder van ons 'normaal' is, komen we verder! Gewoon is: wat ik over mezelf denk en over de anderen. Een ander voorbeeld: Als iemand van 55+ werkeloos thuis zit, krijgt hij vaak te horen: Doe nou eens wat! Als hij dan antwoordt: 'Ik heb 200 sollicitatiebrieven geschreven, waarvan op 196 geen reactie en van 4 een afwijzing' dan kom je ineens in zijn wereld/bubbel terecht. Als je hoog op de berg zit, is dat anders dan als je onderaan de berg zit. Ook in ons taalgebruik kunnen we het samenwerken tussen mensen uit verschillende 'bubbels' vorm geven. Een voorbeeld: in plaats van 'integratie' (in de betekenis van 'zij moeten integreren') benoemen wat we echt willen dus 'samen groeien en leren van elkaar' als gelijkwaardigen van elkaar). Nieuwsgierigheid en tijd besteden om elkaar te ontmoeten kunnen ook helpen om de bubbelcultuur te ontgroeien.

Shakuur komt uit Somalië en is sinds 1991 in Nederland, hij was toen 17 jaar. Er zijn 40.000 vluchtelingen uit Somalië in Nederland. Hij vertelt over zijn gezin, zijn vrouw, die in lange kleding loopt en zijn vijf kinderen. Als men hem vraagt waarom zijn vrouw van die lange sluiers draagt, antwoordt hij dat hij de keuze van zijn vrouw respecteert. Hij vertelt ook dat Somalië ten tijde van de oorlog Wijze Mannen (mensen) mist. Het regime had geen antwoord op de onvrede in het land. In een land met onvrede zijn wijze mensen nodig die kunnen helpen om met elkaar afspraken te maken. Wat doen we als er onvrede is? Welke concrete afspraken maken we over hoe we met elkaar omgaan? Bijvoorbeeld: we respecteren verschillen in religie, gender of seksuele voorkeur.

Onder de 27 deelnemers aan de dag zijn ook een stuk of vijf vluchtelingen, afkomstig uit Syrië.

Nawras spreekt over hun project URDA (Urgent Relief and Development Association) voor Syrische vluchtelingen in Libanon. Er zijn nog vier andere Syrische vluchtelingen bij deze workshop. In de pauze raken we in gesprek met hen. Dan vertelt Nawras dat zijn opa in 1948 uit Palestina gevlucht is naar Damascus. Daar is hij helemaal



Shakuur al 26 jaar in Ned., brede inclusieve visie, met veel respect voor verschillen.



Nawras van Urda, zet zich in voor vluchtelingen uit Syrië in Libanon

geïntegreerd in de Syrische samenleving. en trouwde met een Syrische getrouwd. Ook de vader van Nawras is met een Syrische vrouw getrouwd. Maar Nawras moest dus ook weer vluchten. Hij heeft voorlopig in Nederland een veilige plek gevonden. Daarom zet hij zich zo in voor URDA, want in Libanon hebben de vluchtelingen het moeilijk. Op een bevolking van 4 miljoen inwoners zijn 2,5 miljoen Libanezen, 1 miljoen Syriërs en 400.000 Palestijnse vluchtelingen. URDA helpt met het opzetten van kleine projecten, zoals een bakkerij, klinieken, afval sorteren, een naaiatelier. Hij vertelt het verhaal van een getraumatiseerde vrouw die haar geheugen kwijt geraakt is: toen ze begon te naaien, kreeg ze langzamerhand haar geheugen terug. <https://www.urda.nl/>

Bart Jan Commissaris is directeur van de school 'de Polsstok' die samen werkt met twee andere basisscholen in de Brede School, sinds 2004. Hij vertelt enthousiast en met visie over zijn school: het meervoud van 'samen' is 'toekomst' ! De school is voor iedereen, niemand wordt afgewezen. Er is dus ook geen sprake van een 'gemiddeld kind' en dus ook geen gemiddelde score op de CITO toets. De kinderen kunnen zichzelf zijn op school. Hij vecht ook bij de Inspectie Onderwijs voor zijn idealen.



foto van leerlingen van 'de Polsstok' die pakketjes voor vluchtelingen maakten

Hij laat hen zien wat de school doet!

De wijk de Bijlmer heeft de hoogste criminaliteit van Nederland, maar de laatste 5 jaar is er niet meer ingebroken op school. Dat gebeurde wel toen hij pas op school kwam. Alle nieuwe ouders worden gevraagd naar hun verwachtingen van de school want, ouders zijn de experts van hun kinderen. Waar wordt jullie kind gelukkig van? Elk kind heeft een rugzakje, wat zit er in jouw rugzak? Zijn motto is: "Vol vertrouwen niet weten".

Wij gaan er samen voor. Kinderen leren elkaars verhaal

spelen ondermeer bij drama. GROW staat voor Gelijkwaardigheid, Respect, Ontmoeting en Welbevinden.

We werden geraakt door zijn verhaal over de Zwarte Piet- discussie. Sinterklaas is een kinderfeest en iedereen moet mee kunnen doen. Iedereen heeft gelijk. Voor sommigen is het slavernij-verleden nog steeds actueel, omdat ze discriminatie ervaren. Voor anderen is het een cultuurgoed, waar je niet aan mag komen. Op school zitten kinderen van de Pinkster Gemeenten, die dit feest niet vieren. Hoe lossen we dit samen op? We hebben meer vragen dan antwoorden. Veegpieten, witte vegen voor Ghanese kinderen het kan allemaal. We gaan de deur niet uit voordat we eruit zijn gekomen! Als er iets gezegd is, is het van ons allemaal!



Jan Schaake van 'Enschede voor Vrede' vertelt hoe in zijn stad verbinding wordt gezocht



met de verschillende gemeenschappen, onder andere met de Syrisch Orthodoxe christenen en de moskee, maar hij stelt ook de vraag hoe we de PVV-stemmers kunnen bereiken: de 'Tokkies'. Er moest natuurlijk even uitleg gegeven worden wat we daarmee bedoelen: Mensen die vaak laagopgeleid zijn, maar die ook veel ellende en onrecht hebben meegemaakt en het systeem als onveilig ervaren.

Gehandicapt met een eigen zaak

door Xavier Mariadoss (vert.: Marie-José Wouters)

In de vorige Vriendenkring stond het verhaal van Periyasamy, die de zorg voor zijn gehandicapte kleinzoon op zich nam en hem aan het lopen kreeg. Revalidatie is een van de oorspronkelijke “poten” van People Craft’s Training Centre (PCTC) in Zuid-India. Wij steunen PCTC via het Hulpfonds.



K. Murugan, lid van de Federatie van gehandicapten, is 31 jaar, is getrouwd en heeft twee dochters. Hij heeft een stuk land gekocht om een huis te bouwen. Hij is eigenaar van het servicecentrum ‘Friends Electronics’ voor televisie en elektronische apparaten in Mangalam in Thiruvannamalai (een stad in Zuid-India). Hier zit hij met een glimlach en ontvangt zijn klanten en vrienden. Pas als hij opstaat, zie je dat hij gehandicapt is, omdat hij dan zijn krukken pakt die bij de tafel staan. Daarmee kan hij naar buiten, waar zijn motordriewieler staat en die hij enkel met zijn handen kan bedienen. Murugan heeft polio gehad. Hij revalideerde in PCTC en kan nu zijn eigen zaak runnen.

Na zijn ziekte had Murugan contracturen aan zijn knie en enkel, die geopereerd werden. Zijn vader droeg hem altijd op zijn schouder van de ene plaats naar de andere. Het kostte PCTC veel moeite om zijn vader te overtuigen om hem naar een speciale school te sturen, maar uiteindelijk kwam Murugan in 1992 op de dagvoorziening bij PCTC. Hij begon daar zijn training en na een tijdje kon hij lopen met krukken.

Zelf heeft hij nu al tien jonge gehandicapten getraind in het repareren van tv’s en mobieltjes. Vier van hen zijn hun eigen winkels gestart in diverse plaatsen.

“Ik ben wat ik nu ben, dankzij PCTC” zegt Murugan. Hij heeft zichzelf bewezen een succesvolle ondernemer te zijn en laat andere gehandicapten zien dat het mogelijk is om ondanks je beperkingen te excelleren.

'Sleutels naar gerechtigheid'

Staat de Algemene Vergadering al in je agenda???

Graag nodigen we jullie ook via De Vriendenkring uit voor de Algemene Vergadering van de Vrienden op 25, 26 en 27 mei 2018 in het Natuurvriendenhuis 'De Bosbeek' (Bosbeekweg 19-21, 6721 MH) te Bennekom!

Voor de derde en laatste keer is het thema van de AV geënt op het hoofdthema van de Wereldconferentie in Peru, "*Living the Transformation*". De eerste keer lag de nadruk op *vrede*, het tweede jaar op *duurzaamheid*, en nu komt tot slot *gerechtigheid* aan bod. Het thema voor de AV2018 is daarom '**Sleutels naar gerechtigheid**'.



Onrechtvaardigheid, onbillijkheid, oneerlijkheid, ongelijke behandeling, dit alles komen we al tegen in ons persoonlijke leven.

Hoe gaan we daarmee om?

Waar vinden we sleutels naar gerechtigheid, zowel op kleine schaal als op Nederlandse of zelfs wereldschaal?

Op zaterdagmiddag bestuderen we een extreem voorbeeld van ongelijke behandeling: de hedendaagse slavernij (er zijn wereldwijd 40 miljoen slaven en helaas ook in Nederland!)

Transformatie van ons innerlijk leven is nodig om van daaruit te leven. Wat kunnen Nederlandse Vrienden ons hierover vertellen, zowel plenair als in onderlinge ontmoetingen? We willen daarom ruimte en tijd scheppen voor die ontmoetingen van de geest, of die nu plaats vinden tijdens een afwas of aan een tafeltje in de hopelijk zonovergoten tuin. We creëren daarvoor ruimte in het programma.

Als vanouds kijken we uit naar bekende activiteiten, zoals de 'Wunderbar' en het kampvuur samen met de jongeren, en laten we niet vergeten dat de *wijdingssamenkomst voor zaken* een prachtig proces van veel stilte en veel effectieve besluitvorming kan zijn, die ons weekend - samen op een hoger niveau kan tillen, als wij er toegewijd aan meewerken..

Als je je nog niet hebt opgegeven, doe dat dan via deze link:

<https://goo.gl/forms/07QeJ2IBnWjLYjh52>

Als je nog geen uitnodiging ontvangen hebt, neem vandaag nog contact op met het Quakersecretariaat (secretariaat@dequakers.nl, of 06 137 006 82).

Zo weet je zeker dat je zeker dat je dit inspirerende weekend mee kunt doen. Iedereen is van harte uitgenodigd voor dit samen zijn.

Marlies Tjallingii, Schrijver, mede namens de voorbereidingscommissie

Cirkel van Vreugde

ingezonden door Pieter Ketner bron: Tineke van Urk, Spiritueel Opleidingscentrum

Een man klopte op de deur van het klooster. Een monnik opende de grote poort. “Deze druiven zijn de mooiste druiven die mijn wijngaard heeft geproduceerd. Alstublieft”, zei de man. “Dank. Ik geef ze aan de abt.”
“Maar, ze zijn voor u. U opent de deur, beste monnik.”



De monnik bewonderde de hele ochtend de prachtige tros druiven en besloot ze toch aan de abt te geven. De abt heeft hem immers altijd aangemoedigd met zijn wijsheid.

De abt was blij met de druiven, maar hij besloot ze door te geven aan een zieke monnik in het klooster. “Het zal hem goed doen.” En de zieke monnik was dankbaar. Hij besloot echter de druiven aan de kok te geven. De kok die hem altijd zo goed verzorgde. En de kok bewonderde de prachtige druiven. Zo waren zo perfect dat niemand de druiven meer zou waarderen dan de koster.

De koster was op zijn beurt blij met het geschenk. Hij gunde de druiven aan de monnik die hem bij binnenkomst van het klooster zo welkom had geheten. En dus, net voor het donker, gaf hij de druiven aan de monnik bij de poort en zei: “Eet en geniet ervan.”

De monnik beseftte dat de druiven echt voor hem waren. En hij genoot van elke druif, terwijl hij nadacht over de cirkel van vreugde. Het plezier dat ze elkaar hadden gegeven. Het geschenk dat rond was gegaan.

Dit verhaal werd voorgelezen tijdens een Keltische viering op vrijdag 16 februari 2018 te Bennekom, georganiseerd door de Raad van Kerken in Bennekom

Ierse zegenbede.

ingezonden door Pieter Ketner

De Eeuwige zij voor je om je de goede weg te wijzen.

De Eeuwige zij naast je om je in de armen te sluiten en je te beschermen, tegen gevaren van links en rechts.

De Eeuwige zij achter je om je te bewaren voor gemene aanvallen van anderen.

De Eeuwige zij onder je om je op te vangen als je valt of dreigt te vallen.

De Eeuwige zij in je om je te troosten als je verdrietig bent.

De Eeuwige zij om je heen om je te verdedigen, als mensen over je heen vallen.

De Eeuwige zij boven je om je te zegenen.

Moge God zich over je ontfermen, nu en altijd

Zo zegene je de algoede God.



Bewerking van gebed van St. Patrick (rond 450 na Christus)

QCEA - zendbrief maart 2018

door het QCEA team, vertaling Peter van Leeuwen

We zijn in onze nopjes met ons Quakerteam in Brussel (QCEA), dat een jaar na het overgangsproces een nog meer naar buiten gerichte, professionele en dynamische organisatie is geworden en een inspirerende uitdaging blijkt voor de huidige politieke en sociale trends.

In ons Europese klimaat van zondebokken aanwijzen en elkaar uitsluiten, is er behoefte aan de stem van geloof en waarden - die aanwezig was bij de oprichting van de EU - opnieuw te doen horen.

Het is de grote vraag of ons geluid goed doordringt. Toen we voor een update de kring van QCEA-medewerkers en landen-vertegenwoordigers rondgingen, hoorden we als terugkerende thema's: de ommezwaai naar populisme, het loslaten van multiculturalisme en een gebrek aan een basale zorgzame houding voor onteigende en ontheemde medemensen. Ook zijn we bezorgd dat belangrijke besluiten binnen EU-organen achter gesloten deuren – niet democratisch – worden genomen.

Vanuit haar visie werkt QCEA met specifieke doelen om politieke en culturele verandering te bewerkstelligen, met de nadruk op de twee hoofdprogramma's: Mensenrechten en Vrede. We gaven ethische inhoud aan overleg binnen de EU middels twee rapporten: een rapport over de detentie van kinderen van immigranten en een rapport over haatuitingen in de commentaar-secties van online nieuws. Het werken in “stille diplomatie”, het netwerken en coördineren met andere organisaties en onze culturele activiteiten, maken van QCEA een belangrijke speler in Brussel. De resultaten van deze activiteiten zijn soms moeilijk te voorspellen, maar zullen op de lange termijn hun weerklank vinden.

EU-organisaties ondergaan een proces van militarisering. De EU investeert snel in een gemeenschappelijke Europese militaire macht in de vorm van de permanente gestructureerde samenwerking op het gebied van veiligheid



*Andrew Lane
Directeur*



*Olivia Caeymaex
leider van het vredesprogramma*



*Sylvia Mossou
Mensenrechten
programma*



*Xavier Verhaeghe
Manager van het
kantoor*

en defensie (PESCO) en het gebruikt ontwikkelingsgel- den ook voor militaire training en hardware.

In deze context heeft QCEA zojuist een naslagwerk ge- publiceerd "Samen bouwen aan vrede" met 40 hulpmiddelen en 80 voorbeelden van geweldloze vre- desopbouw. Ons vredeswerk vertelt het 'goede nieuws' in deze verontrustende tijden. In nauwe samenwerking met andere groepen bouwen we aan de positieve kant, door middel van praktische verhalen over conflictop- lossing en behouden we onze reputatie als betrouwbare speler in EU-debatten.

Dit ambitieuze werk kan QCEA momenteel alleen met een begrotingstekort uitvoeren. Gezien de huidige fond- sen en subsidies is de steun voor QCEA alleen op zeer korte termijn verzekerd. We moedigen alle Europese Quakers aan om dit belangrijke pleitbezorgingswerk dat ons gemeenschappelijk streven is en dat in onze naam wordt uitgevoerd, te ondersteunen.



Kate McNally
Project coördinator van
het programma voor
gedwongen migratie



Martin Leng
Communicatie coör-
dinator



Dilia Zwart
Vredes Programma
assistent



Laetitia Sedou
Europees Netwerk
tegen Wapenhandel

**around
europe**
ISSUE 375 • JAN-MAR 2018

How Quakers in the
1930s and 40s helped
thousands of refugees
and what we can
learn from them now

**DOING
WHAT
LOVE
REQUIRED**

Geloven en werken toen en nu.

door Joke Hofman

Op zondag 25 februari 2018 in Bennekom begon ik met aan te halen wat in De Vriendenkring van oktober 2017 stond met dezelfde titel en dat weer uitstekend vertaald is door Nel:

Quaker geloven en werken: toen en nu (deel 1)

Uit: The Friend, 2 en 9 juni 2017, Vert. en bew. Nel Bennema.

Alison Leonard beschreef in 2 artikelen in The Friend de vragen die in een leesgroep naar boven kwamen. De geëxalteerde, vaak bijna bijbelse taal waarin schrijvers uit de 17^e eeuw zich uitdrukten, vond men fascinerend, maar soms ook irritant: "Het Woord van de Heer kwam tot mij", "Ik hoorde een stem zeggen", "Wij kwamen niet uit eigen wil, maar volgden de wil van God". "Zo werden zij door God gesommeerd om over de wereld te reizen; zij werden gevangen genomen; hun bezittingen werden hun afgenomen en zij werden zelfs ter dood gebracht."

Dit is een taal, een passie en een mate van toewijding die ons volslagen onbekend is. En die ons doet denken aan het religieuze fundamentalisme van vandaag.

Het is niet alleen maar een kwestie van taal en politieke context. We leven nu in een wereld van wetenschap en informatie-cultuur. Als je je nu inzet voor een actie en mensen vragen waarom je dat doet, heb je meer nodig dan een antwoord als: "Ik weet dat ik dat doen moet", of "God zei me dat het goed was".

We zijn diep verbonden met de geschriften en het voorbeeld van de eerste Vrienden, maar toch zijn deze in de huidige tijd extreem problematisch. We weten dat de essentiële waarden uit de geschriften van de eerste Quakers in onze tijd op andere manieren moeten worden verwoord, dan wel worden benaderd vanuit andere hoeken.

We hebben samen (we waren met 6 Vrienden) de volgende Nederlandse woorden besproken, die we graag voortaan zouden willen gebruiken. Iets om op onze zakenvergadering te bespreken?

Minuten: besluiten

Testimonies: kernwaarden

Meeting: stille samenkomst

Worshipsharing: gesprek vanuit de stilte

Deurwacht: gastvrouw/gastheer

Maandvergadering: regiogroep (idee van de literatuurcommissie)

De Vriendenkring: De Quaker (idem)

De Barclays

grondleggers van Quaker theologie en het bankwezen

redactie

Robert Barclay (1648 - 1690) (uit 'Quaker Geloven en Werken')

Robert Barclay werd, als Schot en lid van de Barclay-clan, opgevoed in de calvinistische traditie. Hij voltooide zijn opvoeding in Parijs, aan het Schotse College, waar zijn oom aan het hoofd stond. Op verzoek van zijn stervende moeder, keerde hij terug naar Schotland, waar zijn vader David inmiddels Quaker was geworden. Zelf werd Robert in 1667 ook lid van het Religieus Genootschap der Vrienden.

Een indrukwekkende uitspraak van hem staat in zijn Apology (1667):

Niet door kracht van argumenten of door een nauwgezet onderzoek van de verschillende leerstukken en door het verstandelijk overtuigd worden daarvan werd ik gebracht tot het aanvaarden van de Waarheid, en tot het getuigen daarvan, maar doordat ik heimelijk door het Leven werd gegrepen. Want toen ik in de stille samenkomsten van het volk Gods kwam, voelde ik een geheimzinnige kracht in hun midden, die mijn hart aanraakte; en toen ik er aan toegaf, bemerkte ik, dat het kwade in mij verzwakt werd en het goede versterkt. En zodoende werd ik steeds inniger met hen verbonden en verenigd, en hongerde steeds meer naar een toenemen van deze kracht en dit leven, opdat ik mij daardoor geheel verlost zou mogen voelen. Waarlijk, dit is de zekerste weg om een Christen te worden; naderhand zal de kennis en het inzicht in de beginselen niet uitblijven, doch, voor zover nodig, opbloeien, als natuurlijke vrucht van deze goede wortel, en deze kennis zal niet onvruchtbaar zijn, doch rijke vruchten dragen.

David Barclay of Cheapside (1682–1769) (bron: Wikipedia)

David Barclay van Cheapside was een Schotse koopman en bankier. Hij was de tweede zoon van Robert Barclay, (zie boven). Hij was een actief Quaker. He werd een leidende linnen koopman. Hij werd bij het bankieren betrokken door de familie connectie met John Freame, de vader van zijn tweede vrouw. David Barclay was niet direct betrokken bij de onderneming die veel later de Barclays Bank werd; maar twee van zijn zonen waren wel bankiers. Dit waren, John and David Barclay of Youngsbury.

David Barclay of Youngsbury (1729–1809)) (bron: Wikipedia)

David Barclay van Youngsbury was een Engelse Quaker. Hij was koopman, bankier en filantroop. Hij is bekend van een experiment in "bevrijding van slaven zonder vrijkoopsom" waarin waarin hij de slaven bevrijdde die op zijn landgoed werkten in Jamaica. Hij zorgde voor een betere toekomst voor hen in Pennsylvania. Hij was een van de grondleggers van de huidige Barclays Bank, een eeuw vóór zijn oprichting onder die naam.

Het anti-Islam filmpje van de PVV

Openbare Brief van de Doopsgezinde Sociëteit Nederland.

door H.W. Stenvers, algemeen secretaris/directeur

Vrijheid van geweten en geloof en respect voor anders gelovigen. Deze twee waarden zijn van essentieel belang voor de Nederlandse doopsgezinde geloofsgemeenschap. Een geloofsgemeenschap die maar al te goed weet uit haar verleden, wat het is om omwille van het geloof vervolgd te worden.

....

We zijn volledig overtuigd van de waarde van Vrijheid van Geloof en van Meningsuiting evenals van de scheiding van Kerk en Staat. Het is de Bijbelse roeping en taak van de kerken om zich te laten horen daar waar mensen in de knel komen. Onze boodschap is een boodschap van een wereld waar mensen in vrijheid en met respect en compassie voor elkaar, samenleven.

Het anti-Islam filmpje dat de PVV onlangs uitzond en op het internet heeft gezet is in strijd met alles waarvoor wij als doopsgezinden willen staan. In dit filmpje worden gelovige mensen onder de klanken van dreigende muziek, weggezet als moordenaars, vrouwenhaters, terroristen, dierenmishandelaars en ga zo maar door. De laatste beelden die druipend bloed suggereren dat waar Islam is, bloed vloeit. Dit filmpje impliceert dat deze hele gemeenschap collectief schuld draagt voor terroristische aanslagen en andere confrontaties waarbij religieuze motieven worden gebruikt ter rechtvaardiging.

Als we dit filmpje zien dan tuimelen gevoelens van walging, boosheid en angst over elkaar heen. Hoe moet het voor een moslim voelen als op deze manier datgene waar je vanuit wil leven wordt beschimpt? Laat staan wat het doet met kinderen! Hoe kan je je betrokken voelen in een maatschappij waarin een politieke partij op een dergelijke respectloze en beledigende manier met je omgaat? Waarom ontstaat dergelijk vijands-denken in Nederland, een van de landen met de meeste vrijheid ter wereld? Waarom vindt dit denken voedingsbodem in Europa? Dat er problemen zijn is evident, maar deze manier van benaderen daarvan leidt tot discriminatie, isolatie en verbittering en dat is een voedingsbodem voor nieuwe problemen.

Verkiezingspropaganda mag nooit en te nimmer ten koste van bevolkingsgroepen gaan. Respect voor de medemens, met alle hebbelijkheden en onhebbelijkheden hoort tot de kern van de Christelijke boodschap. Het onvervreemdbaar recht op meningsuiting neemt de verantwoordelijkheid met zich mee dat het uiten van een mening niet ten koste mag gaan van de waardigheid van de ander.

Alleen een maatschappij waar mensen respect hebben voor de ander, welke geloofsovertuiging deze ook aanhangt, kan een maatschappij zijn waar mensen werkelijk in vrijheid leven.

Het werk van INLIA, inspirerend en hartverscheurend?

door Joke Hofman, Bennekom

In maart woonde ik weer een vergadering bij van INLIA bij, als altijd weer inspirerend, maar soms ook hartverscheurend...

Deze keer waren we in Baarn, met ongeveer 20 mensen.

We werden zoals altijd door de agenda geleid door Helmer Roelofs.

Hij opende de vergadering met citaten uit de toespraak van paus Franciscus, die deze hield in januari t.g.v. de Werelddag van migranten, een hartverwarmend verhaal! Zie ook www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/01/Boodschap-paus-Franciscus-Werelddag-Migranten-2018-def.pdf

Een belangrijk agendapunt was:

Het 30-jarig bestaan van INLIA en van het Charter van Groningen. Daarom is er van 22 tot 24 juni a.s. een weekend lange herdenking, waar oa ook Dr.

Bartolo van Lampedusa is uitgenodigd en waar de Levende Steen weer zal worden uitgereikt. Helaas kan ik dat weekend niet en ik hoop zeer dat er Vrienden zijn die er heen gaan!

Tot die tijd zullen er kaarsen door het land gaan, voor Gelderland is het startpunt daarvan op 22 april a.s. in Wijchen.

Zie hieronder en verder op de site van INLIA: www.inlia.nl

Verder kwamen natuurlijk de Bed-Bad-Brood-voorzieningen weer aan de orde. Gelukkig gaan steeds meer gemeenten op eigen initiatief de mensen ook 's nachts opvangen, ondanks het feit dat ze dat zelf moeten betalen omdat het Rijk dat niet meer doet...

De juridisch adviseur meldde nog dat in juni de "Pardonners" hun termijn weer moeten laten verlengen en dat het slimmer is een vergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen, omdat die veel goedkoper is en bovendien bij afwijzing je de gelegenheid geeft om de andere verlenging nog aan te vragen, Dus als je mensen kent, die hier straks mee te maken krijgen, wijs ze daar dan op!

Tenslotte ging het nog over het plan uit het regeerakkoord, om acht centra op te richten, de zgn. LVV's (landelijke vreemdelingen voorzieningen). Gelukkig heeft staatssecretaris Harbers tijdens zijn werkbezoek aan Groningen gemeld, dat er nog veel aan het plan zal worden veranderd, bijv. er zullen meer dan 8 centra komen en de termijn van: "na 14 dagen weer op straat" wordt losgelaten....

In de rondvraag meldde iemand dat op 8 april a.s. de 150^e Wake bij het detentiecentrum in Zeist een speciale invulling zal krijgen. Er zal een witte rozen-optocht worden gehouden, het Zola-koor (bestaande uit vluchtelingen) zal zingen, de directeur van Amnesty International zal spreken, enz. Ik ben van plan te gaan!

www.inlia.nl:



Deze staatssecretaris (Mark Harbers Links) luistert (rechts John van Tilburg INLIA)!

Staatssecretaris Harbers op werkbezoek bij INLIA (08-02-18)

'Hoog bezoek' bij de BBB+ in Groningen

Staatssecretaris Mark Harbers bracht woensdagmiddag 7 februari een werkbezoek aan de BBB+ in Groningen. Hij liet zich daar informeren over de werkwijze die INLIA hanteert in de opvang. De nieuwe staatssecretaris van Justitie & Veiligheid maakt een ronde langs verschillende plaatsen in Nederland waar dakloze asielzoekers worden opgevangen. Vijf vragen aan INLIA-directeur John van Tilburg over het bezoek.

De Politiek van de Hoop

cartoons van Rabbijn Sack.,
ingezonden door Erik Dries
van <http://rabbisacks.org/the-politics-of-hope>



WE'VE FOCUSED ON CONTRACTS WHILE IGNORING COVENANTS



We hebben gefocust op contracten terwijl we verbonden hebben ontkend.

*Met sociale dingen: Hoe meer we delen,
hoe meer we hebben.*





Een voorbeeld van een verbond is een huwelijk: Met loyaliteit en vertrouwen. Om samen te doen, wat we niet alleen kunnen. Dat geeft Identiteit

Het sociale contract creëert een Staat, maar een sociaal verbond creëert een samenleving



We delen onze identiteit en ons lot en we zijn collectief verantwoordelijk voor dat we het samen goed hebben.

Als we het sociale verbond herstellen, kunnen we de politiek van boosheid verslaan en de politiek van Hoop creëren!



Verwondering en vertrouwen als basis voor dialoog

in *De Ontmoeting in Bennekom* (8 februari)

door Henri Stroband (Vrijzinnig Bennekom)

Wie ben ik? Met wie of wat identificeer ik 'mij-zelf'? Vanuit eigen ervaring schetste Rachid Oahalou hoe moeilijk deze vragen kunnen zijn voor medeburgers met een multiculturele, in zijn geval Marokkaans-Nederlandse, achtergrond. Instroom van 'vreemdelingen' leidt tot angst, angst tot 'wij-zij' denken en spanningen. Voor Rachid kwam de bevrijding voort uit zijn spirituele ontwikkeling: 'neem niet aan wat anderen je zeggen te geloven; lees en luister zelf; kijk wat de geschriften met je doen. Ervaar wat het leven met je doet. Verwonder je over het Mysterie. Je ervaart



Rachid Oahalou

dan dat het Goddelijke binnen jezelf en dus in élk mens gevonden kan worden. Een 'Godsvonk', dat wat je werkelijk bent; iets heel anders dan het geconditioneerde 'ik' wat zoveel problemen kan veroorzaken. 'Een en ander werd geïllustreerd met prachtige gedichten en Koranteksten, gezongen door Said Al Harazi. De aanwezigen herkenden hierin gedeelde waarden: verwondering, mystiek, liefde, hoop en vertrouwen. We realiseren ons dat mensen ten diepste goed zijn, alle daden, ook slechte (waarop we elkaar zeker moeten aanspreken) ten spijt. Dat we zonder vooroordeel, met de ander de gelijkwaardige, in contact kunnen treden. Een heerlijk gesprek volgde. Angst is te transformeren naar liefde wanneer de mens zichzelf in de ander herkent. Wat zou het geweldig zijn als gesprekken als deze overal werden gevoerd. Er is in de wereld veel dat ons zorgen baart, maar er is ook altijd hoop. Er is veel dat ons scheidt, maar uiteindelijk meer dat ons verbindt. Dat ontdekken kan leiden tot innerlijke én mondiale vrede.

Oahalou werkt voor IOM, International Organization for Migration, een intergouvernementele organisatie.

Said Al Harazi is docent Arabische taal en zanger.

Bij deze lezing waren o.a. Joke Hofman en Pieter Ketner aanwezig. Henri Stroband gaf toestemming zijn verslag ook in De Vriendenkring te publiceren.

QCEA publiceert vredesstudie waar een jaar aan is gewerkt.

door Peter van Leeuwen



Ons Quakerteam in Brussel (QCEA) heeft recentelijk een studie afgerond die zowel elektronisch als (sinds medio maart 2018) in boekvorm is uitgebracht onder de naam 'Building Peace Together' (Samen Vrede Opbouwen). Het rapport pleit voor civiele vredesopbouw en demonstreert met handvaten en voorbeelden hoe dit in allerlei sectoren mogelijk is. Het rapport beantwoordt een vraag die hoge functionarissen vaak stellen aan QCEA en andere organisaties: “welke civiele alternatieven bestaan er voor militair ingrijpen?” Het rapport laat zien dat vredesopbouw een zaak van iedereen kan zijn, inclusief de overheid, het maatschappelijk middenveld en individuen. Goede bedoelingen zijn echter niet voldoende en er zijn geen 'quick fix'-oplossingen. Daarom neemt het rapport de lezer eerst mee door een proces van zelfreflectie om zo de geloofwaardigheid en legitimiteit van vredesopbouwende betrokkenheid te waarborgen. Aan de hand van concrete voorbeelden, zoals vredeseducatie en veiligheid gebaseerd op gemeenschap, toont het rapport het scala aan activiteiten dat kan worden ontworpen om conflicten te transformeren en vrede te bouwen.

In totaal passeren 11 sectoren de revue, met daarin zo'n 80 voorbeelden en 40 instrumenten voor civiele vredesopbouw. Het rapport wordt gelanceerd via bijeenkomsten in Brussel en andere Europese steden o.a. in Londen. Vertalingen in het Russisch en zelfs Arabisch worden voorbereid, omdat in deze taalgebieden Engelstalige bronnen weinig toegankelijk blijken. Mogelijk wordt er ook in Nederland een bijeenkomst georganiseerd. Er wordt nog gezocht naar partners om mee samen te werken naar een goed moment

om civiele beleidsalternatieven voor vredesopbouw aan te kaarten bij Nederlandse beleidsvormers.

QCEA zal ook een reeks bijeenkomsten lanceren die geografische casussen en handvaten voor vredesopbouw met elkaar verbindt. In december vond er al één plaats met betrekking tot de preventie van verkiezingsgeweld. Dit is een onderwerp dat in de sector democratie en politiek van het verslag wordt besproken, in het instrument dat steun voor monitoring van verkiezingen en verkiezingskaders beschrijft. Het rapport benadrukt dat verkiezingen weliswaar mechanismen kunnen zijn voor een vreedzame machtsoverdracht, maar dat ze ook met spanning kunnen worden belast en mogelijk geweld kunnen uitlokken, wanneer delen van de bevolking zich niet in het proces vertegenwoordigd voelen.

Op de bijeenkomst in december in Quakerhouse in Brussel werden de grieven onderzocht die ten grondslag liggen aan het verkiezingsgeweld in Kenia. Hierin trad Kennedy Akolo, regiodirecteur van Afrika van het American Friends Service Committee (AFSC) op. Vanuit een grassroots perspectief presenteerde Akolo aspecten van het werk van AFSC, die gericht zijn op het aanpakken van verkiezingsgeweld in Kenia. Tobias Wellner, Program Manager Oost-Afrika bij Quaker Peace and Social Witness (QPSW) legde uit, hoe burgerbetrokkenheid de oorzaken kan aanpakken en positieve verandering kan genereren, zoals door forensisch onderwijs, openbare bijeenkomsten en vredesbeloften. Aan dit bijeenkomst namen 16 organisaties deel. Religieuze en maatschappelijke organisaties en tevens EU-instellingen die in Brussel aan dit onderwerp werken.

De komende bijeenkomsten zullen deel uitmaken van een in 2018 begonnen partnerschap met de 'Young Professionals in Foreign Policy' (YPPF), een in de VS gevestigde organisatie waaraan inmiddels 80 landen deelnemen. In de eerste bijeenkomst zal onderzocht worden hoe onderhandelingen die voorbereiden voor het toetreden tot de EU een pad kunnen vormen voor langdurige vrede in Bosnië-Herzegovina. Dit zal nog in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden. Nog eens twee bijeenkomsten zullen volgen en zullen een verschuiving naar een herbezinning op veiligheid aanmoedigen bij de jonge next-generation professionals, waarbij soft-power alternatieven benadrukt worden. Argumenten, voorbeelden en instrumenten zullen daarbij ruimschoots te vinden zijn in dit nieuwe boek 'Building peace together'.

THE
**Quaker Council for
European Affairs**

AND
Molly Scott Cato MEP

INVITE YOU TO



preparing for peace/war?

redressing the balance

19 March

13:00 — 14:30

European Parliament
Library Reading
Room ASP05D



A PRESENTATION OF QCEA'S NEW
CIVILIAN PEACEBUILDING RESOURCE
BUILDING PEACE TOGETHER
FOLLOWED BY A Q+A WITH

Pekka Haavisto

PRESIDENT, EUROPEAN INSTITUTE OF PEACE

Ben Moore

ASSISTANT DIRECTOR, EUROPEAN
PEACEBUILDING LIAISON OFFICE

Molly Scott Cato MEP

GREENS/EFA, SOUTHWEST
ENGLAND AND GIBRALTAR

Olivia Caeymaex

PEACE PROGRAMME LEAD, QCEA

PLEASE RSVP BY 12 MARCH TO MOLLY.SCOTTCATO-OFFICE@EP.EUROPA.EU

Samen vrede opbouwen

Samenvatting van 'Building Peace together' van QCEA

OUR NEW REPORT

Building Peace Together

a practical resource



door Peter van Leeuwen

De vele beelden in de media en het dagelijks nieuws van gewelddadige conflicten overal ter wereld geven ons het gevoel dat geweld of de dreiging van geweld altijd aanwezig is, terwijl vrede in feite de norm is.

Hoge ambtenaren vragen maatschappelijke organisaties, waaronder personeel van het Quaker Council for European Affairs (QCEA), regelmatig welke alternatieven er zijn voor militair ingrijpen.

Dit rapport probeert deze vraag te beantwoorden.

Het pleit voor vredesopbouw en biedt een scala aan handvaten die gebruikt kunnen worden door belanghebbenden met verschillende achtergronden.

Het is in lijn met onderzoek dat aantoont dat 77% van de conflicten in de afgelopen 35 jaar werden beëindigd dankzij een vredesverdrag. Slechts 16,4% werd beëindigd door een militaire overwinning.

Bovendien was er in 2015 bij 70% van de conflicten sprake van enige vorm van contact, dialoog of vredesonderhandelingen.

Dit rapport zet uiteen hoe doeltreffend vredesopbouw is. Daarnaast toont het aan, dat er behalve de traditionele methoden zoals vredesonderhandelingen en bemiddeling, ook andere manieren zijn om actoren uit verschillende sectoren en lagen van de samenleving te betrekken bij vredesopbouw.

Hoe nuttig handvaten voor vredesopbouw ook mogen zijn, het is even belangrijk om na te denken over hoe, wanneer en met wie ze gebruikt moeten worden. Dit voorkomt dat de situatie per ongeluk verslechtert of dat bestaande bronnen van vrede worden ondermijnd. Een initiatief voor vredesopbouw kan niet zonder voorbehoud ingezet worden. Ondanks goede bedoelingen kan men bijvoorbeeld eenvoudig een verkeerde richting inslaan door onvoldoende zelfinzicht, begrip van de context, of inzicht in de invloed van het initiatief op de dynamiek van conflict en geweld. Zelfreflectie is daarom belangrijk, alvorens te interveniëren in een door conflict aangetaste situatie. Een goed begrip van de context, inclusief de onderliggende oorzaken van het geweld en de manieren waarop het geweld zich manifesteert, is cruciaal bij elk initiatief.

Tegenwoordig staan het verzekeren van ‘due diligence’ en het bewust zijn van ‘conflict sensitivity’ centraal binnen vredesopbouw. Daarnaast zijn de volgende principes ook essentieel:

1. inclusiviteit,
2. geschiktheid of ownership,
3. bewustzijn van en inzicht in sociaal-politieke en economische factoren,
4. het aanpakken van machtsverhoudingen,
5. het streven naar en zorgen voor verantwoordelijk bestuur
6. voortbouwen op al bestaande vredesbronnen en vredesdividend,
7. het betrekken van bevolkingsgroepen bij het proces.

Dit rapport geeft geen volledig beeld van alle vredesopbouw initiatieven wereldwijd. Het geeft wel een beeld van de diversiteit van deze initiatieven en van de verschillende gereedschappen voor vredesopbouw.

Het vertrekpunt is **diplomatie**, vaak ook wel 'soft power' genoemd. Dit gedeelte van het rapport definieert en beschrijft verschillende vormen van diplomatie, zoals dialoog, onderhandeling, preventieve diplomatie en stille diplomatie. Bij alle processen is het gelijktijdig ontplooiën van diverse initiatieven essentieel voor een effectief resultaat. Deze initiatieven sluiten elkaar niet uit en kunnen tegelijkertijd of achtereenvolgens worden ingezet. Dit gedeelte van het rapport kijkt verder dan de internationale betrekkingen en de elites op dat niveau en laat zien hoe initiatieven op andere niveaus van de samenleving ook effectief en inclusief kunnen zijn. De focus ligt hierbij op de belangen van de partijen die met elkaar in conflict zijn en niet op de posities van deze partijen.

Het tweede gedeelte, **democratie en politiek**, bevat:

1. Steun voor verkiezingswaarneming en verkiezingsprocedures,
2. Politiek debat en burgerinitiatieven,
3. Ondersteuning van politieke partijen,
4. Het monitoren van mensenrechten.

In dit rapport omvat democratie niet alleen bepaalde bestuurlijke beginselen, zoals pluralisme en het vreedzaam in acht nemen van de behoeften, politieke overtuigingen en belangen van verschillende bevolkingsgroepen, maar ook andere doorslaggevende elementen, zoals maatschappelijke participatie, inclusiviteit, vreedzaam politiek debat, een goed functionerende rechtsstaat, gerechtigheid en andere burger- en politieke rechten.

Een vorm van democratie die deze wezenlijke aspecten effectief stimuleert, is het meest bevorderlijk voor verantwoordelijk bestuur, inclusiviteit en andere principes van vredesopbouw.

Democratie is daarom relevant voor het opbouwen van responsieve instellingen die adequaat reageren op conflicten.

De samenhang tussen **gerechtigheid en vrede** wordt al lang erkend, maar het blijft een uitdaging dit (met de juiste handvaten) tot stand te brengen.

De gereedschappen die in dit onderdeel worden besproken, zijn:

1. Anti-corruptie initiatieven,
2. Constitutionele hervormingen,
3. Initiatieven voor toegang tot het rechtssysteem,
4. Herdenkingsprojecten,
5. Waarheidscommissies.

De rechtstaat biedt regelmaat en consistentie in toepassing van de wet op iedereen. Gerechtigheid heeft echter een veel bredere betekenis. Dat is wat de rechtsstaat zou moeten nastreven. Wetgeving, procedures, systemen, technische assistentie en training leiden niet automatisch tot gerechtigheid, tenzij ze zijn ontworpen met de eindgebruiker in gedachten, om corruptie, selectiviteit of discriminatie te verminderen op een dusdanige wijze dat bevolkingsgroepen of belanghebbenden toegang hebben tot het recht en kunnen ondervinden wat rechtstaat betekent.

Veiligheid is zowel een doel als een voorwaarde voor vredesopbouw.

Voorstanders van veiligheid voor mens en samenleving stellen het idee dat staten en regeringen als eerste bescherming verdienen steeds vaker ter discussie. Het idee dat staatsveiligheid de eerste prioriteit heeft en dat daarna pas de veiligheidsproblemen van de bevolking of bepaalde bevolkingsgroepen in overweging genomen moeten worden, wordt niet langer erkend als de enige focus op veiligheid.

De vraag wiens veiligheid gegarandeerd moet worden, beïnvloedt het ontwerp en de definitie van succes voor elk type beveiliging. Dat kan via Security Sector Reform (SSR) of via andere initiatieven met betrekking tot veiligheid. De vraag wiens veiligheid gewaarborgd moet worden is met name relevant bij werken met veiligheidsfunctionarissen in dienst van de staat. Bevolkingsgroepen kunnen hun rol in de dynamiek van het conflict als problematisch of ineffectief beschouwen.

De focus op veiligheid van de gemeenschap biedt bovendien een grensoverschrijdend perspectief, aangezien conflicten en hun onderliggende oorzaken met name regionaal zijn en niet beperkt blijven binnen de grenzen van één staat. Vredesopbouw door de transformatie van de problematische dynamiek van geweld en conflict is complex. Maar het is duurzamer dan vrede te beschouwen als louter de afwezigheid of onderdrukking van geweld.

In dit gedeelte worden daarom nieuwe handreikingen voorgesteld voor het aanpakken van veiligheid zoals:

1. Beveiligingsprogramma's gebaseerd in een gemeenschap,
2. Initiatieven met betrekking tot ongewapende burgerwachten,
3. Mijnopruimingsprojecten,
4. Regionale samenwerking en grensbeheer,
5. Controle van kleine en lichte wapens,
6. Steun voor voormalige strijders.



Kennedy Akolo, regiodirecteur van Afrika van het American Friends Service Committee (AFSC). Vanuit een grassroots perspectief presenteerde Akolo aspecten van het werk van AFSC, die gericht zijn op het tegengaan van verkiezingsgeweld in Kenia.

Ontkerkelijkking ondermijnt de democratie

door Gust Adriaensen (oud burgemeester van Retie (ten NO van Antwerpen))

Recent Nederlands onderzoek geeft aan dat de ontkerkelijkking het functioneren van de democratie bedreigt. Andreas Kinninging, hoogleraar rechtsfilosofie aan de universiteit Leiden, poneert: 'Zonder het geloof onttaardt een democratie snel in tirannie of anarchie'.

Kinninging is ervan overtuigd dat religie 'een temperende werking' heeft op het egoïsme en het materialisme. Religie richt de burger immers meer op het algemeen belang van de brede gemeenschap. 'Als het geloof wegvalt, raken mensen sterker gericht op zichzelf.'



Gust Adriaensen

Volgens een Brits onderzoek heeft ook de bankencrisis, waarin het egocentrisme tot een culminatiepunt kwam, te maken met de ontkerkelijkking. Bankiers hebben altijd veel geld willen verdienen, maar de mateloze 'graaicultuur' die we kennen, is nieuw.

Dat was de conclusie van de BBC-documentaire 'When bankers were good'. Zie: <https://www.youtube.com/watch?v=cl1QQ-jX7nI>, waar het gaat over David Barclay van Youngsbury bekend van de Barclays Bank gaat). Toen bankiers nog gelovig waren, vaak quakers en joden, investeerden ze massaal in 'goede werken'. Hun geloof en hun angst voor de hel temperden hun winstbejag.

Overigens is het geven aan 'goede werken' nog altijd één van de manieren waarop gelovigen 'goede burgers' proberen te zijn. Onderzoeken vertellen dat ze veel vrijgeviger zijn dan niet-gelovigen. Angst voor de hel speelt daarbij helemaal geen of nog amper een rol. Door hun giften bevorderen gelovigen de solidariteit met de minderbedeelden en ze leggen een deel van de verantwoordelijkheid voor het welzijn bij de burger, die niet onverschillig de plicht tot zorg voor de zwaksten naar de staat kan doorschuiven. Gelovigen doen ook meer aan vrijwilligerswerk. Dat blijkt uit een groot-schalig onderzoek van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau in 2009. Dat doen kerkgangers omdat ze de oproep van het evangelie tot naastenliefde voortdurend horen, maar ook omdat kerkse mensen veel meer sociale contacten hebben, die niet beperkt zijn tot hetzelfde professionele of intellectuele milieu.



ICAHD

The Israeli Committee Against House Demolitions
הוועד הישראלי נגד הריסת בתים
الحركة الإسرائيلية ضد هدم البيوت

van de webservice van ICAHD, ingestuurd door Claus Walischewski

Het ICAHD nodigt mensen van verschillende nationaliteiten uit om mee te doen met een werkkamp om te bouwen, olijven te oogsten en te Israël van 21 tot 31 oktober 2018.



Olijf oogst en Studiereis

Sluit je aan bij Palestijnen en Israëliërs een krachtige daad van geweldloos politiek verzet. Leer over Palestina / Israël en haar problemen door middel van een uitgebreid educatief programma van excursies door het hele land en ontmoetingen met activisten uit beide gemeenschappen.

Versterk je betrokkenheid bij de wereldwijde beweging voor vrede in het Midden-Oosten door meer te leren over de problemen en hoe je kunt pleiten voor gerechtigheid.

Het programma bestaat uit

1. Het bouwen van een ecologisch gemeenschapscentrum met bakstenen in de Jordaanvallei in samenwerking met de Jordan Valley Solidarity-Campaign. Dit centrum zal ten goede komen aan 15 kleine gemeenschappen ervoor strijden om in hun huizen te blijven. We blijven drie dagen in de Jordaanvallei en zullen de ernstige leefomstandigheden ervaren van de lokale herders families. Je krijgt inzicht in de problemen

van de sloop van huizen en de verplaatsingen die dat met zich mee brengt.

2. Het oogsten van olijven in een dorp op de Westelijke Jordaanoever onder leiding van Rabbi Arik Ascherman uit Torat Tzedek. Deelnemers zullen gedurende drie dagen bij Palestijnse families uit het dorp wonen om meer te leren over hun strijd om in hun huizen te blijven en toegang te krijgen tot hun land. Ervaar de vreugde van de olijvenoogst.
3. We overnachten vier nachten in een klein hotel in Bethlehem, waar we meer zullen leren over andere verwante problemen. Ons programma bevat excursies naar andere plaatsen in het Bezette Palestijnse Gebied en in Israël, zoals Jeruzalem, Hebron, Bethlehem, de Negev, Jaffa en Tel Aviv. We ontmoeten kritische Israëliërs en leren mee over de elementen die nodig zijn voor een rechtvaardige en duurzame oplossing. Het helpt om je betrokkenheid te versterken bij de wereldwijde beweging voor vrede in het Midden-Oosten en je onderzoekt ideeën over hoe je kunt pleiten voor gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen.

Het kost plusminus € 1060 voor alle kosten in Israël en Palestijnse gebieden, kosten voor vlucht en activiteiten in de vrije tijd en de reis van en naar Jeruzalem zijn niet inbegrepen. Deelnemers zorgen zelf voor hun verzekering. Je kunt je aanmelden tot 15 augustus en de betaling moet uiterlijk 15 september 2018 gedaan zijn. Deelnemers worden gestimuleerd om fondsen te werven voor het kopen van stenen om het gemeenschapscentrum te bouwen.

Meer informatie en aanmelden kan via info@icahd.org.



Doe mee aan de actie 'Syria, I'm with you'



uit het Vredesmagazine van Pax (vroeger IKV-Pax Chisti) van 15-03-2018



"Is de wereld ons vergeten?", vragen Syriërs zich af, terwijl de bommen nog altijd op hen neer regenen. PAX wil hen laten weten dat Nederland niet weggijkt, maar getuige is van de mensenrechtenschendingen in Syrië. Om dit zichtbaar te maken heeft PAX de campagne 'Syria, I'm with you' gelanceerd, primair in de gelijknamige Facebookgroep.

Vandaag is het zeven jaar geleden dat Syriërs vreedzaam de straat op gingen om te demonstreren. Het was de start van een wrede en bloedige oorlog. *"Gaan we vandaag dood? Waarom bombarderen ze ons?"*, vraagt een driejarig jongetje aan zijn moeder. Hij woont in het Syrische Ghouta, althans wat daar van over is.

Schuilkelders

Honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen gaan in deze regio al maanden door een hel. Ondanks dat de VN-Veiligheidsraad recent opriseert

tot een staakt-het-vuren, blijven de bombardementen op burgers doorgaan. Ze proberen te overleven in schuilkelders, vaak zonder voedsel of sanitair.

Niets en niemand

Niemand komt hen te hulp, niemand beschermt hun kinderen. Ze hebben niets meer, zelfs geen hoop, want de wereld kijkt machteloos toe. De lijst mensenrechtenschendingen blijft maar groeien, niet alleen in Ghouta, maar ook andere regio's van het noodlijdende Syrië. De burgers in Syrië denken dat de wereld hen vergeten is.

Persoonlijke verhalen

Op de [Facebookpagina](#) lees je persoonlijke verhalen en updates uit Ghouta en andere belegerde Syrische regio's. Lees mee, kijk mee en nodig je vrienden uit. Hoe meer mensen lid worden, hoe krachtiger het signaal:

www.facebook.com/groups/174299690022021/about/

Stappenplan

PAX roept met een brief de Eerste en Tweede Kamer en vertegenwoordigers van de Europese Unie op om Syriërs te beschermen. De brief bevat een concreet stappenplan deze kun je vinden op de website van Pax:

www.paxvoorvrede.nl



de verschrikkelijke oorlog in Ghouta

We hebben recht op gezonde lucht!

Actie van Milieudefensie

We hebben recht op gezonde lucht! De overheid moet snel en keihard aan de slag om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat betekent minder ruimte voor vervuilende auto's en juist meer ruimte voor duurzaam vervoer, zoals fietsen, wandelen en schoon openbaar vervoer. Zo worden onze steden een stuk gezonder, duurzamer en leefbaarder. Voor iedereen.



Gezonde lucht is een mensenrecht. Maar de lucht in Nederland is nog helemaal niet gezond. De Nederlandse lucht is zelfs één van de meest ongezonde van Europa. Ook worden onze steden steeds voller, waardoor voetgangers en fietsers hartstikke klem zitten. En de oplossing is zo simpel: meer ruimte voor duurzaam verkeer.

Je ziet het niet, maar in onze lucht zitten giftige stoffen. Die ademen we elke dag in! Daardoor leven we in Nederland gemiddeld 13 maanden korter. En tienduizenden mensen zijn ernstig of langdurig ziek door luchtvervuiling.

Een van de grootste oorzaken? Ons verkeer. Verkeer op de weg zorgt in Nederland voor bijna 20% van alle CO₂-uitstoot. En die vieze auto's, brommers en vrachtwagens nemen ook nog eens ontzettend veel ruimte in. Dat moet en kán anders.

Stel je voor. Onze kinderen spelen veilig op straat. We doen boodschappen met de fiets. Ons werk is makkelijk te bereiken met schoon openbaar vervoer of elektrische deelauto's. En we hebben voldoende ruimte voor fietsen, wandelen, groen en terrassen. Zo'n duurzame stad, daar gaan we voor.

De overheid moet snel in actie komen tegen luchtvervuiling. Met jouw handtekening voeren we de druk op. Onze steden kunnen een stuk duurzamer, leefbaarder en gezonder.

Teken de petitie! <https://milieudefensie.nl/mobiliteit/petitie>

Bekijk de video van 1 minuut:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=cWERub3OjRY

Handen en Voeten

Tasjes-voor-Syrië 2



door Wils 't Hart

De actie om tasjes te naaien voor Syrië (zie De Vriendenkring van februari) loopt hier in het noorden van het land erg goed. We naaien met een betrokken groep en veel plezier, er ligt al een mooie stapel klaar. De tasjes worden later in Frankrijk gevuld met schoolbenodigdheden voor kinderen in vluchtelingenkampen.

Voor de kinderen die veel hebben meegemaakt in de afschuwelijke oorlog in Syrië is onderwijs een heel belangrijke stap naar een toekomst. Dit is een mooie gelegenheid om ze daarbij te helpen.

Tasjes maken is één ding, maar de schooltasjes moeten ook gevuld worden met schriften, pennen, potloden, kleurpotloden en gum.

Ben je niet in de gelegenheid om zelf tasjes te maken dan kan je meehelpen door bij te dragen aan de kosten van het aanschaffen van de schoolartikelen. De actie loopt in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Op de grote Doopsgezinde bijeenkomst in mei in Frankrijk worden de tasjes gevuld en gaat er een container richting Syrië.

Voor 5 euro vul je één schooltas. Je bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL27 TRIO 0786 8803 33 t.n.v. Doopsgezind Wereldwerk



Vrienden in het hele land



Maandvergaderingen, bijeenkomsten

Noord en Oost Nederlandse

A'dam

Deventer

Driebergen

MiZuNed

Haagse

Breda/Helmond



Quaker Secretariaat:

Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers).

tel.: 06 13700682, e-mail: secretariaat@deQuakers.nl.

Penningmeester Nederlandse Jaarvergadering:

Bankrek. NL65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Religieus Genootschap der Vrienden - Quakers- te Amsterdam.

Quaker Bibliotheek:

Vossiusstraat 20, 1071 AD Amsterdam, bibliothecaris - Marianne IJspeert.

Quaker Literatuur:

Willem Furnée ; Badhuisweg 149, 2597 JN 's-Gravenhage tel.: 070-3220544, e-mail:

literatuur@Quakers.nu. Bankrek.: NL70 INGB 0000 313040 t.n.v. Quaker Literatuur.

Amsterdamse Maandvergadering:

Schrijver: Hans Weening, Lijnbaansgracht 208b, 1016 XA Amsterdam, 085-8780821, e-mail:

hweening@xs4all.nl

Bankrek.: NL81 INGB 0004 9200 51 t.n.v. A'damse MV Quakers te Anna Paulowna.

Haagse Maandvergadering:

Schrijver: Willem Furnée, e-mail: haagsevrienden@Quakers.nu,

Haagse Maandvergadering, Stadhouderslaan 8, 2517 HW 's-Gravenhage. tel. 070-3600621,

Bankrek.: NL48 INGB 0001 8562 21 t.n.v. Haagse Vrienden, Quakers Den Haag.

Midden- en Zuid-Nederlandse Maandvergadering:

Schrijver: Els Ramaker, tel. 0344 606818/0636361350. email: els@ramaker.me,

Bankrek.: NL67 TRIO 0197 6518 52 t.n.v. Rel. Gen. der Vrienden-Quakers- te Zwolle.

Deventergroep:

Inlichtingen: Frieda Oudakker 0644794366, email: friedaoudakker@live.nl.

Noord Oost Nederlandse Maandvergadering:

Schrijver: Kees Nieuwerth; Hoofdstraat 26; 9514 BE Gasselternijveen; k.nieuwerth@wxs.nl.

Bankrek.: NL12 INGB 0001 5908 95 t.n.v. N.O.N. MV Rel. Gen. der Vr. te Groningen.

Quaker Hulpfonds:

Schrijver vacature. Penningm: Johannes Borger, e-mail: johannes.borger@hotmail.com.

Bankrek. is NL94 TRIO 0338 4113 64. t.n.v. Quaker Hulpfonds Religieus Genootschap der Vrienden, Quakers, te den Haag.

Vrienden voor Brussel (VVQREA):

Schrijver: Peter van Leeuwen, tel.: 0182-611786; e-mail: vvqrea@gmail.com. Bankrek. NL93

TRIO 0391 2219 65 - t.n.v.: Vrienden van de Quakerraad te Helmond.

Vriendenkring:

NL65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Religieus Genootschap der Vrienden Quakers te Amsterdam met vermelding van 'Abonnement Vriendenkring'.



Waar zijn Quakerbijeenkomsten?

Wijdingssamenkomsten in Nederland en België

Amsterdam	Iedere zondag 10.30	Vossiusstraat 20, Amsterdam, info: 085-8780821, e-mail: hweening@xs4all.nl
Antwerpen	Geen vaste tijdstippen	Info Jan Peeters tel.: 0032.15.24 75 10 e-mail : boekrijk@hotmail.com
Brussel	iedere zondag 11.00	Quaker House, Square Ambiorix 50, 1000 Brussel, tel.: 00.32.2.230 49 35
Driebergen	Iedere 3 ^e zondag vd maand. 't Haagje 1, Driebergen.	Onze kinderen verheugen zich op gezelschap! Voor informatie: 0648255846 of quakers@marielke.nl
Bennekom	Iedere zondag: 10.30 in de Commandeerij, Commandeursweg 44, 6721 ZM Bennekom	e-mail: els@ramaker.me Op de 2e zondag van de maand is er eerst een worship-sharing en daarna wijdingssamenkomst tot 12.00.
Deventer	Wijdingssamenkomst 3 ^e zondag 10.30 Gespreksavond: 1e do. vd maand: 18.30. (nov. 2e do).	Wijdingssamenkomst in het Meester Geertshuis, Assenstraat 20, 7411JT Deventer. Inlichtingen bij Frieda Oudakker tel. 0644794366, e-mail: friedaoudakker@live.nl
Groningen	2e en 4e zondag van de maand: 10.30	2 ^e en 4 ^e zondag: De Poort, Moesstraat 20, 9717JW Groningen, tel. 050-5712624 Kinderen zijn welkom! Graag tevoren doorgeven aan de schrijver: Kees Nieuwerth e-mail: k.nieuwerth@wxs.nl
Den Haag	Iedere zondag: 10.30	Stadhouderslaan 8, Den Haag. Kinderen zijn altijd welkom. Bij kennisgeving vooraf is er voor hen een aangepast programma. Info: tel. 070-3600621
Wijhe, bij Zwolle	Eerste zondag van de maand 10.30	Wim en Deborah Balijon: tel.: 0570-597170 Slotpark 77, 8131 DW Wijhe. Graag aanmelden als je komt.



Wijdingssamenkomsten op Afstand

1. Meeting at a Distance. Inlichtingen: caroline.wilson@esade.edu
2. Online meeting for worship: op tijdstippen rekening houdend met verschillende tijdzones, bekendmaking op: Quakerworship.org
3. Quaker Faith and Fellowship: internetforum:

www.Quakerfaithandfellowship.org

De Workshop Inclusieve veiligheid in de Z/O Amsterdam (Bijlmer).

