

Q Vriendenkring

*Maandblad van de Nederlandse Quakers,
Het Religieus Genootschap der Vrienden
93^e Jaargang nr. 6, juni 2022*



*Op 7 mei vierden Martin Touwen en Christiane Schoelzel hun
trouwen met een Stille Quakerbijeenkomst en 'sacred dance'.*

De Vriendenkring

ISSN: 0167 – 3807

Maandblad van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

Abonnementsprijs: Nederl.: **€30,00 per jaar**
Europa en Wereldwijd **€75,00 per jaar**
Email abonnement (PDF) €5,00 per jaar



Deze Vriendenkring is gedrukt op milieuvriendelijk papier met deze drie certificaten

Het gebeurt helaas weleens dat abonnees vergeten te betalen. Maak daarom van de betaling van het abonnement een periodieke overmaking. Bankrekening: (IBAN) **NL65 TRIO 0212 3772 64** t.n.v. Quakers met vermelding van 'Abonnement De Vriendenkring'. Voor buitenland: (BIC) TRIONL2U. Nieuwe abonnees, adreswijzigingen en betalingen email: vriendenkringredactie@gmail.com

Redactieleden:

Eindredactie: Sytse Tjallingii, Van Nispensingel 5, 8016 LM,
Zwolle, tel. 038-4608461/06-40030923.

Email: vriendenkringredactie@gmail.com,

Schrijver: Hylkia Nieuwerth

Redactielid: Els Ramaker

Correctie: Hylkia, Els en Frieda Oudakker.

Voor abonnees met gezichts- of leesproblemen was er een gesproken versie van De Vriendenkring. Als je hier behoefte aan hebt neem dan contact op met de redactie.

Kopij voor De Vriendenkring is heel erg welkom voor de 15^e van iedere maand! (Tenzij anders afgesproken).



De Vriendenkring staat in kleur op de website, waar je nog een schat aan aanvullende en actuele informatie over de Quakers vindt. Bezoek daarom geregeld de Quaker website: www.Quakers.nu

De Nederlandse Quakers hebben, naast de website quakers.nu (waarop de Vriendenkring te vinden is), een Facebookpagina “Quakers Nederlandse Jaarvergadering” voor berichten en een besloten Facebookgroep “Nederlandse Jaarvergadering” voor onderling gesprek, ook met Vriendenkringabonnees. Lid word je met de betreffende knop op facebook.com/groups/820840817925912

In dit nummer:

Van de redactie	4
Quaker Retraite in Zwolle.....	5
Een persoonlijke les ,.....	5
Quaker Retraite aan de IJssel	6
De stilte is mijn moedertaal	8
Licht dat terug komt	9
"Hij is een toevlucht voor de Zijnen"	10
Een overweging in de stilte, die eindigt als een brief aan God.	11
Een oevervol bestaan	12
QCEA ziet Europa veranderen	14
Zendbrief van Aotearoa-	17
Living the Quaker Way, deel 2	19
Gesprek over Vrede in Bennekom	23
Quaker Grensbijeenkomst 2022	25
Hap Stil Snap.....	26
Dat van God in je heeft iets nodig. Wat?	27
Stop de Wapenhandel.....	29
Niet in het heetst van de strijd.....	31
Het hol van de tijger trotseren	34
God als Dans.....	36
Vrienden in	38
het hele land.....	38
Waar zijn Quakerbijeenkomsten?	39
De Quaker retraite	40

Algemene Vergadering

De AV wordt gehouden op vrijdagavond 10 juni en zaterdag 11 juni 2022. Voor de avondbijeenkomst (vrijdagavond) komen we online bij elkaar. In deze zoom bijeenkomst beginnen we alvast met een deel van de zakenvergadering en waarschijnlijk een introductie van het thema 'Inclusieve Veiligheid.' De volgende dag, zaterdag 11 juni, ontmoeten we elkaar in de Johanneskerk in Amersfoort van 10:00 tot ongeveer 17:00 uur. Aan deelname aan de AV zijn, anders dan de eigen reiskosten, geen kosten voor de deelnemers verbonden. Voor de lunch gaan we ervan uit dat je je eigen broodje meeneemt. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Je ontvangt zeer binnenkort een opgavenformulier en meer informatie.



Graag je eigen beker meenemen!

Van de redactie

Het leven gaat op volle toeren door. Ons geloof en overtuigingen wat te doen in deze gebroken wereld krijgt de kans om echt in de praktijk te groeien door ons in te zetten tegen ongelijkheid in onze nabije omgeving en op wereldschaal, tegen onrecht en tegen oorlog en voor vluchtelingen, voor vrede en voor het klimaat.

Tijdens onze eendaagse retraite in Zwolle werden er veel sterk betrokken bijdragen gedeeld. En ik ben dankbaar dat we hiervan een aantal voor de Vriendenkring mogen delen.

Wat is de essentie van het leven? Die komt in vrijwel elke bijdrage in deze Vriendenkring op heel verschillende manier tot diepgang.

Het uitspreken van trouw aan elkaar door twee mensen die elkaar liefhebben in een Quaker bijeenkomst. Daarvan getuigt de foto op de voorkant. We doen 'heilige dans' met alle aanwezigen. Dat geeft het gevoel van diepe verbondenheid om de liefde te vieren.

In de retraite waren we nu weer echt bij elkaar. We beleefden het stil zijn, het wandelen en life gedachten delen met elkaar intens. De diepgang was voelbaar om te ervaren waar het leven ten diepste om gaat.

De persoonlijke contacten maakten de betrokkenheid en het inleven in zowel elkaars leven als met de inzet die we leveren in de wereld.

De waarde van in stilte bij elkaar zijn om die essentie te zoeken in dat wat we God noemen is hoopgevend.

'Het Licht dat terugkomt, Hoop die niet sterven wil, Vrede die bij ons blijft' wordt door enkele Vrienden gezongen, wat zoveel kracht geeft om ons geloof te versterken. Licht laten schijnen in ons zelf en in de wereld, dat is een opdracht die alles omvattend is.

De natuur, het stromende water van de IJssel, de vogels, de bloemen, De bomen die met hun frisse groen laten zien hoe groot de levenskracht is. Hierin voelen dat deze kracht ook in onszelf werkt en dat we daarop mogen vertrouwen, dat is richting gevend. Oevervol vertrouwen dat is in dit IJssellandschap voelbaar.

Dat we aan de wereld laten zien dat we het geweld in Oekraïne sterk veroordelen en opkomen voor de vluchtelingen is wat sterk bij iedereen leeft.

Dat we toch niet vanzelfsprekend de militarisering en verhoging van militaire uitgaven goedvinden omdat daarmee de vrede die zo nodig is niet helpen, dat is ook de essentie van onze betrokkenheid.

Ik ben dankbaar dat zovelen van jullie hun 'essentie van het leven' in deze Vriendenkring wilden delen.

Sytse Tjallingii
(Redactie)

Quaker Retraite in Zwolle

Redactie

Op 30 april was er een Quakerretraite van een dag in Zwolle.

De redactie heeft de deelnemers gevraagd om de bijdragen die ze op de retraite hebben gedeeld, ook voor de lezers van de Vriendenkring beschikbaar te stellen. Dat heeft gelukkig heel wat mooie en inspirerende teksten, gedichten, liederen en foto's opgeleverd. De foto's staan achterop deze Vriendenkring.

Alle inzenders hiervoor hartelijk dank!

Een persoonlijke les,

gedeeld door Frieda Oudakker

Wat fijn, weer een dag in levende lijve met Vrienden bij elkaar komen voor een retraite! De gebruikelijke vraag voor het vertrek: "Wat neem je mee van deze retraite?" bracht een vernieuwd inzicht boven.

Een stukje van mijn achtergrond als schippersdochter:

Vierentwintig uur per dag met het vertrouwde gezin op een schip varen. Altijd bij elkaar in de buurt zijn, vanaf mijn geboorte. En dan, abrupt, op de schoolleeftijd overgepoot worden naar een wezensvreemde omgeving. Huisen die ruw aanvoelen en stevig vast staan – onbeweeglijk, brrrr. In een stad wonen, geen stromende rivier, lucht en wolken te zien - waar is de hemel, waar is Jezus? Op school stilzitten, in een bankje, netjes armen over elkaar. Met een kroontjespen leren schrijven zonder vlekken – kan dat? Doodeng, al die eisen die ineens aan mij gesteld worden!

Een schokkende ervaring. En papa en mama? Weggevaaren, zonder mij. Ik moet me er alleen mee redden, daar helpt niets aan. Ze zijn weg.

Vandaag voelde ik ineens weer hoe diep dat in mij zit: ik moet het alleen uitzoeken. We hebben twee Corona-jaren achter de rug. Ik voelde op deze retraite dag hoe ik weer in dat oude patroon ben geschoten. Ik heb mijzelf geleerd genoeg te nemen met online bijeenkomsten die óók voedend kunnen zijn. Maar vandaag was er die ervaring hoe fijn het is om met een groep mensen sámen te zijn die, net als ik, graag bezig zijn met zaken waar het in het leven ten diepste om gaat. Hoe bevruchtend en verrijkend was vandaag dat levende contact! De uitwisseling: ik hoor andere invalshoeken, inzichten en ervaringen, verrassende creatieve uitingen. WAT EEN RIJKDOM!

Bedankt retraite commissie, voor deze creatieve vondst om toch één dag samen te komen in Zwolle!

Quaker Retraite aan de IJssel

Door Geertje Kerstholt.

Op Zaterdag 30 April was er een warme en harmonieuze samenkomst in huiselijke kring in Zwolle, vlakbij de IJssel. Na een hartelijke ontvangst met koffie, thee en lekkers gingen we de stilte in. Meegenomen of spontane inbreng werd gesproken en gezongen.

Mijn gedicht in veelvoud maakte plaats voor het zingen van:

*Licht dat terugkomt,
Hoop die niet sterven wil,
Vrede die bij ons blijft.*

Een lied dat we met onze actiegroep tegenover de Russische Ambassade zongen.

Ik vertelde daarna over de Stille Wake, die we dagelijks hielden van 12:30 tot 13:00 t/o de Russische Ambassade in Den Haag tot Pasen.

Na de Quakermeeting op zondagmorgen in Den Haag gingen we daar ook naar toe. Antonia zong een prachtig lied en de bijeenkomst werd in stilte beëindigd. De initiatiefnemers van de Wake ontmoetten elkaar op 24 Februari bij de tweemaandelijks samenkomst van de “Grootouders voor het Klimaat” bij het Gebouw van de 2^{de} Kamer.

Het was de dag (24 febr.) van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

De ongeruste en getroffen aanwezigen waren ook actief bij de “Klimaatwake”

en besloten actie te ondernemen. Het Haags Vredesinitiatief werd benaderd voor de aanvraag van een vergunning voor de Wake.



*Stille wake bij de
Russische ambassade,*

Aan de dranghekken hingen we vredesvlaggen en toepasselijke teksten, die na de wake weer werden ingepakt.

Een gevluchte jonge vrouw uit Kiev, die in een nabij gelegen Hotel onderdak had gekregen vertaalde een Oekraïens lied in het Engels zodat we het samen konden zingen.

Door toeval kreeg ik een tas vol kaarten, waarop je een persoonlijke tekst kon schrijven om naar de Russische Ambassade te sturen.



Stille wake bij de Russische ambassade, links Joanneke Teyken en rechts Dick Huizenga, beide leden van de Houtrustkerk.

Dat gaf me de gelegenheid met voorbijgangers en belangstellenden in gesprek te gaan en uit te nodigen aan deze kaartenactie mee te doen.

Op een dag zagen we de postbode stapels kaarten in de brievenbus stoppen! In de loop van Maart kregen we steeds meer aandacht en deelname van buurtbewoners, die langzaam aan in april onze actie overnamen, een echte burgerbeweging.

We bestelden een grote Oekraïense vlag en spanden die tussen 2 bomen. Elke dag zijn we om de beurt een uur aanwezig en georganiseerd met een groeps-app met 80 deelnemers, ook mensen uit Oekraïne die in Den Haag wonen. Onze groep is er op Maandag van 12:00 tot 13:00 en individueel via de app.

De avond voor Pasen werd er vanaf 20:30 een stille bijeenkomst georganiseerd. De contouren van Oekraïne waren getekend op het wegdek en elke aanwezige kon hierop een lichtje plaatsen. We zongen “Dona Nobis Pacem” en daarna zongen de vele Oekraïners hun liederen. Het was een ingetogen en intense sfeer van saamhorigheid. Bij mijn vertrek hoorde ik originele Oekraïense muziek, zelfs de dienstdoende politieagent stond te luisteren in de deur van de politiepost.

Die avond was een avond van onvergetelijke schoonheid en troost.

Wat was het waardevol dit te delen op de retraitemiddag. Na de lunch gingen we in stilte wandelen, tekenen en lezen, voor elk wat ‘Wils’.

Het was een mooie dag aan de IJssel!

De stilte is mijn moedertaal

*Gedicht door Hein Stufkens,
voorgelezen tijdens de retraite door Martine Kuipers*

*De stilte is mijn moedertaal,
ik ben in wezen non-verbaal.
Al zing ik soms het hoogste lied,
mijn stem verstoort de stilte niet
want het geheim van elke toon
dat is die stille onderstroom.*

*Wil je mijn liederen goed verstaan,
trek dan de stoute schoenen aan
en laat je in het diepe neer
tot aan dat grote stille meer
dat je voorbij de woorden vindt
en dat ons met elkaar verbindt.*

*Voorbij de bronnen van de tijd,
voorbij de passie en de strijd,
laat ons daar sprakeloos gaan staan
en dan de stilte binnengaan.
Daar is het waar je mij ontmoet
en waar geen woord er nog toe doet.*

*uit: Geef het licht eens door
uitgeverij: Berne Media*



Hein Stufkens

Licht dat terug komt

Door Marlies Tjallingii, gedeeld tijdens de retraite

“s Middags tijdens de retraite op 30 april hebben we een moment waar ieder een fijne plek zoekt en iets doet wat op dat moment goed voelt. Ik pak mijn inktens kleuren en schilder in mijn planten kleurboek. Heerlijk rustgevend. Ik hoef niet te denken over de vormen. Dan komen de volgende woorden op en ik teken er een hart bij.

Vroeger hadden we een Heilig Hart beeld

Jezus met een groot stralend hart

Ik denk er nu aan: een hart vol licht

Ik kan dat voelen en het Licht door mijn hele lijf laten gaan.

*Licht dat terug komt
Hoop dit niet sterven wil
Vrede die bij ons blijft*

Gedicht van Marijke de Bruijne

Licht door alle cellen van mijn lichaam

Licht in alle cellen van mijn lichaam

Helend Licht

Openend Licht

Doorstromend Licht

Wereld omvattend Licht

Dit lied is te beluisteren: https://kerkliederwiki.nl/Licht_dat_terugkomt



"Hij is een toevlucht voor de Zijnen"

Door Hans Terlouw, met liefde gedeeld door Marian van Wijngaarden tijdens de retraite

Als meisje van 11 had ik een lieve meester op school.
Zijn naam was Hans Terlouw.
In mijn poëziealbum schreef hij:

"Laat daarom het Licht voor altijd in je schijnen"

Hans verongelukte in het jaar dat hij mijn meester was.
Hij was een heel zachtaardig iemand en de eerste persoon in het onderwijs in mijn leven die de kwaliteiten bezat om kinderen tot hun recht te laten komen.
Hij heeft bij mij een zaadje geplant voor mijn geloof in de Liefde.



Een overweging in de stilte, die eindigt als een brief aan God.

Door Inge Herrebout gedeeld in de retraite

Retraite.

*Best wel moe
niet zo'n zin
toch wel gaan
met anderen.
Fijn te ontmoeten.
warme sfeer.
Naar de IJssel
water, levensbehoefte
stromen, vogels vliegen voorbij.
reigers, ooievaars
nesten in bomen
de lente gekomen
de zomer nabij.
Hier is het vrede.
elders vallen de bommen,
onschuldige mensen
gewond en gedood
hele steden kapot
de oogsten verbrand.
O God het is Uw schepping;
Wat is er toch mis?
Wees met ons
Geef ons Uw liefde
Dat we daaruit durven leven
En werken
En genieten van elkaar
In vrede, GOD! A.U.B. AMEN!*



Een oevervol bestaan

Door Erik Dries, de 'Taalscholver'

*Als een kind dat nog nieuwsgierig is,
Vertrouwen heeft,
Niets als vanzelfsprekend aanneemt.
Zich steeds een soort van verbaast,
En steeds alles accepteert
(Er zijn nijlpaarden in de IJssel
En molenaars in de bomen),
Zó is het licht misschien te ontmoeten.*

Ben ik te ontmoeten? Laat ik mij ontmoeten? Ben ik al ontmoet?

De ontmoeting krijg je waarschijnlijk niet door:

1-

*Aan de oever van de rivier te bedenken
Dat er zonder oever geen rivier zou zijn
En dat god dus niet oeverloos zou moeten zijn
Zodat ik een oeverbestaan zou kunnen oefenen;
Een oevervol bestaan.*

Of door 2-

*Door te bedenken dat het oog van de man
De schaduwen en het licht ziet weerkaatsen
Op de langzaam stromende rivier en
Dat die schaduwen en dat licht
Slechts oppervlak zijn; product van zon en retina.*

*Misschien dat een ontmoeting wél kan komen door
Geduldig luisterend te zoeken naar het geluid*

*Van de onderkant van de rivier,
En de kleur van het geluid van
De achterkant van het licht.*

*Als het juiste engeltje precies op tijd wordt gezonden,
Kan je voorgoed veranderen in drie seconden.
Maar Pascal notabene,
Schrijft dat zekerheid snel is verdwenen...
Dat een uur na een goddelijke daad,
De twijfel al weer slaat.*

*Dus stél dat het licht mij ontmoet,
In de vorm van duisternis,
Een peer, kandeel of kanoet,
Dan hoop ik dat mijn hart het onthoudt,
En ik weet
Hoe ik in dat levend water leven moet.*



Een oeuvolle IJssel

QCEA ziet Europa veranderen.

Ingezonden door Peter van Leeuwen

QCEA is het team in Brussel, dat Quaker kernwaarden bevordert op Europees niveau. Het doet dit namens Nederlandse Vrienden en Quakers van een tiental andere Europese landen, inclusief Noorwegen en Zwitserland.

Iedereen die de media volgt kan merken dat Europa en de EU geleidelijk veranderen. Vooral de oorlog in Oekraïne brengt een verandering teweeg die tot onrust leidt in Quaker geledingen. Is de EU als “vredesproject” in gevaar?

Tien jaar geleden nog, in 2012, werd de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de Europese Unie (EU) die "meer dan zes decennia heeft bijgedragen aan de bevordering van vrede en verzoening, democratie en mensenrechten in Europa." Gaan we nu de verkeerde kant op, door geopolitieke ontwikkelingen, met name de oorlog in Oekraïne?

Toen we op 15 mei, na onze meeting in Den Haag, gedachten en gevoelens uitwisselden, was wel duidelijk hoe onmachtig we zijn om grote politieke veranderingen te beïnvloeden. Het radicale vredesgetuigenis van de Quakers en de radicale leringen van Jezus, zo'n tweeduizend jaren geleden, gelden ook nu en voor ons! Maar hoe verbinden we dat met de politieke werkelijkheid waarin we ons bevinden?

Een half jaar geleden, dus vóór de oorlog in Oekraïne schreef Jeremy Lester (schrijver van QCEA): “De Europese Unie lijkt voor altijd op een kruispunt te staan, onzeker of ze moet concurreren als een militaire macht of dat ze een vredesmodel moet zijn door een uniek model van het combineren van nationaal en internationaal bestuur”.

Inmiddels vinden grootschalige wapenleveranties aan Oekraïne plaats. De EU oefent economische macht uit met haar sancties. De publieke opinie in Finland en Zweden voelen zich bedreigd door Poetin en de twee landen gaan NAVO lid worden. Het is oorlog.

QCEA is van plan een studytour te organiseren van 14 - 17 november. Een prachtige gelegenheid om je met Vrienden



en belangstellenden uit andere Europese landen je bezig te houden over ons Quaker zijn in Europa, in deze veranderende werkelijkheid.



Omdat ik al twee maal heb meegedaan, zal ik

mij nu niet opgeven, maar ik kan getuigen dat een QCEA study tour een heel waardevolle investering is! Ik kan iedereen de studytour van harte aanbevelen Het is dé manier om de Europese instellingen te leren kennen. Dé manier om het werk van Vrienden in Europa te leren kennen. En dé manier om diepgaand met een belangrijk thema bezig te zijn: *“Europa op een kruispunt”*.

Hoe ver verandert de EU inmiddels van een vredesproject in iets anders. We zien militarisatie, een interventiemacht, de gevolgen voor vrede, voor klimaatverandering, voor migratie, voor asielprocedures, voor mensenrechten.

QCEA heeft al meer dan veertig jaar een Nederlandse steungroep ‘Vrienden voor Brussel’, officieel ook met VVQREA aangeduid. Bijna de helft van de Nederlandse Vrienden en alle maandvergaderingen zijn daar lid van. Nieuwe leden zijn meer dan welkom! We hadden op 15 mei onze jaarlijkse ledenvergadering. We hebben de gelegenheid van de ledenvergadering aangegrepen om richting QCEA vast een paar wensen te formuleren:

Naar de mening van VvQREA zijn de volgende actiepunten van belang voor QCEA:

- Stille diplomatie tussen de NAVO landen en Rusland.
- Het onderhouden van contact met Quakervrienden in Moskou en Sint Petersburg, zowel als met pacifisten in de Oekraïne
- Vorm geven aan een voor ons belangrijke prioriteit: QCEA kan samen met Stop Fuelling War en ENAAT(European Network Against Arms Trade) de macht en werking van het militair industrieel complex bij escalatie van conflicten onder bredere aandacht brengen.

Nog een laatste poging om je enthousiast te maken voor zo’n studytour: In 2014 ging de studytour ook nog twee dagen naar Straatsburg. Het Europa van 47 landen en 800 miljoen mensen, waarvoor het Europese hof voor de rechten van de mens is opgericht en de Raad van Europa.

Bij de parlementaire assemblee waren er zowel pro Russische als pro Oekraïense demonstraties. De inval in de Krim was enkele maanden eerder gebeurd.



*De parlementaire Assemblee zou vergaderen.
Op weg daarnaartoe hadden we een Quaker sessie in het gras*

Wij probeerden een Oekraïense (uit onze groep) in gesprek te brengen met een Rusland supporter. Heel moeizaam maar het lukte. Later zaten we op de publieke tribune van de parlementaire assemblee, waar de Russische delegatie het zwaar te verduren kreeg. Voor ons erg leerzaam, we hebben er achteraf goed over doorgesproken. De Oekraïense deelneemster aan de studytour had veel moeite met de passiviteit van ons ‘West Europeanen’. Ze had meer steun voor Oekraïne verwacht. Had ze achteraf gezien, gelijk?



Zendbrief van Aotearoa

van de Jaarvergadering van de Quakers in Nieuw Zeeland “Te Hāhi Tūhauwiri” die online gehouden werd van 28 april tot 1 mei 2022

vertaling Marlies Tjallingii



De groeten aan Vrienden overal.

Zo'n 100 Vrienden in Aotearoa Nieuw Zeeland kwamen online bij elkaar onder de zorg van de Christchurch Maandvergadering en de voorbereidings commissie voor de Algemene Vergadering. Nadat de aanhoudende Covid-pandemie het onveilig en onrechtvaardig maakte om zoals gepland in Christchurch bijeen te komen, werden we ertoe bewogen om een zo volledig mogelijke Jaarvergadering online te proberen.

We voelden verrukking, opwinding en enige schroom, en ook dankbaarheid voor de voordelen van online vergaderen. We misten de persoonlijke gesprekken, terwijl we onderzochten of we het meeste uit onze eerste volledig online Jaarvergadering konden halen, maar we hadden er vertrouwen in dat de Geest ons zou leiden.

Hoewel we niet in Ōtautahi Christchurch konden zijn, werden we getraceerd op een gedeeltelijk tweetalige presentatie over de geschiedenis van Ngāi Tahu, de Tangata Whenua (inheemse bevolking), van het land waarop de stad werd gebouwd, en Tahu Pōtiki, hun belangrijke voorouder. We werden herinnerd aan het trauma van het landverlies en de kolonisatie die daarop volgde. Er was ook een overzicht van recente gebeurtenissen die dit land en zijn mensen blijven vormen

Dankzij het online formaat konden we bezoekers verwelkomen van Friends World Committee for Consultation (FWCC) en de Asia West Pacific Section (AWPS) van FWCC. We werden eraan herinnerd hoeveel sterker we zijn door onze internationale connecties, meer mogelijk gemaakt door de online technologie. We hoorden van onze bezoekers Aletia Dundas, vertegenwoordiger van Australia Yearly Meeting, Adrian Glamorgan, de nieuwe secretaris van AWPS, Tim Gee, secretaris-generaal van FWCC, en YangSu Park en Hyun-Duck Bae, van Seoul Monthly Meeting, AWPS. Ze spraken

over hun eigen reizen, de mensen die hen hadden geïnspireerd en de zorgen waar ze in hun deel van de wereld aan werken. Er gaat enorm veel energie naar AWPS om voort te bouwen op het reeds gevestigde werk en om effectieve manieren te onderzoeken om verbindingen en samenwerkingen te voeden in een gebied dat de helft van de wereldbevolking herbergt met veel verschillende talen. We worden herinnerd aan de noodzaak om te werken aan meer taalinclusiviteit. We werden geïnspireerd door te horen over de vele activiteiten die voortkomen uit bezorgdheid en manieren van verbinding die worden gepland en uitgetoetst.

Voortbordurend op het thema verbindingen, bood een rondleiding door de rijkdommen van onze website quakers.nz ons inzicht in het potentieel voor inreach en outreach en wat ons aanmoedigt om te profiteren van kansen voor avonturen in de online wereld.

We zijn dankbaar voor de vitaliteit, het inzicht en de vrijgevigheid van onze jonge vrienden. Onze huidige verklaring van bevestiging van relaties van hetzelfde geslacht, geschreven in 1992, wordt nu herzien. Jonge Vrienden herinnerden ons eraan dat het feit dat we een verzoenende en bevestigende kerk zijn, benadrukt moet worden aan degenen die op zoek zijn naar een spiritueel thuis.

Het was goed om te horen hoe de Loxley Award het actieonderzoek van Jeremy Simons ondersteunt naar hoe sociale bewegingen voor herstelrecht kunnen helpen de schade van geweld te herstellen zowel in de reële wereld als online. “Kinderen zijn belangrijk voor onze samenleving en voor de wereld, niet alleen voor de toekomst, maar ook voor de vreugde en verwondering die ze in het heden delen.

Kinderen herinneren ons aan de waarde van liefde, van plezier, van de spiritualiteit van spelen en van God in ons lichaam.” Tracey Bourne 2014 Backhouse Lezing. We hebben creatief nagedacht over hoe we beter met onze kinderen en jongeren kunnen omgaan. Dit heeft een nieuwe betaalde functie gecreëerd met een steungroep die dit proces zal vergemakkelijken. De widdingsdienst voor alle leeftijden op zondagochtend, gebaseerd op het “Faith and Play-story of Gifts” geleid door Melinda Wenner Bradley, Philadelphia Yearly Meeting, heeft ons geestelijk verrijkt en heeft ons dankbaar gemaakt voor de inzichten die kinderen ons kunnen geven.”

Aan het einde zijn we ons bewust van de gedachten van George Fox: “Kijk niet alleen naar de verleidingen, verwarringen en verdorvenheden van de wereld, maar naar het licht dat ze ontdekt. Want als je neerkijkt op corruptie en verleidingen, word je erin verzwolgen; maar kijkend naar het licht dat ze ontdekt, zul je eroverheen kijken en met hetzelfde licht er tegen in opstand komen. ‘Daar,’ zei hij, ‘is de eerste stap naar vrede.’”

In Vrede en Vriendschap Anne en Hall (Co-clerks van de Jaarvergadering)

Living the Quaker Way, deel 2

Door Ben Pink Dandelion, Uitgave: Quaker Books, Friends House.

Vertaling Frieda Oudakker

De Wijdingssamenkomst

'Worship' is een woord dat uitdrukt 'vervuld zijn van aandacht voor het meest waardevolle'.

Wij hebben een gave meegekregen om innerlijk contact met God te ervaren en het te beantwoorden. Dat noemen we: 'Dat van God in iedereen' Het gaat er hier niet over dat God in iedereen is, maar over onze mogelijkheid om God innerlijk te **ervaren**, en vervolgens de taak op ons te nemen om daarvan te getuigen, met woord én daad. "In de stille samenkomst kan ik mijn ego, mijn 'gedoe', tot rust brengen. Ik kan luisteren en mij ín dat horen met anderen verbinden. Ik kan aanwezig zijn, ik voel Góds aanwezigheid."

Leven vanuit ons geloof als een 'priesterschap van alle gelovigen' geeft ons mogelijkheden om God te dienen. We zouden de persoon met een gave van 'verzorgende aandacht voor dat meest waardevolle' kunnen vragen om die taak op zich te nemen. Dit is vergelijkbaar met Quaker pastors in het grootste deel van de Quaker wereld, of met 'elders', (*wijze ouderen*). We kunnen ook de leiderschapsrol wekelijks laten rouleren. Hoe dan ook, we vertrouwen op de stilte en het innerlijk stil-zijn, de directe innerlijke natuur van de goddelijke leiding die we regelmatig ervaren en ons gedeelde 'priesterschap'. Dat leidde ons al meer dan 350 jaar tot het onderhouden en ons verheugen in open, ongeprogrammeerde wijdingssamenkomsten en vrije



Quakermeeting in Bennekom

getuigenissen. Met andere woorden we kozen voor dienst aan God, gebaseerd op stilte, zonder rituelen en gewoontes, en met woorden die we alleen uitspreken als we ons daartoe van binnenuit geleid voelen.

De eerste consequentie daarvan is dat we in een kring zitten. Er is geen front, want er is niets of niemand waarop we ons zouden moeten richten. Het is een uitdrukking van dat we als gelijken voor God komen. Ieder van ons met eigen gaven en tekortkomingen, gefrustreerde hoop en de wildste dromen, en een verlangen naar God.

Ten tweede hoeft er niets naar buiten toe gezegd of gedaan te worden. We geven ons eenvoudig over aan het spel van Gods Licht in de diepten van ons Zijn. Stilte en stil-zijn voeden het gevoel van Tegenwoordigheid. Alles wat hieraan toegevoegd kan worden vinden we in die stilte.

Ten derde, op deze plaats van ontmoeting en transformatie worden we geroepen om te onderscheiden of dat wat we willen uitspreken echt een getuigenis is. Is het een boodschap van God die we willen delen, of is het een reactie op iemands anders getuigenis? Is het een herhaling? Is het een slim idee? Gaat het alleen om mij? Als het een boodschap van God is moet die dan uitgesproken worden? Voor deze groep? Op dit moment? Door mij? Zo ja, dan moeten we voluit vertrouwen op wat ons geven wordt. Soms staat iemand anders op om precies die gevoelens te uiten die wij kregen, terwijl wij nog in dit proces bezig zijn. Óf het moment gaat in alle helderheid voorbij en we waren terecht stil.

Ons richten op God begint met rust, de stilte voedt de verstilling en de verstilling voedt de stilte.



“We geven ons eenvoudig over aan het spel van Gods Licht in de diepten van ons zijn”

Vrienden hebben verschillende manieren om de stilte binnen te gaan, zich daar te ankeren. Sommigen beginnen met voor alle aanwezigen te bidden, anderen volgen een persoonlijke meditatie om zich los te maken van de dagelijkse beslommeringen. Weer anderen laten zichzelf eenvoudig in de diepe stilte afdalen. Zo staan we geaard en los van onszelf voor God. Die stilte is niet eenvoudig en je kunt het niet veinzen: middenin de ontmoeting met God wéten we het als we daar zijn. Oefening helpt. Als de hele groep die plaats bereikt spreken we van een ‘verzamelde’, of een ‘verbonden’ groep’. Als we meer ervaren worden in deze vorm van wijding ervaren we steeds meer van zulke betekenisvolle momenten van een gezamenlijk antwoord op Gods liefdevolle uitnodiging. “De ervaring van andere stiltes is niet hetzelfde..... de Quaker stilte is anders. Het geeft vrede.”

Als we een getuigenis krijgen om te delen gaan we staan om die aan de groep aan te bieden. Dan zijn we beter te verstaan én het helpt ons om ons te realiseren wat er gebeurt. Deze vrije getuigenissen zijn een potentieel risico. Quaker schrijvers hebben gesproken over ‘de gevaren in de stille samenkomsten’. Wij kunnen de stilte gemakkelijk opvullen met gesprekken over goeie ideeën. Zo keren we het Goddelijke de rug toe of overspoelen het. Om het ontspannen afwachten te voeden laten we tijd verstrijken tussen opeenvolgende getuigenissen, om te reflecteren op wat gedeeld is. We vermijden het om te spreken aan het begin en aan het einde van de bijeenkomst. En we spreken maar één keer per bijeenkomst een getuigenis uit. God kan ons veel te zeggen geven, maar we worden aangemoedigd om het meest wezenlijke eruit te destilleren en in een paar woorden uit te spreken. De rest geven we tijd om zich te ontwikkelen voor een volgende bijeenkomst.

In grote groepen worden we aangemoedigd om stil te blijven, als we onzeker zijn of wat we willen zeggen een echte getuigenis is. In kleine roepen, die misschien behoefte hebben aan gesproken leiding om de innerlijke communicatie te voeden, kunnen we zeggen: ”In geval van twijfel: dóen!” Mijn eigen kleine groep begint vaak met een stukje tekst. Dat helpt ons op weg naar de innerlijke aandacht die we nodig hebben om tot rust te komen voor God en een getuigenis uit te spreken. Getuigenissen worden ons gegeven om vrijelijk te delen. Ze kunnen voor sommigen behulpzaam zijn, maar niet voor iedereen. Het is niet aan ons om daar een oordeel over te hebben. Voor de meesten van ons is het volstrekt duidelijk als we deze leiding ervaren, anderen staan al overeind voordat ze in de gaten hebben wat er gebeurt. “Ik voel een getuigenis eerst als een grappige inwendige wiebel, die soms uitgroeit tot een totale lichamelijke ervaring. Als ik mij er helemaal helder over voel volg ik die leiding en soms huil ik een beetje, omdat het zo krachtig is.”

We benoemen ‘ouderen’ uit ons midden om te helpen de ontmoeting met de Geest te voeden. Zij helpen bezoekers aan te moedigen om te getuigen en om ons er aan te herinneren dat we soms woorden uitspreken die beter ongezegd konden blijven. Bij hoge uitzondering interrumperen wijze ‘ouderen’ een lange getuigenis, om te zorgen dat de stilte voor de rest van de groep hersteld wordt. Dat is een moeilijke stap om te nemen. Een getuigenis is in theorie een goddelijke inspiratie, dus dit vraagt van de ouderen een goede ontwikkeling van hun onderscheidend vermogen of ze wel of niet in actie gaan komen.

Zij ‘sluiten’ of beëindigen de stille samenkomst door een hand te geven. De afgelopen 50 jaar hebben wij dit voorbeeld gevolgd. We groeten elkaar, verwelkomen elkaar terug in de wereld en bedanken voor het delen van het contact met de Geest en voor de gemeenschap waar we deel van uitmaken. De stilte duurt gewoonlijk een uur. Daar kunnen we van afwijken als er veel getuigenissen worden gegeven, of als die aan het einde plaats vindt. Tijd is een uiterlijk iets. Het is veel belangrijker om ruimte te maken voor het waaien van de wind van de Geest, dan om op tijd af te sluiten.

Hetzelfde geldt voor wijdingssamenkomsten ter gelegenheid van een huwelijk, of voor een dankdienst voor het leven van een Vriend. We getuigen van wat God ons daarin heeft gegeven, innerlijk, én uiterlijk door getuigenissen uit te spreken over het leven van de overleden Vriend. Het uiterlijke is een reflectie van de innerlijk ervaren spiritualiteit. Die expressie reflecteert wat God realiseert, in de materie uitdrukt, ín, dóór en ónder ons. Dat kan een oproep tot actie zijn, dankbaarheid voor een leven vanuit het geloof, of het huwelijk voor God tussen twee leden. Het dynamische hart van al onze bijeenkomsten is de innerlijke ontmoeting met de Geest en de uiterlijke expressie ervan, de viering en de uitwerking van alles wat ons door God gegeven is.



Gesprek over Vrede in Bennekom

Het voorgesprek voor de Algemene Vergadering (op 10 juni)
in Bennekom bijeen op 24 april 2022.

Door Marlies Tjallingii, 2 mei 2022

We gebruiken de publicaties over Vrede en veiligheid die we ter beschikking hebben om ons voor te bereiden op de Algemene Vergadering. Met de vraag: wat kunnen wij als groep en individueel doen aan het creëren van vrede en veiligheid in de wereld.

Van het voorgesprek ter voorbereiding van de Algemene Vergadering kan ik geen lopend verhaal weergeven. We spreken min of meer vanuit de stilte. We zoeken naar woorden, naar mogelijkheden. Nu in deze tijd, waarin de oorlog weer zo'n grote plek in neemt!



Martin Luther King zei: “Het begint bij onze voordeur” (het hele citaat staat op blz.).

Waar beginnen we mee? Zijn we niet al gevallen in de handen van degenen die beschikken over macht zonder compassie?

Een aantal van ons zijn niet meer zo jong: “Vroeger was ik actief in de Wereldwinkel. Nu kan ik nog alleen maar handtekeningen zetten en het nieuws volgen. Maar soms is dat ook teveel en voel ik me machteloos.”

Hoop houden is een belangrijke zaak. Anders leren denken vanuit het licht.

Maar: Hoe krijg je iedereen zo ver dat ze anders gaan denken?

Als we in 2040 de wereld zo veranderd hebben dat we geen wapens meer nodig hebben, dat is over 18 jaar! Hebben we niet meer tijd nodig?

Er zijn wel veranderingen: AH en RABO willen meer verduurzamen en doen dat mondjesmaat. De duurzame producten zijn nog wel duurder dan de niet duurzame producten! En er zijn nog veel mensen niet bezig met duurzaamheid. Kijk maar op Schiphol hoe we nu massaal op vakantie gaan! “Als

mijn buren vliegen, zeg ik daar niets van!” Wat doet de politiek? Hoe zijn de politici betrokken bij het behouden van de situatie zoals die is? Ook bij de geldstromen die met Rusland te maken hebben! (Buitenhof 1 mei '22) Vroeger was ik als kind de enige vegetariër, nu is dat anders. Veel van ons willen de enorme bio-industrie niet meer. 85% van de producten van de bio-industrie wordt geëxporteerd.

We denken over het beloofde land. Het verhaal van de uittocht uit Egypte, is nog steeds herkenbaar. Er komt een theoloog uit Myanmar een PhD studie doen in Nederland naar de overeenkomst van het Exodus verhaal en de huidige situatie in Myanmar.

Wat is onze visie van het beloofde land?

Is het niet van onschatbare betekenis dat we een visioen van vrede voor ogen houden? Zoals in het Oude Testament.

Daar gaat 'Inclusieve Veiligheid' over.

We vinden het wel een moeilijke naam.

Hoe zouden we het anders kunnen noemen, meer begrijpelijk voor iedereen? Een Veilige Wereld voor iedereen.

En dan zouden we kunnen beginnen met: Olympische Vredesspelen.

We refereren aan het boek van Thea Beckman: Kinderen van Moeder Aarde, waarin zij een nieuwe wereld beschrijft, een wereld waarin vrouwen een belangrijke rol spelen.

We denken ook aan het 100^{ste} aap principe. Hoeveel mensen hebben we nodig op de wereld om echte verandering te doen plaats vinden? Blijven zien in het Licht zoals George Fox ons adviseerde.



Quaker Grensbijeenkomst 2022

Uitnodiging

Nadat we ons de afgelopen twee jaar alleen maar online konden ontmoeten, willen we dit jaar ons weer van aangezicht tot aangezicht ontmoeten. Ons thema draagt dan ook de titel

‘Ontmoeting - met God, met andere mensen, met de omgeving’.

Plaats van samenkomst: Centre Culturel Saint Thomas in Straatsburg/Frankrijk.

We komen hier samen vanaf vrijdag 9 tot zondag 11 september 2022

We hebben 30 eenpersoonsbed-kamers en 10 tweepersoonsbed-kamers gereserveerd, in het geheel voor 50 personen.

Voor kost, inwoning en de huur voor de zalen kost het €160 voor een eenpersoonsbed-kamer, en €140 voor een tweepersoonsbed-kamer per persoon.

Registrering bij: <https://forms.gle/xrFKFbTKZLFPgpU9>

Met de trein is het vier en een half uur en kost €60,- vanaf Arnhem.



Centre Culturel Saint Thomas in Straatsburg/Frankrijk.

Hap Stil Snap

woensdag 11 mei 2022

door Marlies Tjallingii

Licht in jezelf en Licht naar buiten:

Thy Light is in all forms,

Thy Love in all beings

Hoe kunnen we dit Licht in onszelf versterken en uitstralen naar anderen en de wereld?

Toevallig zie ik in mijn boekenkast het boekje:



”Mind the light, Learning to see with spiritual eyes”

van J.Brent Hill, Paraclete Press, Brewster Massachusetts, ISBN 1-55725-489-3

De hoofdstukken in het boekje zijn:

1. Aandacht geven aan licht: De spiritualiteit van het zien.
2. Het licht om ons heen: De schepping zien.
3. Het licht in ons: onszelf zien.
4. Het licht buiten ons: het zien van anderen.

Een mogelijke oefening om samen te doen:

Adem diep.

Ontspan je lichaam.

Denk over het volgende, doe dit langzaam en liefdevol, proef iedere gedachte.

Heb ik ooit het licht geroken, gevoeld of geproefd?

Wat waren de sensaties?

Aanvullende vragen

Wanneer heb ik mijn ziel open gevoeld in antwoord op het licht?

Wanneer heb ik een licht waargenomen dat vol was van een goddelijke intimiteit?

Hoe kan ik beginnen te kijken met aandacht en liefde?

Visualisatie uit Eckhart Tolle “De Kracht van het Nu in de praktijk”, pagina 57:

Je kunt je ogen dicht doen en dan je voorstellen dat je omgeven bent door licht of door een lichtgevende substantie – een zee van licht en bewustzijn.

Adem dat licht in. Voel dat die lichtgevende substantie je lichaam vult en in alle cellen van je lichaam doordringt en dat je lichaam lichtgevend wordt.

Dat van God in je heeft iets nodig. Wat?

Door Marlies Tjallingii

Het gedicht van Erik Dries in het meinummer van de Vriendenkring is de start van ons zoom-gesprek op de derde donderdagavond van mei. We lezen het gedicht en reageren vanuit de stilte op wat ons aanspreekt. Halverwege lezen we het nog een keer.

Zinnen die er uit naar voren komen:

** Het mooie en het lelijke, wat weten we daar nou van.*

Dat gaat over wel of niet oordelen van wat er om ons heen gebeurt. We beseffen dat we oordelen hebben over ongelijkheid, oneerlijkheid, geweld, oorlog. We kunnen geweld veroordelen zonder de persoon, die het geweld pleegt, volledig weg te zetten.

Hoe is het als een Oekraïner een Rus dood schiet? Hoe is het als een Rus een Oekraïner dood schiet? Ik heb de neiging om dat verschillend te interpreteren. Is het eerste zelfverdediging en het tweede agressie? Veroordeling is net zo belangrijk als het geven van een compliment. We hebben het allebei nodig. Misschien ook om het goede en kwade te onderscheiden. Als ik de dictator veroordeel wat merkt hij daarvan, als ik de dictator een compliment zou geven, wat merkt hij daar van? Wat merkt hij ervan als ik bid voor de dictator in de geest van “Heb je vijanden lief”?

Geef het elke dag een nieuw begin: Leren kijken naar stoepplantjes, kijken naar wat je misschien geneigd bent om weg te halen, terwijl het zo goed is voor de waterhuishouding en de groene omgeving. Ook leren om oog te hebben voor het kleine en onbetekenende.

Hoe voeden we dat van God in onszelf en in de ander? Mediteren met de lessen van “Een Cursus In Wonderen”, of met een ander boek vol wijsheid: Quaker Faith and Practise van de Engelse Quakers of een boek met voor elke dag een citaat van Roemi de Soefi mysticus (Djelal-oed-din Roemí (1207-1273). Elke dag in een dagboek schrijven om emoties te verwerken. Voelen dat je ergens dankbaar voor bent. Muziek maken en eten koken om samen te eten. Dat van God serieus nemen, het voelen wat niet goed is of juist wel goed via de signalen van je lichaam en dan die signalen serieus nemen.

Zou ik tegen een vluchteling uit Oekraïne durven zeggen: heb Poetin lief? Nee, het gaat om hoe ik dat zelf kan doen.

Als therapeut leren om de daden te veroordelen en de mens te blijven zien als mens. Wat de dader doet is op dit moment wat hij denkt dat goed of het beste is op dit moment. Bij de begeleiding van een dader, gaat het erom te laten zien dat de daad niet oké is, maar dat de mens kan veranderen. In een conflict dat van God in beide partijen te zien, bijvoorbeeld bij ruzie in families. Hoe kunnen de partijen weer in een staat raken waarin ze weer met elkaar kunnen communiceren.

We zien een plaatje van krokussen met een schoen er boven. De krokussen worden bijna vertrapt en ze richten zich op: “en de lente wist het niet, de bloemen blijven bloeien”.

Misschien werken we nu mee aan het afschaffen van de oorlog over 400 jaar???

Dat zou een droom zijn.

Maar hoe zou het zijn als het eerder zou komen.

Wat nemen we mee van dit gesprek?

- Proberen te begrijpen waarom iemand iets doet, er is altijd een reden, en op een gegeven moment kom ik dan bij dat van God in die ander.
- Ik ben niet de enige die het moeilijk heeft met hoe de werkelijkheid er nu uit ziet.
- Elke dag een tijd voor stilte om dat van God, de Stilte of de verbinding met Jezus in mij zelf te voeden.
- Er is een website: www.peacebychocolate.ca, waar een Syrische vluchteling die in Canada woont chocola verkoopt. Elke dag een stukje vredeschocola eten geeft ook voeding aan de innerlijke mens.



Stop de Wapenhandel

Uit de folder van Stop de Wapenhandel.



Stop de oorlog in Oekraïne

Elke maandag protesteren de mensen van ‘Stop de Wapenhandel’ samen met andere groepen bij het Russische Handelsagentschap tegen de oorlog in Oekraïne, tegen verhoging van de wapenbudgetten en tegen nieuwe kernwapens in Europa. Met het Vredeskoor Amsterdam-West, dichters, muziek en sprekers uit alle delen van de samenleving.

Sinds 2021 organiseren zij activiteiten rond klimaat en krijgsmacht. Tijdens de VN-top in Glasgow organiseerden we bijeenkomsten op de schaduwconferentie. In Nederland gaven we een workshop op het Klimaatweekend van Youth



for Climate en Code Rood, en samen met OxfamNovib op de conferentie van de Klimaatcoalitie. Op 19 juni organiseert Stop de Wapenhandel een Vredesblok tijdens de klimaatdemonstratie in Rotterdam.

Op 24 februari protesteerden vredes- en klimaatactivisten tegen een voorgenomen wapenbeurs voor ‘klimaatvriendelijk’ wapentuig. Daarna gingen we spontaan door naar de Russische ambassade en sloten ons aan bij Oekraïners en Russen die protesteerden tegen Poetins agressie. Een week later hield Stop de Wapenhandel een toespraak bij de grote demonstratie op de Dam. Met Extinction Rebellion protesteerden we bij Gazprom tegen de import

van Russische olie die de oorlog financiert. Het hoofdkwartier van Gazprom is inmiddels gesloten. En we spraken bij debatten in Den Haag, Leeuwarden en Nijmegen.

In een Russisch Pantservoertuig in Boesja, dat achter bleef na de terugtrekking van de Russische troepen, is technologie gevonden van Thales. Thales levert ook voor de Nederlandse regering wapens voor Oekraïne. Stop de Wapenhandel publiceerde hierover.

De westerse wapenindustrie is de grote winnaar van de oorlog in Oekraïne.

De aandelenkoersen van wapenbedrijven zijn fors gestegen. Militaire budgetten worden flink verhoogd en ze waren al erg hoog. In 2021 bedroegen de wereldwijde militaire uitgaven 2,1 biljoen dollar. Daarvan werd 55% uitgegeven door lidstaten van de NAVO. China gaf 14% uit en Rusland 3%.

Stop de Wapenhandel

schrijft een briefing over de verhoging van de Europese militaire uitgaven naar aanleiding van de Oekraïne-oorlog.

Met het European Network Against Arms Trade publiceerden we een rapport over de EU-financiering voor militair onderzoek en ontwikkeling van nieuwe wapens.

Militarisering en bewapening van grensbewaking

Door oorlog, gebrek aan kansen en verslechterd leefmilieu ten gevolge van de verslechtering van het klimaat, raken steeds meer mensen op drift. Het militariseren van grenzen lost het migratieprobleem niet op. Wel dwingt het mensen tot steeds gevaarlijkere migratie routes. Grensbewaking is een verdienenmodel van de militaire industrie. De onderzoeksrapporten van Stop de Wapenhandel worden gebruikt door journalisten in binnen- en buitenland als bron voor artikelen en programma's. Dit jaar publiceren we samen met Transnational Institute over samenwerking tussen universiteiten en wapenindustrie bij ontwikkeling van grensbewakingstechnologie. Ook schrijven we een briefing over de gevolgen van de Oekraïneoorlog voor de EU-grensbewaking.

Meer informatie: www.stopdewapenhandel.org.



Niet in het heetst van de strijd

Door Amos Gvirtz, bewerking Els Ramaker

Lieve vrienden,

Naast het wekelijkse nieuws is er een artikel dat ik schreef na de uitspraak van het Hoogerechtshof dat de deportatie toestaat van Palestijnse inwoners van acht dorpen, in het gebied van brandzone 918. Treed op tegen het gevaar van deportatie en verspreid het.

Het ga jullie goed!

Amos Gvirtz

Wekelijks nieuws: Zeg niet dat we het niet wisten!(aflevering 798)

Op woensdag 11 mei 2002 arriveerden IDF-soldaten in de dorpen Fakhit en Markez in de zuidelijke heuvels van Hebron en vernietigden tien woongebouwen, tien schaapskooien en sneden een waterleiding door.



Amos Gvirtz

Uitspraak Hoogerechtshof Israël

's Avonds laat en met een bloedstollende symboliek, vaardigden drie rechters van het Israëlische Hoogerechtshof hun gruwelijke besluit uit om het Israëlische leger toe te staan acht Palestijnse dorpen te slopen en hun inwoners te verdrijven. Deze dorpen liggen momenteel in Firing Zone 918 in de South Hebron Hills. Het was aan de vooravond van Israëls Memorial Day herdenking van zijn gesneuvelde soldaten en zes dagen na Holocaust Memorial Day!

Mogen we uit deze schandalige juridische beslissing van de rechters van het

Hooggerechtshof begrijpen dat de verdrijving van Palestijnen in de oorlog van 1948 niet in het heetst van de strijd gebeurde, maar eerder opzettelijk was? Immers, in de 22 jaar dat deze zaak loopt, heeft geen van de verschillende Israëliische regeringen ooit afgezien van een poging om de inwoners van de acht South Hebron Hills-dorpen te verdrijven - en dit niet in het heetst van de strijd, maar als beleid! Op elk moment hadden ze dit beleid zeker kunnen veranderen. En degenen die zich inspanden om rechtse (en vaak kolonisten) rechters in het Hooggerechtshof te plaatsen, weten dat rechtszaken worden beslist in overeenstemming met de ideologische oriëntatie van de rechters.

De staat Israël kwam niet in een juridisch vacuüm met betrekking tot zijn beleid in de gebieden die het in 1967 veroverde. Er bestaan natuurlijk internationaal erkende oorlogsverdragen die een bezettende macht verbieden haar grondgebied uit te breiden in de nasleep van verovering. Er zijn mensenrechtenverdragen die de burgerbevolking in het algemeen en de bezette bevolking beschermen. Er is een duidelijk verbod op het overbrengen van bevolkingsgroepen naar het bezette gebied - alle nederzettingen zijn illegaal! Er is een duidelijk verbod op het toebrengen van schade aan onbeschermden burgerbevolkingen in het bezette gebied. Het is de bezettende macht verboden gebruik te maken van de gronden in het bezette gebied, behalve in gevallen van duidelijke veiligheidsbehoeften. Schietzones voor militaire oefeningen vallen niet in deze categorie, en zeker nederzettingen niet. Er is een verbod op het onttrekken van water- en het winnen van mineralen in steengroeven.

Desalniettemin stelde het Israëliische rechtssysteem alles in het werk om juridische dekking te bieden voor schendingen van het internationaal recht. Dit is het kader waarin het vonnis werd geveld dat het verdrijven van de inwoners van de acht dorpen mogelijk maakte. Dit besluit maakt de weg vrij voor verdere uitzettingen in bevolkte Palestijnse gebieden waar het Israëliische leger schietzones heeft afgekondigd.

Toen de benoeming van Israëliische rechters was gebaseerd op hun professionele uitmuntendheid, waren ze erg voorzichtig met juridische manipulaties die de schending van het internationaal recht mogelijk maakten. Nu ze vaak worden gekozen vanwege hun rechtse oriëntatie, zijn hun uitspraken minder voorzichtig en flagranter.

Hier wordt een persoon die om ideologische redenen het internationaal recht schendt en ervoor kiest om in een nederzetting te wonen, aangesteld als

rechter in het Israëlische Hooggerechtshof. Zelfs al woont hij buiten de erkende grenzen van het land. Hij heeft er geen moeite mee om uitspraken te doen en op te schrijven met ideologische betekenis en tegelijkertijd een belangenconflict te belichamen dat hem zou moeten diskwalificeren om als rechter in de rechtbank te zitten. En dan bepaalt deze rechter dat de Israëlische wet de voorkeur heeft boven internationale oorlogsconventies. Als hij zou accepteren dat Israël moet handelen volgens de Vierde Conventie van Genève, dan zou hij beseffen dat hij de wet overtreedt en onwaardig is om als rechter te dienen!

De Vierde Conventie van Genève van 1949, gaat over de bescherming van burgers tijdens oorlog en tijdens de bezetting. De Conventie is geschreven als een les uit de nazi-oorlogsmisdaden die zijn begaan tegen de burgerbevolking onder hun bezetting. Het meest afschrikwekkende voorbeeld was de vernietiging van de Joden, aan wie alle bescherming werd geweigerd. De staat Israël heeft de verdragen ondertekend en geratificeerd. En toch neemt het Israëlische Hooggerechtshof een schandalige beslissing om die bescherming te niet te doen die het Verdrag biedt

aan de Palestijnse burgerbevolking die onder het Israëlische bezettingsregime leeft! Het Israëlische Hooggerechtshof heeft gehandeld tegen één van de belangrijke lessen van de Holocaust en heeft het leger toegestaan een oorlogsmisdaad te plegen!

In elke gerechtelijke zaak wordt, naast de twee vechtende partijen die de gerechtigheid van hun zaak voor de rechters willen bewijzen, ook de rechtbank zelf beoordeeld. De vraag wordt gesteld of de rechter de regels van moraliteit en rechtvaardigheid volgt, of dat hij doelen dient die zich daartegen verzetten. In zijn besluit om de bescherming te weigeren die de oorlogsverdragen aan de burgerbevolking onder bezetting boden, en om hun verdrijving mogelijk te maken, heeft het Hooggerechtshof aangetoond dat het een rechtbank is die in strijd is met de moraal en gerechtigheid.



Het hol van de tijger trotseren

Door INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers), waar onze vier maandvergaderingen bij aangesloten zijn.



Een hol in Jordanië als toevluchtsoord voor Yahya uit Somalië

Op zijn vlucht door de woestijn klimt de zon klimt steeds hoger. Een hol is de enige plek die schaduw biedt. Maar wat zal hij daarin aantreffen? Een tijger, een hyena, een ratelslang? Voorzichtig nadert hij. Het hol is leeg. Voor nu.

Yahya is Somalië ontvlucht. Zijn broer werd voor zijn ogen vermoord, vader en moeder trof hij dood aan. Hij zocht tevergeefs naar zijn vrouw en kinderen. Uiteindelijk vluchtte hij. Zo komt hij in dat hol terecht, in Jordanië, en weet hij na een lange, barre tocht in 2007 Nederland te bereiken. De IND ontkent dat Yahya uit Somalië komt. De IND gelooft echter niet dat Yahya uit Zuid-Somalië komt. Er komen taalanalyses, hij beantwoordt kennisvragen goed en getuigen verklaren dat hij echt uit Zuid-Somalië komt, maar de IND blijft erbij: geen Zuid-Somaliër. Het duurt tot 2016 voordat Yahya erin slaagt zijn geboorteakte te bemachtigen en een nationaliteitsverklaring te krijgen van de Somalische ambassade.

Maar volgens de IND staat de authenticiteit niet vast. Bijzonder, om officiële documenten van de ambassade in twijfel te trekken. Maar de rechtbank en de Raad van State gaan erin mee. Achteraf is dat in strijd met het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie: dat oordeelt in 2021 dat

Nederland veel te hoge eisen stelde aan documenten bij opvolgende asiel-aanvragen. Maar daar heeft Yahya in 2018 niks aan.

Dit is zijn droom. Zo zit Yahya al sinds 2007 in onzekerheid. Maar dan wordt, in het najaar van 2021, INLIA benaderd: Yahyas vrouw en kinderen leven nog en zoeken hem. “Een droom”, zegt Yahya. Hij krijgt foto’s van zijn vrouw, zijn inmiddels volwassen kinderen en hún kinderen. Hij is opa! Zijn gezin is via het Rode Kruis en de UNHCR in Minnesota beland.

Gezinshereniging zo snel als kan, zou je denken. Maar het blijkt ingewikkeld om te regelen dat hij hiervandaan naar de VS kan. Zolang hij afhankelijk is van de Nederlandse overheid, wordt hij nooit met zijn gezin herenigd, denkt Yahya. Hij neemt een radicaal besluit: hij gaat terug naar Somalië.

Ja, daar is het onveilig. Maar nog langer hier afwachten; nog erger. Yahya neemt het heft in handen. Eerst terug, daarna ziet hij wel verder. De man die het hol van misschien wel een tijger trotseerde, laat zich niet langer uit het veld slaan.

Naschrift INLIA: Yahya is inmiddels in Mogadishu, INLIA houdt contact met hem.

Eén van onze Quakers schrijft:

Even wat goed nieuws:

Onze Turkse gast Kamil en zijn broer helpen 2 dagen per week in de opvang van Oekraïners in Zetten. Ze doen de was, maken eten klaar, enz... en dat tijdens de Ramadan.

Beide mannen zijn Moslims (onze Turkse gast en zijn broer) die Christenen helpen. E dat terwijl onze gast Kamil (via TakCareBnB) geen werkvergunning krijgt. Hij wacht op gezinshereniging en op een woning..... Hartverwarmend!

Overweeg je om een vluchteling met verblijfsvergunning voor drie maanden in huis te nemen?

Kijk op <https://takecarebnb.org/>



God als Dans

Door Franciscaanse priester Richard Rohr, gedeeld tijdens de retraite

God is geen danser,

Hij is de dans zelf.

*Als de mensen wereldwijd met deze dans
meedoen,*

*gaat wat opdroogt weer stromen
en wat verdort weer bloeien.*

*uit een voordracht van Colet van der Ven in de Ekklesia Amsterdam over
'de dans en de danser'



Richard Rohr



The rule is you
have to dance
a little bit in the
morning before
you leave the
house because
it changes the
way you
walk out
in the world.

Sandra Bullock

*Counselor and
Professional
Life Coach*

MARSA

Vrienden in het hele land

Je bent van harte welkom bij de wijdingssamenkomst bij jouw in de buurt.

Van leden wordt verwacht dat ze financieel bijdragen aan (zie bankrekeningen hieronder):

1. De landelijke (jaarvergadering) Quakers
2. De lokale/regiogroep (maandvergadering)
3. Abonnement op de Vriendenkring
4. Quakerhulpfonds voor giften voor Quakerprojecten (al of niet vermelden welke) projecten

lokale/regio groepen bijeenkomsten:



Quaker Secretariaat: Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers).

Website: quakers.nu (Peter Spreij) e-mail: secretariaat@dequakers.nl.

Penningmeester Nederlandse Jaarvergadering: (Frits Nieuwerth van den Akker)

Bankrek. NL65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers.

Quaker Bibliotheek: Vossiusstraat 20, 1071 AD Amsterdam, open op afspraak 'Bibliothecaris': Marianne IJspeert, tel. 020-6125703 (06-12730475).

Quaker Literatuur: e-mail: literatuur@Quakers.nu. Bankrek.: NL65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers, m.v.v. Quaker Literatuur.

Amsterdamse Maandvergadering: Schrijver: Marianne IJspeert, W. de Zwijgerlaan 21-III, 1056JD Amsterdam tel. 020-6125703, e-mail: mijquak.1@online.nl Bankrek.: NL81 INGB 0004 9200 51 t.n.v. A'damse MV Quakers.

Driebergen groep: Quakers t.a.v. W. Douma, Villa Xaverius, Rijsenburgselaan 11, 3972 EG Driebergen- Rijsenburg, contact: Quakers@marielke.nl.

Haagse Maandvergadering: Schrijver: Anneke Spreij, e-mail: haagsevrienden@Quakers.nu, Haagse Maandvergadering, Stadhouderslaan 8, 2517 HW 's-Gravenhage. tel. 070-3600621, Bankrek.: NL54 TRIO 0320 1956 78. t.n.v. Haagse Vrienden, Quakers.

Midden- en Zuid-Nederlandse Maandvergadering: Schrijver: Els Ramaker, Prinses Marijkelaan 31, 4002AT Tiel, tel. 0344 606818/0636361350, e-mail: els@ramaker.me, Bankrek.: NL67 TRIO 0197 6518 52 t.n.v. MZNMV Quakers.

Deventergroep: Inlichtingen: Frieda Oudakker 0644794366, email: friedaoudakker@gmail.com.

Noord Oost Nederlandse Maandvergadering: Schrijver: Kees Nieuwerth; Hoofdstraat 26; 9514 BE Gasselternijveen; k.nieuwerth@wxs.nl. Bankrek.: NL07 TRIO 0320 1956 51 t.n.v. Quakers NON MV.

Quaker Hulpfonds: Schrijver: Joke Hofman. Penn: Herman van Beek, e-mail: hj.van.beek@kpnplanet.nl. Bankrek: NL94 TRIO 0338 4113 64. t.n.v. Quaker Hulpfonds.

Vrienden voor Brussel (VVQREA): Schrijver:, Corien van Dorp, tel: 070-3867309. E-mail: vvqrea@gmail.com. Bankrek. NL93 TRIO 0391 2219 65 - t.n.v.: Vrienden van de Quakerraad.

Vriendenkring: Per 1 jan. 2019 de abonnementsprijs van de Vriendenkring: €30,- voor Nederland en €75,- voor Buitenland (ook Europa). NL65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers met vermelding van 'Abonnement Vriendenkring'. E-mail: vriendenkringredactie@gmail.com

Waar zijn Quakerbijeenkomsten?

Wijdingssamenkomsten in Nederland en België



Gebruik de email adressen of telefoonnummers om te zien of er fysieke of online bijeenkomsten zijn.

‘Quakers en ik’: do 16 juni online 20.00-21.15

Opgeven bij marlietjallingii@home.nl

Amsterdam	Iedere zondag 10.30	Vossiusstraat 20, Amsterdam, info: 020-6125703 e-mail: mijquak.1@online.nl
Antwerpen	Geen vaste tijdstippen	Info: Jan Peeters, tel.: 0032.15.24 75 10 e-mail: boekrijk@hotmail.com
Bennekom	MiZuNe 2e en 4e zondag vd maand, 10.30	Commandeursweg 44, 6721 ZM Bennekom, e-mail: els@ramaker.me . De 2e zondag: een gesprek vanuit de stilte en daarna wijdingssamenkomst tot 11.30.
Brussel	Iedere zondag 11.00 https://quakers-belux.org	Quaker House, Square Ambiorix 50, 1000 Brussel, tel.: 00.32.2.230 49 35
Den Haag	Iedere zondag 10.30 HapStilSnap: 1x per maand 18:15 Graag vooraf aanmelden	Stadhouderslaan 8, Den Haag. Kinderen zijn altijd welkom.. email: haagsevrienden@quakers.nu . Info: tel. 070-3600621 online zie de link op de website quakers.nu
Driebergen	Iedere 1 ^e zondag v.d. maand 10.30.	Onze kinderen verheugen zich op gezelschap! Voor informatie: 0648255846 of per mail: Quakers@marielke.nl
Deventer	Iedere 3 ^e zondag v.d. maand 10.30 Gespreksavond: informatie bij Frieda.	Meester Geertshuis, Assenstraat 20, Meld je aan bij Frieda Oudakker tel. 0644794366, email: friedaoudakker@gmail.com
Gent	2 ^e woensdag 20.00-en 4e zondag 11.00. Haspelstraat 37.	In het zaaltje boven vzw Trafiek, aan Pierkespark (Brugse Poort) (vooraf graag contact opnemen Quakercircels@gmail.com)
Groningen	2 ^e en 4 ^e zondag 10.30 In De Poort, Moesstraat 20, 9717JW Groningen,	Kinderen zijn welkom! Graag tevoren doorgeven aan de schrijver: Kees Nieuwerth e-mail: k.nieuwerth@wxs.nl ; tel. 050-5712624
Zwolle	2e wo 17.30-19.00, huiskamerbijeenkomst.	Hap-Stil-Snap 06-23869715, aanmelden bij marlietjallingii@home.nl



Iedere Zondag Online Wijdingssamenkomsten 10.30 iedereen (in de hele wereld) welkom, gesproken taal vooral Nederlands Gastheer: Charles Tauber. Meeting ID: 309 877 1347; Passcode: Tauber; tel.: +31 20 794 7345.

<https://us02web.zoom.us/j/3098771347?pwd=eEdtNHR5Q2pDSFpSb0dLbzJwNjhUUT09>

De Quaker retraite



Oogst van de wandeling
tijdens de Quaker retraite



De deelnemers aan de retraite op de IJsseldijk



Na de stilte in de huiskamer