

Q Vriendenkring

*Maandblad van de Nederlandse Quakers.
Het Religieus Genootschap der Vrienden
94^e Jaargang, nr. 5 mei 2023*



Het licht laat de appelbloesem ontplooiën, wat een belofte!

De Vriendenkring

ISSN: 0167 – 3807

Maandblad van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

Abonnementsprijs: Nederl.: **€30,00 per jaar**

Europa en Wereldwijd **€75,00 per jaar**

Email abonnement (PDF) €5,00 per jaar



Deze Vriendenkring is gedrukt op milieuvriendelijk papier met deze drie certificaten

Het gebeurt helaas weleens dat abonnees vergeten te betalen. Maak daarom van de betaling van het abonnement een periodieke overmaking.

Bankrekening: **NL65 TRIO 0212 3772 64**

t.n.v. Quakers met vermelding van 'Abonnement De Vrienden-kring'.

Voor buitenland: (BIC) TRIONL2U. Nieuwe abonnees, adreswijzigingen en betalingen email: vriendenkringredactie@gmail.com

Redactieleden:

Eindredactie: Sytse Tjallingii, Van Nispensingel 5, 8016 LM, Zwolle, tel. 038-4608461 / 06-40030923.

Email: vriendenkringredactie@gmail.com,

Schrijver: Hylkia Nieuwerth

Redactielid: Els Ramaker

Correctie: Hylkia, Els en Frieda Oudakker.

Voor abonnees met gezichts- of leesproblemen was er een gesproken versie van De Vriendenkring. Als je hier behoefte aan hebt neem dan contact op met de redactie.

Kopij voor De Vriendenkring is heel erg welkom voor de 15^e van iedere maand! (Tenzij anders afgesproken).



De Vriendenkring staat in kleur op de website, waar je nog een schat aan aanvullende en actuele informatie over de Quakers vindt. Bezoek daarom geregeld de Quaker website: www.Quakers.nu

De Nederlandse Quakers hebben, naast de website quakers.nu (waarop de Vriendenkring te vinden is), een Facebookpagina "Quakers Nederlandse Jaarvergadering" voor berichten en een besloten Facebookgroep "Nederlandse Jaarvergadering" voor onderling gesprek, ook met Vriendenkring-abonnees. Lid word je met de betreffende knop op [facebook.com/groups/820840817925912](https://www.facebook.com/groups/820840817925912)

In dit nummer:

In dit nummer:.....	3
De Algemene Vergadering	3
De Grensbijeenkomst.....	3
Van de redactie	4
Huub Oosterhuis: over licht	5
Huub Oosterhuis	6
Ziel en het leven na de dood.....	7
De Ziel Spreekt	9
Ter nagedachtenis van mijn moeder.....	11
Onderdak.....	12
Het Jeannette Noëlhuis	13
Werken aan Vrede.....	15
Quaker Council for European Affairs	18
De Algemene Vergadering van QCEA.....	20
Onze afgevaardigde bij QCEA.....	22
De Zendbrief van QCEA	24
Je kent mijn echte naam niet.	26
Ik wens jou.....	27
Pasen: de grenzen doorbreken	28
Actief voor klimaatrechtvaardigheid.....	29
Nieuws van de Duitse Vrienden	30
Laatste wensen Vluchtelingen	31
Ouderen helpen in Gaza.....	33
Verhalen van de frontlinie.....	34
Alevieten verwant aan Quakers?	36
Vrienden in het hele land	38
Waar zijn Quakerbijeenkomsten?	39
Huub Oosterhuis	40

De Algemene Vergadering

van de Nederlandse Quakers in de ‘Bosbeek’ bij Bennekom 12 – 14 mei.
Deze is mogelijk al aan de gang als je deze Vriendenkring ontvangt.

De Grensbijeenkomst

De grensbijeenkomst van Quakers uit Duitsland, Frankrijk, België en Nederland wordt dit jaar gehouden op 8,9 en 10 september in het Nivonhuis in Heerlen. Het thema is ‘Climate Justice’, klimaatrechtvaardigheid. Zie het aparte artikel hierover..

Van de redactie

Als ik in deze tijd naar buiten ga, of het nu in de tuin is, of in een park, of de natuur dan wordt ik stil en vol aandacht voor de ontluikende bladknoppen, de bloemknoppen in alle stadia van opengaan. De foto's op de voorkant en op de achterkant zijn hier voorbeelden van. Het is een wonder hoe van een kleine vaak donkere bloem - of bladknop met vaak bruine schubben, de lichtgroene of soms zelf rode bladeren zich ontplooiën. Vooral met een beetje tegenlicht kun je dan prachtig de nerven zien. Het is daar waar de levenskracht stroomt naar de bladcellen die zich uitspreiden en in stilte met zoveel levensenergie en precisie het nieuwe jonge blad vorm geven. Het licht dat nu in het voorjaar steeds sterker wordt geeft elke groene cel energie om dit kunstwerk ieder jaar weer te vervolmaken. Het is daarom dat de metafoor die we als Quakers zo mooi gebruiken, van het inwaartse licht, het innerlijk licht en iemand in het licht houden zo krachtig is. Het is juist die levenskracht, die ook wij diep in onze ziel, in elke cel van ons lichaam en geest kunnen ervaren. Wij hebben als Vrienden van het begin af aan geloofd dat er 'dat van God in iedereen' is en eigenlijk in ieder schepsel. In de vroegste dagen van het quakerisme, bijna vier eeuwen geleden, werd dit vaak gezien als een 'innerlijk licht' en specifiek geassocieerd met Jezus Christus, 'het licht van de wereld'. Stille aanbidding kwam tot stand omdat George Fox en andere vroege Quakers geloofden dat stilte mensen in staat zou stellen de aanwezigheid van het Innerlijke Licht te begrijpen. Dit laat hen de onwankelbare waarheid over hun leven zien en ervaren.

De uitdrukking "(iemand/iets) in het Licht houden" wordt de afgelopen decennia steeds vaker gebruikt. Dit lijkt op "(iemand/iets) in gedachten en gebeden houden". Net als het Licht zelf is het een uitdrukking die een verschillende betekenis kan hebben voor christenen en niet-christenen, evenals voor degenen die niet in God geloven, maar wel in een of andere universele kracht, bijvoorbeeld de 'Levenskracht'.

Juist als we dat innerlijke licht of dat van God in ons ervaren, komen we te weten wat we zouden moeten doen om ons op één lijn te brengen met Gods wil. Actie, misschien wel radicale actie ondernemen.

In deze Vriendenkring kun je een aantal van deze bloemknoppen en bladknoppen vinden. Ik hoop dat je als lezer hierdoor geïnspireerd raakt om in stilte te ervaren hoe sterk deze levenskracht, dat van God in jou is. Hoe geeft het je kracht om je in te zetten voor een betere en eerlijker wereld?

In deze Vriendenkring enkele stukken over Quakerwerk door onze QCEA in Brussel maar ook door onze Amerikaanse Vrienden in het AFSC.

Sytse Tjallingii (redactie)

Huub Oosterhuis: over licht

*Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.*

*Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.*

*Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.*



Licht aan de horizon, bij de Quakerretraite

Huib Oosterhuis

Ter nagedachtenis van. Uit: Doopsgezinden.nl; Citaat. Tekst Ton van Brussel

Huib Oosterhuis is geboren op Allerheiligen (1933) en overleden op Eerste Paasdag (2023). Ook dat begin en einde typeren zijn unieke persoonlijkheid, hoewel hij dat woord zelf niet snel zou gebruiken. Voor hem was ieder mens uniek, ook de velen die zich in hun leven ongezien voelen.

Op zijn rouwkaart staan twee van zijn gedichten:

Sterven zal je nooit

*Maar vandaag
en godweet morgen
kun je leven, doen, zien,
iemand voor iemand zijn
misschien
en het verschil maken, toch
tussen onverwisselbaar uniek
en om het even
tussen dood en leven.*



En ook:

*Moge jij in lichtblauw grijze verte zijn
of in stralend gouden stilte van aanschouwen.
Moge jij zo licht als een blaadje op het water zijn.
Moge jij nu lichtdoorschenen zijn.*

Deze gedichten geven de theoloog, voorganger en dichter ten voeten uit weer. Hoop en twijfel zijn in zijn poëzie en liederen immers nooit ver weg. In veel kerken wordt bijna elke zondag wel een van zijn meer dan zeventienhonderd liedteksten gezongen. Ook daarbuiten wist hij een groot publiek te beïnvloeden en aan het denken te zetten, bijvoorbeeld met zijn vele malen herdrukte psalmenbewerking 150 psalmen vrij. En zeker ook met de vertaling van de Bijbelboeken die hij samen maakte met Alex van Heusden.

Ziel en het leven na de dood.

Door Marlies Tjallingii van 'Quakers en ik' op 13 april, naar aanleiding van wat Lucas schreef over de Ziel en het leven na de dood. (zie volgend artikel).

Het zijn weer flarden van ons gesprek, dat helemaal uitgaat van onze zoekende ervaringen, die soms zo sterk zijn dat ze ons helderheid geven. Ervaringen die ons houvast geven in het leven.

Is er een leven na de dood? Het gaat om het leven voor de dood. Delen van ervaringen rond de dood van een schoonmoeder is indrukwekkend.

Een van ons deelt dat ze in de bossen heeft geleefd, één met de natuur. "Dit is wat er overblijft als ik dood ga" zegt ze. Liefde, heelheid waarin je helemaal oplost en niet meer met wereldse zaken bezig bent.

Een andere bijdrage is: ik heb geen ervaring met mensen die zijn overleden, ik weet ook niet of er een leven na de dood is. Als ik dood ben hoop ik dat er rust is. Ik weet niet of ik nog een keer wil leven, alleen als ik dan helemaal uitgerust ben.

Bij het sterven in een ziekenhuis gebeurt het wel dat mensen een klap horen. Toen ik overwerkt was had ik een droom: Mijn ziel zei: is dit nu waarvoor je



Bomen bidden, bloeien en groeien.

leeft? Samen een gemeenschap vormen, met liefde je leven vorm geven. Dat was een soort wending in het leven, meer luisteren naar de innerlijke stem. Ziel is voor mij verbinding met de Goddelijke Vonk. In meditatie ervaar ik dat van God in mij en de ander en ook 'Dat van God' geeft Licht.

Een uitspraak van Rabindranath Tagore gaat al heel lang met mij mee: "De Grootste Eenwording in Liefde is de Dood". En nu het lied, ook met een tekst van Tagore: "Wees stil mijn ziel, de bomen bidden, ik vroeg de boom, spreek mij van God, toen ging hij bloeien." Nu in de lente: alle bomen bloeien, wat is er een hoop God om ons heen! En wat wordt er veel gebeden door de bomen die almaar hun takken om hoog steken of ontspannen laten zwaaien (treurwilg).

Accepteren dat ik het niet weet, dat ik ben. Er waren tijden dat ik alles wilde uitzoeken. Als ik meer weet, dan wil ik meer weten. God is het grote niet weten.

Iedere ervaring die je boven jezelf uittilt is transcendent en dat is goddelijk. We hebben waarschijnlijk allemaal wel zo'n ervaring gehad.

De ervaring dat mijn vader stervende was. Hij wees naar boven. Ik vroeg: "Is het daar mooi?" "O zo mooi" was de non-verbale reactie! Wat een belofte!

De vraag die in het artikel van Lucas gesteld is: Ben ik wel liefdevol genoeg (geweest)?, kan ons helpen om meer liefde vorm te geven in ons leven. De vraag is: wat is genoeg? Door mensen te groeten en in gedachten liefde te sturen kan helpen om meer liefde te ervaren.

Doodgaan is een doorgaande ervaring.

Door te luisteren naar Podcasts over verschillende geloofstradities, komt de ervaring dat sommige bijzondere spirituele of paranormale ervaringen in veel verschillende culturen voorkomen (op verschillende manieren) ondanks dat er bijvoorbeeld in academisch onderzoek niet vaak naar wordt gekeken. Veel mensen in verschillende culturen lijken zo'n ervaring mee te maken of denken in ieder geval dat ze zoiets meemaken. Hoewel de ervaringen van mensen (uit verschillende culturen/religies) niet helemaal hetzelfde zijn, maken ze misschien wel soortgelijke ervaringen mee.

We nemen afscheid van elkaar na deze uitwisseling, met een paar reflecties over ons samen zijn: Wat een enorme bescheidenheid en openheid van iedereen, het was fijn en liefdevol. Er is ruimte voor de diverse ervaringen! Wereldwijde verbinding van Eenrum via Zwolle, naar Den Haag, Leiden en Canada! Met soms een enkele storing in de verbinding.

De podcast serie over verschillende geloofstradities, "Groetjes uit Sham-bala", is te beluisteren via <https://volzin.nu/collectie/groetjes-uit-sham-bhala/>

De Ziel spreekt

Aspecten en vragen over de Ziel.

Gedeeld tijdens Quakers en ik. Gedachten opgeschreven door Lucas de Groot, deel 1.

Stel dat je weet wat er na de dood gebeurt.

Zeker ga je dan hier en nu anders leven. Vaak is men daarna ook minder of niet bang voor de dood.

Helemaal als er een schitterend vooruitzicht wenkt. Er is leven, er is leven na dood...(Neerlands Hoop)

Stel dat er aan gene zijde alleen maar liefde is die ons opvangt en omhult en ons begeleidt bij elke stap.

Wanneer we dat weten, hoeven we niet meer bang te zijn.

De meeste verhalen wereldwijd over Hemel, Nirwana, Paradijs, Eeuwige jachtvelden, hiernamaals, bevestigen elkaar. Er is een duidelijk rode lijn. Er zijn massa's boeken verschenen over uittrekkingen en reizen buiten het lichaam, over mensen bv. van wie een gestorven geliefde hen liefdevol vertelt hoe het er aan gene zijde uitziet. Een voorbeeld: Een jongetje van 8 dat later in meerdere boeken vertelt hoe een lichtgevende begeleider hem liefdevol meeneemt naar een totaal andere, prachtige wereld. Waar het vele malen glorieuzer en mooier is dan bij hem thuis.

Met gedetailleerde en ontroerende beelden van mooi ingerichte werkplaatsen en huizen waar ijle figuren bezig zijn met schilderen en beeldhouwen of liederen componeren en zingen.

Beelden die mijn eigen ziel ook deden zingen.

Er is een rode lijn over de Ziel. Wereldwijd, zeker bij natuurliefhebbers.

De zilveren streng die met lichaam verbonden is. En die bij de dood als een zachte windvlaag verdwijnt via de kruin. En deze ziel kijkt verbaasd naar de jas die hij achterlaat en die hij tot dan toe zo ontzettend belangrijk vond. Zoals ook de ziel van een patiënt op de operatietafel verbaasd kijkt naar de artsen die in dat lichaam aan het snijden zijn.

De ziel kan nog maanden na de dood contact maken met dierbaren. Een laatste groet: In een droom verschijnen of op een bijzondere wijze zich als een dier laten zien. Mijn overleden moeder liet zich zoals afgesproken met mij, zien als een fladderende witte vlinder die maar om mij heen bleef dansen...

De afspraak met een stervende goede vriend werd gestand gedaan tijdens een lange wandeling in de Ardennen. De vlinder landde ditmaal op mijn

hartplek en bleef daar minuten lang zitten. De woorden: het gaat goed met mij, gingen door mij heen. Glimlach van herkenning.

En dan het wegen der ziel. Ook die vraag is universeel na de dood. "Wat heb je met de liefde gedaan?"

Was er liefde, licht, wijsheid, waarheid, schoonheid, goedheid en creatie?

Dit zijn de 7 aspecten van God. In feite ligt er dan dus de vraag:

Hoe goddelijk ben je geweest? Hoe klonk God door in je leven.?

Niks geen vagevuur, hel en verdoemenis, maar Liefde. Zoveel liefde als wij niet kunnen voorstellen.

De vraag van dat 8 jarig jongetje aan het eind van zijn leven :

"Was ik liefdevol genoeg" is dus ook zo van wezenlijk belang.

Om jezelf te toetsen in Dit leven.

VRAGEN:

1. Hoe ervaar jij je eigen ziel?
2. Hoe leeft de vraag: was ik liefdevol genoeg, voor jou?
3. Wat is jouw ervaring met of wat zijn jouw gedachten over het leven na de dood?



Was er liefde, licht, wijsheid, waarheid, schoonheid, goedheid en creatie?

Ter nagedachtenis van mijn moeder

Gedeeld door Laurens bij Quakers en ik

Gelezen door Janelle Thiessen van Esch op eerste Paasdag

Mijn moeder die van de aarde is, die in de aarde is, die zelf de aarde is. Voor de diegenen van jullie die het niet weten, mijn moeder stierf anderhalf jaar geleden. Haar afwezigheid was en blijft voelbaar, en ik merk nog vaak dat ik het gevoel heb dat er iemand ontbreekt en op het punt staat binnen te komen, maar dan herinner ik me dat ze er niet is.

Maar toen trad de natuur op. Ik vond verbinding met haar via de aarde, via de wortels die om elkaar heen kronkelen en elkaar bereiken, aanraken, verankeren en vasthouden. Mijn moeder ligt begraven op een begraafplaats omringd door en vol met bomen. Ze is verbonden met de wortels en via hen met de bomen. Ik vertel Willem (mijn zoontje van vier) dat ze nu taal van de bomen aan het leren is en dat als, we de wind door de bladeren horen waaien, dat de taal is die oma spreekt.

De dag dat mijn moeder stierf, moest ik dit aan mijn toen 3-jarige uitleggen. Ik vertelde hem dat haar lichaam kapot was als een heel kapot stuk speelgoed en dat het niet gerepareerd kon worden, maar dat het deel van haar dat van ons houdt ergens warm en veilig is en dat ze nog steeds van ons houdt via haar 'onzichtbare touwtje.' Nu is het onzichtbare touwtje niet mijn uitvinding, het is ontleend aan een prachtig prentenboek dat ons is geschonken door de kankerondersteuningsgroep van mijn moeder. Het is zo'n belangrijk beeld geworden voor ons gezin: waar iemand van ons ook is, zelfs na de dood verbinden onze onzichtbare snaren ons met degenen van wie we houden. Nadat Willem de kamer had verlaten waar het lichaam van mijn moeder lag, riep hij haar verschillende keren en begon toen een slaapliedje te zingen.

*"Whatever you dream of,
I believe you can be from the stars in the sky*

*To the fish in the sea,
You can crawl like a crab
Or with feathers fly high
And I'll always be here
I'll be here standing by
And you know that I'll love you
Even after I die."*

We zijn altijd verbonden met diegenen die we liefhebben, en liefde gaat niet dood.



wortels die om elkaar heen kronkelen

Onderdak

(uit de minuten van de MiZuNe: 'Veertigdagen Zeist', van Joris Vercammen)

*Noem me
bij mijn naam,
neem me
voor wie ik ben,
raak me aan
met je hart,
wenk me
- dat ik bij je schuilen kan -
met je ogen.
Ze zijn een huis om in te wonen.
Samen
kijken we
onze twijfel na
- er klopt iets niet -
we weten ons thuis
onder dak.*

Gastvrijheid begint met het zien van een ander.
Door te zien geven we onderdak.
Gezien te zijn is verwelkomd worden.
Het is een kwetsbaar gebeuren gekleurd door twijfel.
Is de ander betrouwbaar?
Kan ik het zelf wel aan?
Samen komen we de aarzeling te boven en vinden we een thuis, een dak boven ons beider hoofd.
Zou het Gods dak kunnen zijn?
Gastvrijheid is in de Bijbel toch dé weg naar de Eeuwige?
De vreemdeling die aanklopt aan de kloosterpoort is vast Jezus zelf, zegt de Heilige Benedictus.

Het Jeannette Noëlhuis

Door Joke Hofman, Quakerhulpfonds

Het Quaker hulpfonds steunt veel projecten, in binnen-en buitenland. Deze keer willen we het Jeannette Noëlhuis extra onder de aandacht brengen.

Jeannette Noël is geen grote naam in de Catholic Worker-beweging. Ze

staat niet bekend om grote acties of invloedrijke teksten. Maar wie haar ontmoette, zou haar niet vergeten. Zo verging het ook Gerard, bewoner en een van de oprichters van het Noëlhuis. Hij omschrijft Jeannette als een “grootmoeder-figuur”, die nooit over anderen oordeelde en alle mensen in hun waarde liet. Haar humor was zelfs “op het pikante af”, aldus Gerard. “Vanwege die combinatie van warmte, gastvrijheid, geloof en ruimenkendheid kozen we haar als onze ‘beschermheilige’. Haar kamer in de New Yorkse Catholic Worker werd een toevluchtsoord voor wie even zijn of haar hart wilde luchten. Een van haar gevleugelde uitspraken was: “Be good, but if you can’t be good, have fun!

Jeannette Noël werd geboren op 3 juni 1916 in Lewiston, in de Amerikaanse staat Maine. Haar jeugd kende weinig stabiliteit. Zo was Jeannette nog maar twee jaar oud toen haar moeder overleed. Na vele omzwervingen kwam ze bij de Catholic Worker in New York terecht en hielp waar ze maar kon mensen die in wat voor problemen dan ook waren.

Jeannette Noël overleed op 13 januari 2006, op 89-jarige leeftijd.



de mensen van het Jeannette Noëlhuis

Ik vroeg aan Dick Meijaard wat de band van de Amsterdamse Quakers is met het Amsterdamse Jeannette Noëlhuis. Hier is zijn reactie.



Het Noëlhuis en de Amsterdamse Maand Vergadering.

Het Jeannette Noëlhuis is bij de meeste Quakers wel bekend en wordt door de Quakers al lange tijd financieel ondersteund. Voor de nieuwkomers: het Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. De levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Worker Beweging in de Verenigde Staten. Naast de opvang van mensen die door de maatschappij in de steek zijn gelaten, wordt er ook veel actie ondernomen om de samenleving bewust te maken van alternatieve keuzes. Dit varieert van protesten tegen de bruinkool afgravingen in Duitsland tot treinblokkades en deelname aan (vredes)protestacties.

De bijdrage van de AMV ligt op een ander vlak. Wij bieden Nederlandse taallessen aan asielzoekers, die in afwachting van nieuwe mogelijkheden om asiel aan te vragen, tijdelijk onderdak vinden in het Noëlhuis. Daar wordt op beginnersniveau gewerkt aan de basisprincipes en woordenschat der Nederlandse taal, maar ook wordt er op een behoorlijk gevorderd niveau conversatieles verzorgd. De betrokkenheid van de AMV is ontstaan naar aanleiding van een oproep in de Nieuwsbrief 'n Korrel Zout, die het Noëlhuis regelmatig uitgeeft. In de afgelopen periode heeft onze support zich ook uitgebreid met het verlenen van administratieve hand- en spandiensten; meestal is de maandagavond voor het Noëlhuis. Er is altijd aanvulling op wat de vaste groep werkers en de bewoners zelf doen. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan is er altijd ruimte voor een bijdrage. Hartelijk welkom!

Huisnieuws, uit 'n Korrel Zout, blad van het Jeannette Noelhuis

NIKKI, 07/12/2022, [JAARGANG 34 NR. 2](#)

Het is al bijna middernacht als er aan de deur wordt geklopt. We zijn net terug van de 'Dorothy Dag' waar ik een workshop mocht geven over, je raadt het al, Dorothy Day. Het is laat, we zijn moe en eigenlijk is het huis ook al vol. Meer dan vol zelfs, want er liggen ook al twee vriendelijke mannen uit Tadzjikistan in de woonkamer. Maar Jezus staat voor de deur in de vorm van een blinde Portugese man en voordat we het doorhebben zit hij al bij ons in de keuken.

Werken aan Vrede

Pendle Hill pamphlet 420, van Pamela Haines, vertaling Frieda Oudakker

Vredesspier 9 Innerlijke Ontwapening Riskeren.

Een andere discipline gaat over het ontmantelen van onze individuele innerlijke verdediging.

Het is duidelijk dat bewapening ons toenemend onveiliger maakt. Een internationale bewapeningsrace draagt bij aan een wereldwijde onveiligheid. Wapens in huizen veroorzaken logischerwijs meer doden, net zoals beschermende voetbalhelmen ontwikkelen betekent meer grove tackels die leiden tot een toename van hersenschuddingen. Daarnaast betekent bewapening dat een aanzienlijke hoeveelheid geld gebruikt wordt voor wapens om onszelf te beschermen. Dat geld zou ingezet kunnen worden voor positieve veranderingen. Een gigantisch militair budget neemt geld in beslag van gezondheidszorg, huisvesting en educatie. Mensen met een militante theologie of wereldbeeld creëren ‘de ander’ waar ze voortdurend voor op hun hoede moeten zijn. En wie gewapend is met haat, heeft weinig ruimte voor liefde.

Hoe velen van ons zijn goed in persoonlijke ontwapening? Ik herinner mij de schok toen ik mij realiseerde dat we nooit zouden overwegen om de verdediging op te geven die we hebben opgebouwd om onze kwetsbaarheid te beschermen, terwijl we ‘opgewekt en rechtvaardig’ landen oproepen om hun wapens neer te leggen en zichzelf kwetsbaarder te maken voor aanvallen. Is er iemand onder ons zonder verdedigingsmuren en -vestingen tegen belediging of mislukking, vernedering of verlies? We stappen de wereld in, gewapend met ‘gerechtigheid’ of ‘geestverwantschap’, met martelaarschap of veel goede werken doen, zodat we onze diepste angsten niet hoeven te voelen. We hebben interne bunkers klaar staan om ons in terug te trekken als het gevaar van een aanval dreigt. We patrouilleren langs onze grenzen, om het gebied te beschermen dat we met zo veel moeite hebben beveiligd.



Als we inwendig zwaar bewapend zijn, hoe kunnen we dan van anderen vragen hun wapens neer te leggen? Hoe kunnen we landen veroordelen om wat we zelf van binnen ook doen? We kunnen vasthouden aan het doel van ontwapening, maar we zouden dat niet zo zelfingenomen hoeven te doen. We kunnen meer begrip en mededogen hebben voor de militairen en politici die dezelfde angsten die wij hebben, op nationaal niveau uitspelen. We kunnen hen uitnodigen voor een gezamenlijke reis, die zich uitstrekt tot in onbekend gebied.

Naast het voordeel van toenemende empathie zou het onze individuele inzet voor ontwapening zichtbaar maken. Al we intern bewapend zijn, werken we met energie die voortkomt uit angst, in plaats van uit onze dromen voor een betere wereld. We spenderen kostbare momenten in onze bunkers om ons veilig te houden en te beschermen. Dat is tijd die we ook kunnen besteden aan open leren van het leven, liefhebben en onze grenzen leren kennen.

Wat betekent het om een discipline van ontwapening te beoefenen en te ontwikkelen? In relaties omvat het: ophouden om interpersoonlijke bewapenings- en verdedigingssystemen te gebruiken zoals beschuldigen, bijhouden wie de meeste morele hoogstandjes kent, in een martelaarsrol schieten, onverschilligheid veinzen, of jezelf diep gekwetst terug te trekken. In het algemeen gesproken gaat het om een combinatie van de bereidheid om het verdedigen van moreel hoogstaande acties los te laten. In plaats daarvan gaan we leren om liever het risico van initiatief nemen te riskeren, dan verdedigend af te wachten. We leren om niet langer het leven als een spannende concurrentiestrijd te zien, maar uit te gaan van medeleven, liefde en bewustzijn van beperkte grondstoffen, grenzen aan de groei. We zullen moeten leren leven met de moed om onze kwetsbaarheid zelf onder ogen te zien en te durven laten zien. Het is nodig om mogelijk verwoestende klappen zelf onder ogen te zien, voordat we integer kunnen preken tegen landen over gewenst veranderingen.

Vredesspier 10 Moed ontwikkelen.

Als we het model van oorlog als oplossing van conflicten verwerpen, lopen we het risico om ook strijders-gedrag als onderdeel daarvan af te wijzen. Het is jammer als moed in dit proces ook wordt gediskwalificeerd. Dit zijn tijden die vragen om enorme moed – kwaad onder ogen te zien van een omvang die nooit eerder gezien is. Bij verlies en ontbering en de verwelcoming van chaos de weg te wijzen, met liefdevol vertrouwen het onbekende in. Het vraagt moed om uit te reiken naar verbinding ver voorbij waar we ons

comfortabel bij voelen. Het vraagt moed om te ontwapenen. Het vraagt moed om het gezag de waarheid te zeggen. Hoe velen van ons, zogenaamd geweldloze strijders, zijn zo moedig?

Hoewel ik nog geen idee heb hoe het er uit moet gaan zien, denk ik dat we een moed-project nodig hebben.

Het project zou een persoonlijke inventarisatie omvatten van de tijden en plaatsen dat we moedig zijn geweest. Die lijst brengen we in onze gemeenschap voor erkenning en viering. Vervolgens inventariseren we op welke momenten onze angsten ons stil en passief hebben gehouden. Iedereen zou een persoonlijke moed-campagne kunnen ontwikkelen. Met een maatje, of in een groepje, kunnen we onze intenties om moedig te zijn oefenen – in de familie, op het werk, met onze burens, in de bredere gemeenschap – en dan terugkomen met onze successen of mislukkingen. Samen zorgen we dat we klaar zijn voor de volgende moedige stap.

Welke acties zou dit moed-project omvatten?

Er is een oneindige hoeveelheid acties mogelijk rond diversiteit, want ieder individu of elke groep heeft een eigen set van krachten, angsten, blinde vlekken, passies en doelen. De variatie van mogelijkheden is enorm. Moed in ons dagelijks leven kan zo veel omvatten: mensen thuis uitnodigen, uitreiken en contacten leggen, ons uitspreken over wat we geloven, conflicten in een relatie overwinnen, gewoontes veranderen, minder consumeren. Als we sommige daarvan hebben overwonnen, kunnen we ze in andere situaties gaan oefenen. We kunnen trainingen doen in conflict hantering, tijd doorbrengen in ‘ongewenste’ gemeenschappen, opstaan tegen machthebbers en de consequenties ervan dragen.

We kunnen denken over individuele moed-projecten, maar ook over die in families, buurtschappen of geloofsgemeenschappen. Het doet er niet toe

waar we beginnen, hoe groot we het aanpakken, of welke volgende stappen we nemen. Wat er toe doet is dat we het ene initiatief laten volgen op het andere.

Het belangrijkste is de discipline om te blijven oefenen! Ik stel mij voor dat we elkaar bevragen:

”Als ik dapperder was, wat zou ik dan dóen? Dan elkaar helpen om het ook echt te doen – en het elkaar daarna wéér te vragen.



Quaker Council for European Affairs

Door Tracey Martin, directeur van QCEA



Quaker
Council for
European
Affairs

A word from
the Director

Na maanden van luisteren, analyseren en nadenken, met waardevolle input van zoveel mensen, hebben we een nieuwe strategie. Natuurlijk verandert het werk van QCEA op de een of andere manier nooit terwijl we onze visie van een vreedevolle, rechtvaardige, gelijke en duurzame wereld nastreven door de zorgen van Quakers bij Europese beleidsmakers te brengen. Maar er is behoefte aan focus en het identificeren van de problemen waar we nu nodig zijn en we een verschil kunnen maken. Hier is een samenvatting van waar en hoe we de komende drie jaar zullen werken. Op de volgende pagina's lees je meer over de werkgebieden. We kijken uit naar jouw steun en betrokkenheid bij het implementeren van de strategie.

Een samenvatting van de QCEA-strategie 2023 tot 2026 richt zich de komende drie jaar op drie thema's:

- Migratie en vrede
- Klimaatrechtvaardigheid en vrede
- Dialogen voor transformatie

Mensen die van de ene plaats naar de andere migreren, worden beïnvloed door structureel en fysiek geweld. QCEA zal vredesopbouwende benaderingen van het probleem van migratie brengen en laten zien wat er moet veranderen zodat migratie veilig kan zijn en de rechten van mensen die migreren kunnen worden gehandhaafd.

Het is van vitaal belang dat de Europese reacties op de klimaatcrisis worden geschraagd door eerbiediging van de mensenrechten en een streven naar

gelijkheid, en worden uitgevoerd op een manier die de kans op conflicten minimaliseert. QCEA zal een vredeslens brengen naar de overgang van Europa naar duurzaamheid, potentiële conflicten identificeren en laten zien hoe deze kunnen worden aangepakt. We zullen proberen de complexe verbanden tussen de klimaatcrisis, conflicten en reacties op conflicten, militarisme en migratie duidelijk te maken. QCEA is van mening dat transformatieve verandering nodig is als we de uitdagingen van onze tijd willen aangaan. Dit is alleen mogelijk als mensen over politieke, sociale en geografische scheidslijnen heen naar elkaar kunnen luisteren en elkaar kunnen begrijpen en een gemeenschappelijke basis kunnen zoeken.

We zullen voortbouwen op onze ervaring met stille diplomatie en veilige ruimtes creëren voor gevoelige gesprekken, om dialogen over controversiële en cruciale kwesties bijeen te roepen en te vergemakkelijken tussen mensen met verschillende opvattingen en ervaringen, waardoor ze diep naar elkaar kunnen luisteren en samen kunnen nadenken manieren vooruit. Dit werk zal discreet moeten zijn en niet gebonden aan specifieke resultaten. Het is langdurig en riskant, maar het is noodzakelijk en QCEA is een van de weinige organisaties die dit kan. QCEA probeert als organisatie de verandering te zijn die het probeert teweeg te brengen. We willen een antiracistische organisatie zijn die geen afspiegeling is van de ongelijkheden en discriminatie van de patriarchale, racistische en ongelijke samenlevingen waarin we leven.

We verbinden ons ertoe om eerlijk naar onszelf, ons beleid en onze praktijken te kijken, te identificeren waar en hoe we moeten veranderen en die veranderingen door te voeren. We erkennen dat dit werk aan de gang is en een collectieve inspanning moet zijn.

Het vredesgetuigenis van de Quaker ligt ten grondslag aan al ons werk en onze werkterreinen zijn met elkaar verbonden, vooral met betrekking tot hun grondoorzaken in cultureel en structureel geweld en economische en raciale onrechtvaardigheid. QCEA zal daarom prioriteit geven aan samenwerken als een team en actief zoeken naar synergieën, zowel binnen ons werk als met het werk van anderen. We weten dat we verandering niet alleen kunnen bereiken. We streven ernaar om samen te werken met andere Quaker-organisaties, op geloof gebaseerde en maatschappelijke organisaties waar onze doelen op één lijn liggen. We staan open om samen te werken met degenen met wie we het niet eens zijn als ze bereid zijn om met ons samen te werken aan positieve transformatieve verandering.

De Algemene Vergadering van QCEA

door Corien van Dorp

Verslag van de Algemene Vergadering (GA = General Assembly) van 31 maart – 1 april 2023 in het Quaker huis te Brussel



Quaker Council for European Affairs

Deze vergadering vond hybride plaats. Via zoom namen Martine Kuipers en Joke Hofman deel vanuit de Nederlandse Jaarvergadering en ondergetekende als schrijver van VvQREA (Vrienden van Quaker Raad Europese Aangelegenheden) op vrijdagavond.

Zaterdag in alle vroegte na het uitlaten van mijn hond ben ik lijfelijk afge-reisd naar Brussel en kon de fysieke deelnemers in persoon ontmoeten. Daar VvQREA een substantiële sponsor van QCEA is, was het goed te zien dat ook Vrienden van de Nederlandse jaarvergadering een actieve rol spelen in QCEA. Martin Touwen is nu schrijver van ExCo (executive committee, het bestuursorgaan van QCEA) en Saskia Kuhlmann lid van de benoemings-commissie. Martin is een dominante naam geworden bij QCEA. De nieuwe schrijver van de GA is Martin Ford en de nieuwe directeur van QCEA heet Tracey Martin.

Na de verwelkoming op vrijdagavond gaf Tracey een korte introductie van de door QCEA te voeren strategie in de periode 2023-2025, waarna we in kleine groepen werden verdeeld om de 4 onderwerpen die hierin centraal staan te bespreken: migratie en vrede, klimaatrechtvaardigheid en vrede, dia-log voor transformatie wat nodig is om de twee eerstgenoemde onderwer-pen met elkaar te verbinden en als vierde intern werk.

Er waren hierin drie sleutelwoorden: repareer, herstel en transformeer. Ook was er een uitgebreide bespreking over de aanpassing van de statuten met betrekking tot bestuur volgens de huidige Belgische wetgeving.



Zaterdag na de openingsworship werd de vernieuwde strategie nader uitgelegd zodanig dat we het kunnen vormen naar wat we hopen te bewerkstelligen en welke rol de leden van de General Assembly hierin kunnen vervullen. Vervolgens brachten de stafleden verslag uit van hun recente werkzaamheden. Om het werk van QCEA te kunnen continueren is fondsenwerving noodzakelijk, zeker als de staf moet worden uitgebreid om het strategisch plan te verwezenlijken. In deze tijden van economische recessie is dat een uitdaging. De benoemingscommissie heeft de moeilijke opdracht om mensen te vinden, bekwaam en beschikbaar, om de taken binnen QCEA te vervullen en de leden van General Assembly werd verzocht om waar mogelijk in te springen. Samenvattend was het hartverwarmend om te zien met hoeveel energie en goede ideeën de staf onder de bezielende aansturing van Tracey QCEA een nieuwe impuls geeft en wordt gesteund door de Europese Vrienden van de GA. Hierbij kan QCEA in Brussel een baken van verbinding zijn in een Europa wat van vredesverbond lijkt te veranderen in een militaire operatie.



De Europese Commissie heeft een eerste voorstel ingediend voor een nieuw pact in september 2020 over aanpak van migratie implementeren en asiel. Enkele belangrijke zorgen die QCEA heeft:

- *Onvoldoende toezicht op de mensenrechten*
- *Verduistering van de taal van solidariteit*
- *Risico's voor de rechten van kinderen*
- *Normalisatie van detentie*



Onze afgevaardigde bij QCEA

Door Martine Kuipers, Afgevaardigde bij QCEA namens de Nederlandse Quakers

Deze Algemene Vergadering (GA=General Assembly) heb ik via zoom gevolgd. De verbinding was deze keer prima in orde. Inmiddels is QCEA van server veranderd. Er wordt nu ook gebruik gemaakt van individuele microfoons voor de Vrienden die vaak het woord moeten voeren, bv de schrijvers. Het is niet alleen voor de GA belangrijk dat de zoom verbindingen en andere elektronica goed functioneert. Het werk van QCEA is in hoge mate afhankelijk van goede communicatie. Ik ben daarom erg blij te kunnen constateren dat die situatie enorm verbeterd is.

Sinds de benoeming van de nieuwe directeur Tracey Martin zijn er veel veranderingen doorgevoerd, zowel praktisch als strategisch. Er waait een heel frisse wind door Quaker House. De deelnemers aan de GA zijn enthousiast geworden van de nieuwe koers die is ingeslagen na Corona en de gelijktijdige wisseling van directie.

De vergadering was helemaal gericht op de nieuwe koers. In de Zendbrief (zie het artikel hiernaast) is dat goed te merken. Er wordt veel gesproken over het strategisch plan. Deze heeft de titel: Justice and Peace in a time of Climate crisis. Voor de wisseling van directie was al begonnen met de herziening, maar het definitieve ontwerp is pas de afgelopen maanden tot stand gekomen zodat Tracey een grote inbreng had, natuurlijk in samenwerking met de nieuwe schrijver van de GA Martin Ford en de nieuwe schrijver van ExCo Martin Touwen.

Quaker House komt weer tot leven doordat er meer bijeenkomsten georganiseerd worden door stafmedewerkers, maar ook door verhuur aan verwante organisaties die geen eigen onderkomen hebben dat geschikt is voor groepsactiviteiten. De extra inkomsten zijn welkom. Bovendien zal de staf van QCEA hopelijk nog verder worden aangevuld. Personeelswerving heeft een tijdje op een laag pitje gestaan. Zeker nu het strategisch plan herzien is, is het van belang het team uit te breiden. Het is heel fijn te merken dat JRCT (Joseph Rowntree Charitable Trust. Fonds van de Britse Quakers dat QCEA



voor een aanzienlijk deel financiert) het werk in Brussel onverminderd blijft ondersteunen, evenals de afgevaardigden van Britain Yearly Meeting). Gelukkig komen bij de vergaderingen ook de stafleden aan het woord. Zij vertellen over hun werk voor vrede en gerechtigheid en dan komen we weer in aanraking met de onderwerpen waar het bij QCEA echt om draait. Doordat er vanuit oost Europa steeds meer deelname is aan de vergaderingen breidt het werkveld zich geleidelijk verder uit. Dat geeft nog meer het gevoel als Quakers voor heel Europa aan het werk te zijn. Tijdens de vergadering werd geïnventariseerd wanneer de diverse Jaarvergaderingen worden gehouden en hoe QCEA daar vertegenwoordigd kon zijn. In mei zal Martin Touwen met zijn QCEA pet op zich bij onze Algemene Vergadering voegen. Daar verheug ik me op.

Het eerste deel van de samenvatting van het strategisch plan van QCEA Quaker Council for European Affairs richt zich de komende drie jaar op drie thema's:

- *Migratie en vrede*
- *Klimaatrechtvaardigheid en vrede*
- *Dialogen voor transformatie*

De Quaker-vredesgetuigenis vormt de basis van al ons werk en onze werkterreinen zijn met name verbonden met met betrekking tot hun grondoorzaken in cultureel en structureel geweld en economische en raciale onrechtvaardigheid. QCEA zal daarom voorrang geven aan samenwerken als een team en zoek actief naar synergieën, zowel binnen ons werk als met het werk van anderen.

Mensen die van de ene plaats naar de andere migreren, worden getroffen door structureel en fysiek geweld.



QCEA works to bring Quaker values to the European institutions in Brussels and Strasbourg.

De Zendbrief van QCEA

Door Martin Ford

De GA* van QCEA* kwam in hybride vorm bijeen op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2023. We begonnen onze vergadering met een periode van stilte.

Martin Touwen, schrijver van ExCo*, bracht ons op de hoogte van de werkzaamheden van de commissie in de afgelopen maanden.

Nominations Committee (com. van Voordracht) meldde het voortgaande probleem om kandidaten te vinden voor ExCo. Aangezien de termijn van sommige leden ten einde loopt, wordt de situatie tamelijk urgent. Onze aandacht wordt gevraagd voor de behoefte aan namen van Vrienden voor specifieke werkzaamheden gedurende een specifieke periode. Er is behoefte aan onderzoek naar de financiële consequenties van de duurzaamheid en de CO2 uitstoot die samenhangt met ons werk.

De JRCT* zal de financiële bijdrage aan QCEA met 1 jaar verlengen, dat is de periode waarin we het document over de nieuwe strategie zullen afronden. JRCT geeft ons ook een beurs om het proces van reflectie over anti-racisme mogelijk te maken.

We ontvingen een verslag van de commissie voor herziening van het bestuur en de statuten van QCEA. Deze commissie was samengesteld uit leden van de GA en van ExCo. We spraken uitvoerig over de bestuursstructuren en de vraag hoe we kunnen voldoen aan de eisen van de Belgische wetgeving terwijl we tegelijkertijd willen vasthouden aan onze Quaker manier van inzicht verwerven tijdens de zakenvergaderingen, nu de regels strenger worden.

Tracey Martin, onze nieuwe directeur, presenteerde de recente ontwikkelingen binnen QCEA onder de 3 titels: repair, recovery en regrowth, d.w.z. repareren, herstel en nieuwe groei.

Op zaterdag kwamen we in kleine groepen bijeen om over de strategie van gedachten te wisselen, gericht op:

- migratie en vrede; gezien door de lens van vredesopbouw
- klimaatgerechtigheid en vrede; gezien door de lens van vrede
- dialoog voor transformatie; complexe problemen kunnen alleen worden opgelost door te luisteren naar diverse standpunten.

Op welk soort verandering willen we ons focussen.

Transformatieve verandering is voor ons een nieuwe werkwijze. Het is een langzaam proces: veilige ruimtes aanbieden waar naar uiteenlopende standpunten geluisterd kan worden.

Als afgevaardigden, leden van de GA, kregen we de gelegenheid om vragen te stellen en zo de strategie van QCEA, waar we nu mee hebben ingestemd, beter te begrijpen. Wij voelen de behoefte om te begrijpen hoe transforme

dialogo klinkt en om het zelf te beoefenen, zodat we “patterns and examples” (voorbeelden) kunnen zijn.

Wij weten dat Quakers in Europa veel “concerns” hebben die onze aandacht vragen. We kunnen ze niet allemaal onder de loep nemen. We probeerden die onderwerpen te kiezen waar we een kenmerkende Quaker stem en benadering kunnen inbrengen; waar potentie is voor verandering in Europese instituten en in de percepties binnen Europa in het algemeen. Er zijn kernpunten voor Quakers in Europa die we nauwlettend zullen volgen en een Quaker stem zullen toevoegen waar we kunnen, bij individuele personen en via netwerken. Deze kernpunten zijn:

- het recht om gewetensbezwaren te uiten
- lange termijn inzet voor duurzame vrede in Oekraïne
- wapenhandel en toenemend militarisme aan de kaak stellen.

Wij luisterden naar indrukwekkende presentaties van de stafmedewerkers over hun werk sinds de laatste GA in november ‘22.

De staf heeft er behoefte aan het institutionele geheugen te herstellen. Met dit doel voor ogen herstelde het team de actieve betrokkenheid binnen de ruimte van het maatschappelijk veld, zoals de conferentie van INGO’s en de Human Rights and Democracy Network. In Quaker House zijn bijeenkomsten georganiseerd met een scala aan plaatselijke en regionale organisaties. We hoorden dat het boek “Storytelling from the frontlines” is gepresenteerd in maart ‘23 met een evenement online en de verspreiding is op gang. Wij vinden deze krachtige getuigenissen die zijn verzameld in verschillende regio’s heel waardevol. Ze belichten de raakvlakken tussen klimaatverandering, klimaatrecht, militarisme en mensenrechten.

Wij zijn ons bewust dat er sprake is van een aanzienlijk tekort op de begroting. QCEA heeft dringend aanvullende financiële steun nodig om de strategie te kunnen uitvoeren. Wij worden enthousiast over de richting die QCEA is ingeslagen in het nieuw strategisch plan en van de energie waarmee de staf zich inzet om dit plan met ons verder uit te werken.

GA: General Assembly, algemene vergadering van de afgevaardigden van de Europese Jaarvergaderingen en van de steungroepen zoals VvQREA; komt twee keer per jaar bijeen.

QCEA : Quaker Council for European Affairs

ExCo: Executive Committee, dagelijks bestuur.

JRCT: Joseph Rowntree Charitable Trust. Fonds van de Britse Quakers dat QCEA voor een aanzienlijk deel financiert.

Je kent mijn echte naam niet.

Gedicht van Jelena Kasteel

Na de Quakerbijeenkomst in Bennekom kreeg ik inspiratie voor dit gedichtje.

*Je kent mijn echte naam niet.
Maar die is ook voor mij onbekend,
Want ik ben een klein deeltje
Van het Ene,
Oneindige en eeuwige,
Die onbenoembaar is.*

*Ook als ik het niet kan benoemen,
Kan ik het ervaren,
In jou, in mij, in alles,
Door licht en stilte.*



een klein deeltje van het Ene

Ik wens jou

Ingezonden door Marian van Wijngaarden in de Quaker retaire

Ik wens jou

Ik wens jou een dak boven je hoofd

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood

dat je rustig slapen kan, de hele nacht

dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan

ik wens jou mooie volle dagen toe - en vrije tijd

met kinderen om je heen, tot aan het eind

een muur voor de wind

en een vuur voor de kou

een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou

ik wens je vrede toe om wie je bent

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent

dat de liefde aan jouw hart vervulling geeft

in elk van de seizoenen die jij leeft

een muur voor de wind

en een vuur voor de kou

een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind, en vind voor jou een schuilplaats

in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang

in het donker loop ik naast je als een trouwe engel

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

*Original title: May you have; Muziek: Bert Bos, Elbert Smelt, Johan Smelt, Niek Smelt,
Gordon Groothedde; Tekst: Bert Bos, Elbert Smelt Ned.tekst: Elly Zuiderveld*

Pasen: de grenzen doorbreken

Door INLIA

Op Goede Vrijdag, lieve vrienden en vriendinnen, overschrijden we het getal van 40.000 overnachtingen voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. 40.000 overnachtingen die we met elkaar realiseerden voor mannen, vrouwen en kinderen voor wie nergens anders plek was.

Meer dan 2000 vrijwilligers hielpen eraan mee, sinds eind augustus. Op 56 locaties; in kerken, zaaltjes en andere kerkelijke bijgebouwen, in (vakantie)huizen, sportscholen, bedrijfspanden en eigenlijk alle lege panden die we maar konden vinden. We deden het samen; vrijwilligers uit 110 kerken én ook buitenkerkelijken. Allemaal mensen die zich inzetten voor medemensen in nood.

Een prachtig signaal van mensen die hun hart lieten en laten spreken. Van mensen die hun dáden laten spreken.

‘Wachten’ lijkt verder het wachtwoord te zijn als het om asielzoekers gaat.

Wachten op het grasveld in Ter Apel, tot je binnen mag.

Wachten in de crisisnoodopvang in de evenementenhal, tot je je mag melden bij de IND.

Wachten op een vaste plek, tot je naar school mag, tot je vriendjes kunt maken.

Wachten.

Wachten is niet wat alle vrijwilligers deden. Zij kwamen in actie. Bodem hulp, onderdak, een welkom, een uitgestrekte hand. En gaven daarmee een krachtige boodschap af.

Ze vonden elkaar, die vrijwilligers, dwars door kerken en geloofsgemeenschappen heen, dwars door denominatie-grenzen heen. Mensen van allerlei verschillende kerken werkten en werken samen in de opvang. Een lichtpunt in een samenleving die zo verdeeld lijkt te zijn.

Wij worden niet gescheiden. Wij zijn verbonden in Jezus Christus. Hij stierf voor ons allen. Hij stond op en er was geen ‘foute’ kerk of ‘goede’ kerk. Er was Zijn licht, het licht van de verrezen Heer. Het licht dat ons allen verenigt. Ik kan u niet vertellen hoe dankbaar ik ben het licht in al die vrijwilligers te zien schijnen. Hoe dankbaar ik ben dat wij verbonden zijn.

Ik wens ieder van u een gezegend Pasen.

John W R van Tilborg

Actief voor klimaatrechtvaardigheid

Quaker grensbijeenkomst 2023

Namens de voorbereidingsgroep, Joke Hofman, Martine Kuipers, Martin Touwen (schrijver) en Frieda Oudakker (contactpersoon).

Beste Vrienden en Vriendinnen,

Graag willen we jullie uitnodigen voor onze volgende NW-Europa grensbijeenkomst, op 8-10 september 2023. Die zal plaatsvinden in de prachtige Limburgse heuvels, in het Natuurvriendenhuis 'De Eikhold', Valkenburgerweg 72, 6419 AV Heerlen, Nederland, zie <https://eikhold.eu>. Er zal ook een groep junior Quakers bij zijn, met een eigen programma verzorgd door FWCC-EMES.

Mieke van Opheusden en George Thurley zijn bereid om met ons op een creatieve manier aan de slag te gaan over onze inzet voor klimaatrechtvaardigheid. Hoe speelt dat een rol in onze levens? Daarbij willen zij zich vooral richten op systeemverandering.

Het aantal kamers is beperkt. Wacht niet te lang met aanmelden. Je kunt je hier aanmelden: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPUrI46JZ_pTAFJB2DiMoIAGQtbynz5xB1wb-j-JPrjvAkzw/viewform?usp=pp_url (gebruik Chrome voor vertaling). De uiterste datum van inzending is 1-6-2023. Je bent pas definitief aangemeld, als het bedrag voor de kamer van je keuze is overgemaakt naar: Quakers, NL65 TRIO 0212377264 onder vermelding 'Border Meeting 2023'. De prijzen zijn € 135.- p.p. in een tweepersoonskamer en € 200.- voor een éénpersoonskamer. Bij afmelding is restitutie nog mogelijk tot 25-8-2023.

Voor bedlinnen wordt gezorgd, a.u.b. handdoek zelf meenemen. In de zomer volgt nader bericht over het programma.



Nieuws van de Duitse Vrienden

Door Martin Touwen

De Duitse Vrienden publiceren jaarlijks een programma van allerlei bijeenkomsten. Zie voor de actuele versie <https://www.quaeker.org/wp-content/uploads/2023/01/QHausTage23-web.pdf>. Zo is er bijv. een stilteweek in juni (geen probleem dus met de taal), een actie in Büchel (hun 'Volkel'), een weekend over Isaac Pennington, de traditionele zomerweek 'Familienfreizeit' (voor iedereen), een weekend voor je muzikale ziel in september (beide coördinatoren spreken Nederlands 😊), een seminar over dood en verdriet en een over spiritualiteit en verdriet, en verder samen wandelen, werken in de tuin of koken. Dus, voor iedereen wat wils, ook als je wat minder het Duits machtig bent.

Regelmatig is het Quäkerhaus in Bad Pyrmont de plek van deze bijeenkomsten. Dit jaar is wel bijzonder. Het huis wordt namelijk gerenoveerd en verbouwd, vooral in het souterrain. De eetzaal wordt naar het zuiden geopend, waardoor deze in nieuwe glorie zal stralen. Ook komt er een nieuwe keuken. Meer details over deze ontwikkelingen zijn te vinden op <https://mangelspyrmont.jimdofree.com/>. De fondswerving hiervoor is best succesvol geweest, echter is nog wel wat nodig om het begroting helemaal rond te krijgen. Wil jij aan deze bijzondere plek bijdragen? Maak dan een gift over op rekening (IBAN) DE46 4306 0967 4008 8027 01 van Rel. Ges. der Freunde o.v.v. 'Quaekerhaus' (GLS Bank).



Actie in Büchel tegen atombewapening

Laatste wensen Vluchtelingen

indrukwekkend voor medewerkers van INLIA

ingezonden door INLIA

Voor de medewerkers van INLIA zijn het indrukwekkende gebeurtenissen als ze gasten begeleiden bij hun laatste wensen of als iemand in de opvang overlijdt. Het komt niet heel vaak voor, maar het gebeurt wel. Er zitten immers relatief veel ouderen en mensen met medische klachten in het INLIA Gasthuis Groningen. Weten dat iemand uitbehandeld is en binnenkort zal overlijden, stelt de opvang voor een groot dilemma: de gast laten blijven of overplaatsen naar een hospice?

Het is een dilemma waarover Izre Kuiper, leidinggevende maatschappelijke



opvang, zich recent het hoofd heeft gebroken in verband met de terminale Buyan. Hij en zijn gezin verblijven al een poos bij INLIA en voelen zich vertrouwd en veilig in het Gasthuis. Je besluit dan niet snel iemand in zijn laatste levensdagen te laten verkassen.

Andersom weegt Izre af of het verantwoord is om hem te laten blijven. De opvang is geen hospice; medewerkers zijn niet opgeleid om gasten in hun laatste levensfase te verzorgen. Wellicht kan gespecialiseerde thuiszorg helpen, maar dan nog komt het deels op de medewerkers aan. En het moment van overlijden zou zomaar een medewerker kunnen verrassen.

Heel recent heeft een medewerker een andere gast compleet onverwacht dood aangetroffen. Zo'n beeld ben je niet zomaar kwijt, zeker als dat je uit het niets overkomt. Bij de uitvaart was de medewerker blij nogmaals afscheid te kunnen nemen, zoals de man daar opgebaard lag.

In het geval van Buyan is er het risico dat zijn verstandelijk beperkte zoon hem vindt als Buyan op zijn kamer in het Gasthuis overlijdt. Dat wil INLIA voorkomen. Een andere belangrijke reden om eventueel voor het hospice te

kiezen, is dat ze daar beter zijn toegerust op de zorg aan stervenden. Binnenkort gaan begeleiders er eerst maar ‘ns kijken met Buyan en Dolaana. “We blijven alles samen doen, ook als hij wel naar het hospice gaat”, zegt Izre, “We steunen hen tot het eind.” Het team is blij dat ze het Toevaanse gezin nog een mooi weekend in Parijs hebben kunnen bezorgen en dat Buyan zijn laatste wens in vervulling heeft zien gaan. “Mijn droom is klaar” zei hij. Dat raakt iedereen in het team.

In Memoriam Huub Oosterhuis door INLIA

De dichter en theoloog Huub Oosterhuis overleed op Eerste Paasdag. De afgelopen dagen werd door heel velen met grote waardering over hem geschreven en gesproken. Wij willen hem hier in grote dankbaarheid gedenken, met name ook als voorvechter voor de rechten van vluchtelingen.

*Dit gedicht schreef Huub Oosterhuis in 2015 om de campagne voor een pardon voor alle in Nederland gewortelde kinderen te ondersteunen:
(gepubliceerd in de bundel 'Die wij denken', uitgave Ten Have, 2017)*

LAAT ZE BLIJVEN

*Waar je bent geboren en getogen,
moet je daarvandaan –
wie heeft dat beslist?*

*Had je willen zijn geboren
als je dat tevoren wist?*

*Handen af, zingt mijn geweten,
laat ze blijven, laat ze blijven.
God en bijna iedereen
staat aan hun kant.*

*Overheid,
doe niet zo verbeteren.
Maak een beter
liever Nederland.*

Ouderen helpen in Gaza

Door Michael Merryman-Lotze, Jennifer Bing

Een nieuw project van De Amerikaanse Quaker Hulporganisatie AFSC voorziet Palestijnse ouderen in Gaza, die te lijden hebben van de blokkade van noodzakelijke voorraden. Al meer dan 16 jaar leven meer dan 2 miljoen Palestijnen in Gaza onder Israëlische militaire blokkade. De gevolgen zijn verwoestend. De werkloosheid heeft bijna 50% bereikt en meer dan 80% van de bevolking is nu afhankelijk van internationale hulp om



AFSC-medewerkers verdelen voorraden voor senioren in Rafah (aan de grens met Egypte). Foto: AFSC/Gaza AFSC/Gaza

te overleven. De toegang tot schoon water en elektriciteit is beperkt, ziekenhuizen beschikken over bijna 50% van de essentiële medicijnen en de hongercijfers nemen toe. De situatie is vooral moeilijk voor oudere Palestijnen die in armoede leven. Veel senioren hebben specifieke behoeften die onvervuld blijven. Ze zijn vaak afhankelijk van hun familie voor zorg en hulp, maar veel te vaak hebben families weinig te bieden omdat ze zelf met economische tegenspoed worden geconfronteerd.

Het AFSC-team in Gaza werkt rechtstreeks samen met lokale gemeenschappen. Veel ouderen zijn aan huis gebonden. Ze hebben rollators, rolstoelen, matrassen, luiers voor volwassenen en andere spullen nodig, maar hun families kunnen die niet betalen. En dat heeft hun vrijheid, mobiliteit en comfort in hun eigen huis beperkt.

AFSC heeft een lange geschiedenis in het verlenen van humanitaire hulp aan Palestijnen in Gaza, terwijl we pleiten voor het beëindigen van de blokkade. De afgelopen drie jaar hebben we voedsel, gezichtsmaskers, hygiëentartikelen en andere benodigdheden geleverd aan honderden bejaarde Palestijnen. Vorig jaar hielpen we 600 kinderen in Gaza aan de benodigdheden die ze nodig hadden om naar school te gaan.

We hopen dat u zich bij ons aansluit om oudere Palestijnen te helpen voorzien in hun essentiële behoeften, om comfortabel en met elementaire waardigheid te leven. Hulp kan via het Quakerhulpfonds (zie de pagina Vrienden in het hele land).

Verhalen van de frontlinie

Zaden planten in bezet gebied

Uit: QCEA, Storytelling from the Frontlines.

Yara ben ik. Ik ben geboren en getogen in Jeruzalem tot mijn 18^e, en ik ben er blijven wonen. Ik ben opgegroeid in een gezin uit de middenklasse, ging naar een privéschool, en toen ging ik naar Spanje om mijn BA daar te doen. Ik kreeg een studiebeurs om te trainen in zwemmen voor de Olympische Spelen: ik was vertegenwoordiger van Palestina.

Mijn boerenleven begon met een cursus permacultuur. Permacultuur staat natuurlijke landbouw: hoe je jouw boerderij inricht. Zo wordt het een circulaire manier om land te bebouwen. Voor het eerst dacht ik: dit is wat ik willen doen en leren. En dus nam ik de beslissing om mijn baan op te zeggen en weer naar Spanje te gaan om vrijwilligerswerk te doen op boerderijen en te leren over voedselbossen, natuurlijke landbouw en natuurlijk bouwen ook. En toen kwam ik weer terug in Palestina en werkte aan een onderzoek naar lokale planten in Palestina.

In 2018 kwam ik op de boerderij.

Muhab had een hostel in Ramallah. Toen hij een ontmoeting had met Mohammed begonnen ze te praten over de jeugd, werkloosheid, de economische situatie, politiek, landbouw..... Mohammed overtuigde Muhab dat ze een boerderij moeten beginnen. Dus zij gingen op zoek naar land, want land hier is heel duur. (...) Ze ontmoetten de landeigenaar van 1,5 ha grond bij Bil'in. Deze gaf het land vijf jaar in bruikleen zonder iets te vragen in ruil ervoor. Hij hield van het project, hij hield van het enthousiasme, het idee om zaden te bewaren, te werken met andere boeren. Door de strijd om het land terug te krijgen nadat het door de kolonisten van Modi'in beslag was genomen, was het land volledig beschadigd. We zijn langzaam de grond aan het herstellen. Wij verbinden hier boeren met consumenten. De mensen schrijven in voor het seizoen. Ze betalen vooruit en ze krijgen wekelijks een mandje van wat we produceren op de boerderij.

Bil'in is een gemilitariseerd, waterloos land, en een centrum van verzet. Het is erg droog. Dat is een uitdaging maar het is ook een kans om het te transformeren in vruchtbare en productieve landerijen.



Bil'in staat bekend om zijn volksverzet. De Israëlische regering heeft 60 procent van het land van het dorp in beslag genomen het land van het dorp om de nederzetting te bouwen Modi'in. Eerst plaatsten ze een hek later een betonnen muur. De Palestijnen van wie het land was begonnen te protesteren. Ze hebben dat ook in de rechtbank gedaan en met gedeeltelijk succes, de muur moest achteruit en Bil'in kreeg 30 procent van zijn land terug. Waar de boerderij zich nu bevindt, is deel van het bevrijde land. Dus daarom zijn wij zeer dicht tegen de muur en de nederzetting. Dit was het laatste deel van het land dat werd teruggegeven. Het bevindt zich ook in gebied C, Gebied C beslaat 61% van het Palestijnse gebied en is meestal dicht bij de muur en nederzettingen, of Israëlische bevolkingscentra. Bil'in is een Palestijns dorp 20 km ten westen van Ramallah.



We proberen het gedrag van de consument te veranderen met ons door de gemeenschap ondersteunde manier van circulaire landbouw. Als consument kun je niet kiezen wat je in je mandje wilt, Ze krijgen wat we op de boerderij verbouwen. Ze kunnen niet iets eten dat niet seizoensgebonden is. We hebben mensen die vragen waarom we geen tomaten hebben in december. We willen terug naar seizoensgebonden landbouw. Als je een tomaat koopt in december dan is deze ofwel gepland in een broeikas (met klimaatimpact) of geïmporteerd.



Alevieten verwant aan Quakers?

Door de redactie, Boekbespreking van *God is in de mens*

Ik werd benaderd door Mahmut Erciyas, die uitgebreid op de website van de Quakers had gekeken. Hij vindt dat er veel overeenkomsten zijn tussen de Alevieten en de Quakers. Hij stuurde mij het boek 'God is in de mens' op.

Enkele citaten uit de gedichten :

Onwetende wees niet verbaasd, op een dag zul je sterven

Al bezit je de hele wereld, het zal niets uitmaken

Je pratende tong zal zwijgen

Al heb je de tong van een nachtegaal, het zal niets uitmaken.

.....

(door Kul Himmet Üstadim, leefde in de 16^e eeuw in de bergen in Oost-Turkije)

Wees niet onoplettend, de hele wereld is één lichaam

Als je oplet. Merk je dat de Heilige Gast in jou is*

*Daarom liet Hij buigen voor de mens***

De troon van God is in jou.

.....

* Met de Heilige Gast bedoelt Virani God.

** Virani doelt hier op het bevel van God aan de Engelen om te buigen voor de eerste mens, Adam.

(door Virani leefde eind 16^e, begin 17^e eeuw)



Beschrijving van het boek 'God is in de mens' door Mahmut Erciyas.

Een poëtische kijk in het Alevitisme

Alevieten vormen de grootste religieuze minderheidsgroep onder Nederlanders met wortels in Turkije. De meerderheid wordt gevormd door soennitische moslims. Bij het grote publiek is echter weinig bekend over het geloof van Alevieten: het Alevitisme. Wat is het Alevitische beeld van God, de mens en de natuur? Hoe hebben Alevieten zich door de eeuwen heen georganiseerd? Hoe ziet de geloofspraktijk van het Alevitisme eruit?

Aan de hand van vijftig in het Nederlands vertaalde mystieke gedichten van een zestiental Alevitische dichters uit de veertiende tot en met de twintigste eeuw, geeft Mahmut Erciyas middels bondige toelichtingen een antwoord op deze vragen. Daarmee krijgt de lezer een grondige inblik in de

geloofsleer- en praktijk van het Alevitisme.

Mahmut Erciyas (Rotterdam, 1975), is als historicus afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds zijn afstuderen is hij werkzaam als adviseur in het sociaal domein bij de lokale overheid.

Citaat uit de inleiding:

De kern van het Alevitisme bestaat uit de oevertuiging dat God in de mens aanwezig is en dat de mens via een innerlijke spirituele reis zuivering en rijping nader tot God kan komen. Het is een mystiek geloof waarin plichtmatige handelingen en een legalistische geloofsbeleving (het naleven van de letter van religieuze wetten) niet worden gezien als wegen om dichterbij de Schepper te komen. Alevitisch mystici hebben door de eeuwen heen niet zozeer het proza, maar de poëzie gezien en benut als een medium om hun mystieke gevoelens en ervaringen en inzichten onder woorden te brengen. Ook hebben deze mystieke dichters de poëzie als een veiligere vorm van taalgebruik beschouwd dan proza.

(uit Wikipedia)

Naar schatting wonen er in Turkije tot 30 miljoen Alevieten, waarvan er 15 miljoen officieel bekend zijn. Net als in Turkije vormen in Nederland de Alevieten, na de Soennieten, de op een na grootste religieuze stroming onder de inwoners met een Turkse achtergrond. De Alevieten accepteren Mohammed als de laatste profeet van Allah en Ali als Wali (het imamschap van Ali). Vandaar de naam Alevieten, volgelingen van Ali.

In dominante soennitische staten zoals het Ottomaanse Rijk, de voorloper van de Turkse republiek, zijn Alevieten slachtoffer geweest van talloze pogroms en andere vormen van onderdrukking. Ook ten tijde van de Turkse republiek was er sprake van massaal geweld tegen Alevieten, met als bekende voorbeelden de genocide op Koerdische Alevieten (1937) en de bloedbaden in Kahramanmaras (1978) en Sivas (1993).



والله علي ابن ابي طالب الغالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه

Asadullah of Esedullah (Leeuw van God), een bijnaam gegeven door Mohammed aan zijn bloedverwant Ali. Het Alevitisme, bektashisme en soefisme zien Ali als de deur naar de mystieke kennis en esoterische interpretatie van de islam, zoals aan hem is overgedragen door Mohammed.

Vrienden in het hele land

Lokale/regio Quaker bijeenkomsten:

Je bent van harte welkom!

Van leden wordt verwacht dat ze financieel bijdragen aan (zie bankrekeningen hieronder):

1. De landelijke (jaarvergadering) Quakers
2. De lokale/regiogroep (maandvergadering)
3. Abonnement op de Vriendenkring

Iedereen kant ook bijdragen aan het Quakerhulpfonds voor giften voor Quakerprojecten (al of niet vermelden welke)



Quaker Secretariaat: Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers).

Website: quakers.nu (Peter Spreij) e-mail: secretariaat@dequakers.nl.

Penningmeester Nederlandse Jaarvergadering: (Frits Nieuwerth van den Akker)

Bankrek. NL65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers.

Quaker Bibliotheek: Vossiusstraat 20, 1071 AD Amsterdam, open op afspraak 'Bibliothecaris' Marianne IJspeert, tel. 020-6125703 (06-12730475).

Quaker Literatuur: e-mail: literatuur@Quakers.nu. Bankrek.: NL65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers, m.v.v. Quaker Literatuur.

Amsterdamse Maandvergadering: Schrijver: Marianne IJspeert, W. de Zwijgerlaan 21-III, 1056JD Amsterdam tel. 020-6125703, e-mail: mijquak.1@online.nl Bankrek.: NL81 INGB 0004 9200 51 t.n.v. A'damse MV Quakers.

Driebergen groep: Quakers t.a.v. W. Douma, Villa Xaverius, Rijsenburgselaan 11, 3972 EG Driebergen- Rijsenburg, contact: Quakers@marieke.nl.

Haagse Maandvergadering: Schrijver: Eoin Dubsy, e-mail: haagsevrienden@Quakers.nu, Haagse Maandvergadering, Stadhouderslaan 8, 2517 HW 's-Gravenhage. tel. 070- 3600621, Bankrek.: NL54 TRIO 0320 1956 78. t.n.v. Haagse Vrienden, Quakers.

Midden- en Zuid-Nederlandse Maandvergadering: Schrijver: Els Ramaker, Prinses Marijkelaan 31, 4002AT Tiel, tel. 0344 606818/0636361350, e-mail: els@ramaker.me, Bankrek.: NL67 TRIO 0197 6518 52 t.n.v. MZNMV Quakers.

Deventergroep: Inlichtingen: Frieda Oudakker 0644794366, email: friedaoudakker@gmail.com.

Noord Oost Nederlandse Maandvergadering: Schrijver: Kees Nieuwerth; Hoofdstraat 26; 9514 BE Gasselternijveen; k.nieuwerth@wxs.nl. Bankrek.: NL07 TRIO 0320 1956 51 t.n.v. Quakers NON MV.

Quaker Hulpfonds: Schrijver: Corien van Dorp. Bankrek: NL94 TRIO 0338 4113 64. t.n.v. Quaker Hulpfonds, Quakers. Email: hulpfonds@quakers.nu.

Vrienden voor Brussel (VVQREA): Schrijver: Corien van Dorp, tel: 070-3867309. E-mail: vvqrea@gmail.com. Bankrek. NL93 TRIO 0391 2219 65 - t.n.v.: Vrienden van de Quakerraad.

Vriendenkring: Per 1 jan. 2019 de abonnementsprijs van de Vriendenkring: €30,- voor Nederland en €75,- voor Buitenland (ook Europa). NL65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers met vermelding van 'Abonnement Vriendenkring'. E-mail: vriendenkringredactie@gmail.com

Waar zijn Quakerbijeenkomsten?



Algemene vergadering in Bennekom '12 – 14 mei Wijdingssamenkomsten in Nederland en België

'Quakers en ik' do 11 mei. online 20.00-21.15
(volgende: do 8 juni) Opgeven bij marliestjallingii@home.nl

Amsterdam	Iedere zondag 10.30	Vossiusstraat 20, Amsterdam, info: 020-6125703 email: mijquak.1@online.nl
Antwerpen	Geen vaste tijdstippen	Info: Jan Peeters, tel.: 0032.15.24 75 10 email: boekrijk@hotmail.com
Bennekom	MiZuNe 2e en 4e zondag vd maand, 10.30 neem contact op met Els Ramaker	Commandeursweg 44, 6721 ZM Bennekom, email: els@ramaker.me . De 2e zondag: een gesprek vanuit de stilte en daarna wijdingssamenkomst tot 11.30.
Brussel	Iedere zondag 11.00 https://quakers-belux.org	Quaker House, Square Ambiorix 50, 1000 Brussel, tel.: 00.32.2.230 49 35
Den Haag	Iedere zondag 10.30 HapStilSnap: 1x per mnd. 18:15 Graag vooraf aanmelden	Stadhouderslaan 8, Den Haag. Kinderen zijn altijd welkom. Email: haagsevrinden@quakers.nu . Info: tel. 070-3600621 online zie de link op de website quakers.nu
Driebergen	Iedere 1 ^e zondag v.d. maand 10.30.	Onze kinderen verheugen zich op gezelschap! Voor informatie: 0648255846 of per mail: Quakers@marielke.nl
Deventer	10.30 Iedere 3 ^e zondag vd mnd. Gespreksavond: info in mei bij Lucas .	Meester Geertshuis, Assenstraat 20, Meld je aan email: friedaoudakker@gmail.com of tel. 0644794366,
Gent	2 ^e woensdag 20.00-en 4e zondag 11.00. zie www.facebook.com/QuakersGent	In Buurthuis Het Hoeveke Patijntjestr 62. Gent. info: Quakercircels@gmail.com .
Groningen	2 ^e en 4 ^e zondag 10.30 in De Poort, Moesstraat 20, 9717JW Groningen,	Kinderen zijn welkom! Graag tevoren doorgeven aan: Kees Nieuwerth e-mail: k.nieuwerth@wxs.nl ; tel. 050-5712624
Zwolle	10 mei (in principe 2 ^e wo van de maand) 17.30-19.00.	Hap-Stil-Snap 06-23869715, aanmelden bij marliestjallingii@home.nl . huiskamerbijeenkomst



Iedere Zondag Online Wijdingssamenkomsten 10.30 iedereen (in de hele wereld) welkom, gesproken taal vooral Nederlands Gastheer: Charles Tauber. Meeting ID: <https://us02web.zoom.us/j/82825378000?pwd=eElkO3pue-TAxNOYObUIEWIVqUFZEUT09>

Huib Oosterhuis

*Moge jij in lichtblauw grijze verte zijn
Of in stralend gouden stilte van aanschouwen.
Moge jij zo licht als een blaadje op het water zijn.
Moge jij nu lichtdoorschenen zijn.*

