

De Ziel Spreekt

Aspecten en vragen over de Ziel.

Gedeeld tijdens Quakers en ik. Gedachten opgeschreven door Lucas de Groot, deel 1.

Stel dat je weet wat er na de dood gebeurt.

Zeker ga je dan hier en nu anders leven. Vaak is men daarna ook minder of niet bang voor de dood.

Helemaal als er een schitterend vooruitzicht wenkt. Er is leven, er is leven na dood...(Neerlands Hoop)

Stel dat er aan gene zijde alleen maar liefde is die ons opvangt en omhult en ons begeleidt bij elke stap.

Wanneer we dat weten, hoeven we niet meer bang te zijn.

De meeste verhalen wereldwijd over Hemel, Nirwana, Paradijs, Eeuwige jachtvelden, hiernamaals, bevestigen elkaar. Er is een duidelijk rode lijn.

Er zijn massa's boeken verschenen over uitredingen en reizen buiten het lichaam, over mensen bv. van wie een gestorven geliefde hen liefdevol vertelt hoe het er aan gene zijde uitziet. Een voorbeeld: Een jongetje van 8 dat later in meerdere boeken vertelt hoe een lichtgevende begeleider hem liefdevol meeneemt naar een totaal andere, prachtige wereld. Waar het vele malen glorieuzer en mooier is dan bij hem thuis.

Met gedetailleerde en ontroerende beelden van mooi ingerichte werkplaatsen en huizen waar ijle figuren bezig zijn met schilderen en beeldhouwen of liederen componeren en zingen. Beelden die mijn eigen ziel ook deden zingen.

Er is een rode lijn over de Ziel. Wereldwijd, zeker bij natuervolken.

De zilveren streng die met lichaam verbonden is. En die bij de dood als een zachte windvlaag verdwijnt via de kruin. En deze ziel kijkt verbaasd naar de jas die hij achterlaat en die hij tot dan toe zo ontzettend belangrijk vond. Zoals ook de ziel van een patiënt op de operatietafel verbaasd kijkt naar de artsen die in dat lichaam aan het snijden zijn.

De ziel kan nog maanden na de dood contact maken met dierbaren. Een laatste groet: In een droom verschijnen of op een bijzondere wijze zich als een dier laten zien. Mijn overleden moeder liet zich zoals afgesproken met mij, zien als een fladderende witte vlinder die maar om mij heen bleef dansen...

De afspraak met een stervende goede vriend werd gestand gedaan tijdens een lange wandeling in de Ardennen. De vlinder landde ditmaal op mijn hartplek en bleef daar minuten lang zitten. De woorden: het gaat goed met mij, gingen door mij heen. Glimlach van herkenning.

En dan het wegen der ziel. Ook die vraag is universeel na de dood. "Wat heb je met de liefde gedaan?"

Was er liefde, licht, wijsheid, waarheid, schoonheid, goedheid en creatie?

Dit zijn de 7 aspecten van God. In feite ligt er dan dus de vraag:

Hoe goddelijk ben je geweest? Hoe klonk God door in je leven.?

Niks geen vagevuur, hel en verdoemenis, maar Liefde. Zoveel liefde als wij niet kunnen voorstellen.

De vraag van dat 8 jarig jongetje aan het eind van zijn leven :

"Was ik liefdevol genoeg" is dus ook zo van wezenlijk belang.

Om jezelf te toetsen in Dit leven.

VRAGEN:

1. Hoe ervaar jij je eigen ziel?
2. Hoe leeft de vraag: was ik liefdevol genoeg, voor jou?

Wat is jouw ervaring met of wat zijn jouw gedachten over het leven na de dood?



Was er liefde, licht, wijsheid, waarheid, schoonheid, goedheid en creatie?