

Het Jeannette Noëlhuis

Door Joke Hofman, Quakerhulpfonds

Het Quaker hulpfonds steunt veel projecten, in binnen-en buitenland. Deze keer willen we het Jeannette Noëlhuis extra onder de aandacht brengen. Jeannette Noël is geen grote naam in de Catholic Worker-beweging. Ze staat niet bekend om grote acties of invloedrijke teksten. Maar wie haar



ontmoette, zou haar niet vergeten. Zo verging het ook Gerard, bewoner en een van de oprichters van het Noëlhuis. Hij omschrijft Jeannette als een “grootmoeder-figuur”, die nooit over anderen oordeelde en alle mensen in hun waarde liet. Haar humor was zelfs “op het pikante af”, aldus Gerard. “Vanwege die combinatie van warmte, gastvrijheid, geloof en ruimdenkendheid kozen we haar als onze ‘beschermheilige’. Haar kamer in de New Yorkse Catholic Worker werd een toevluchtsoord voor wie even zijn of haar hart wilde luchten. Een van haar gevleugelde uitspraken was: “Be good, but if you can’t be good, have fun!

Jeannette Noël werd geboren op 3 juni 1916 in Lewiston, in de Amerikaanse staat Maine. Haar jeugd kende weinig stabiliteit. Zo was Jeannette nog maar twee jaar oud toen haar moeder overleed. Na vele omzwervingen kwam ze bij de Catholic Worker in New York terecht en hielp waar ze maar kon mensen die in wat voor problemen dan ook waren. Jeannette Noël overleed op 13 januari 2006, op 89-jarige leeftijd.



de mensen van het Jeannette Noëlhuis

Ik vroeg aan Dick Meijaard wat de band van de Quakers is met het Amsterdamse Jeannette zijn reactie.



Amsterdamse Noëlhuis. Hier is

Het Noëlhuis en de Amsterdamse Maand
Het Jeannette Noëlhuis is bij de meeste Quakers
wordt door de Quakers al lange tijd financieel ondersteund. Voor de nieuwkomers: het Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. De levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Worker Beweging in de Verenigde Staten. Naast de opvang van mensen die door de maatschappij in de steek zijn gelaten, wordt er ook veel actie ondernomen om de samenleving bewust te maken van alternatieve keuzes. Dit varieert van protesten tegen de bruinkool afgravingen in Duitsland tot treinblokkades en deelname aan (vredes)protestacties. De bijdrage van de AMV ligt op een ander vlak. Wij bieden Nederlandse taallessen aan asielzoekers, die in afwachting van nieuwe mogelijkheden om asiel aan te vragen, tijdelijk onderdak vinden in het Noëlhuis. Daar wordt op beginnersniveau gewerkt aan de basisprincipes en woordenschat der Nederlandse taal, maar ook wordt er op een behoorlijk gevorderd niveau conversatieles verzorgd. De betrokkenheid van de AMV is ontstaan naar aanleiding van een oproep in de Nieuwsbrief 'n Korrel Zout, die het Noëlhuis regelmatig uitgeeft. In de afgelopen periode heeft onze support zich ook uitgebreid met het verlenen van administratieve hand- en spandiensten; meestal is de maandagavond voor het Noëlhuis. Er is altijd aanvulling op wat de vaste groep werkers en de bewoners zelf doen. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan is er altijd ruimte voor een bijdrage. Hartelijk welkom!

Vergadering.
wel bekend en

Huisnieuws, uit 'n Korrel Zout, blad van het Jeannette Noelhuis

NIKKI, 07/12/2022, [JAARGANG 34 NR. 2](#)

Het is al bijna middernacht als er aan de deur wordt geklopt. We zijn net terug van de 'Dorothy Dag' waar ik een workshop mocht geven over, je raadt het al, Dorothy Day. Het is laat, we zijn moe en eigenlijk is het huis ook al vol. Meer dan vol zelfs, want er liggen ook al twee vriendelijke mannen uit Tadzjikistan in de woonkamer. Maar Jezus staat voor de deur in de vorm van een blinde Portugese man en voordat we het doorhebben zit hij al bij ons in de keuken.

