

Innerlijk licht

Gedicht van Els Klopper

*laat je je leiden door machteloosheid
om een einde te maken aan alle strijd
waar ook op het wereldtoneel
dan vallen angst en wanhoop je ten deel*

*maar blijf je je innerlijke licht uitstralen
dan zal dat zich alom in liefde vertalen
dan bied je wezenlijk tegenwicht
aan alle verduistering van dit tijdsgewricht*

*hoe kun je je innerlijk licht waarborgen?
door er goed voor te zorgen
door het niet met emoties te verduisteren
door naar de stilte te blijven luisteren.*



Het Licht wint altijd van de duisternis