

Q Vriendenkring

*Maandblad van de Nederlandse Quakers.
Het Religieus Genootschap der Vrienden
95^e Jaargang, nr. 1 januari 2024*



Firas deelt voedsel pakketten uit in het zuiden van Gaza.
Firas werkt voor de Amerikaanse Hulporganisatie AFSC

De Vriendenkring

ISSN: 0167 – 3807

Maandblad van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

Abonnementsprijs: Nederl.: **€30,00 per jaar**
Europa en Wereldwijd **€75,00 per jaar**
Email abonnement (PDF) €5,00 per jaar



Deze Vriendenkring is gedrukt op milieuvriendelijk papier met deze drie certificaten

Nieuwe abonnee? Welkom! Stuur een email: vriendenkringredactie@gmail.com.

Het gebeurt helaas weleens dat abonnees vergeten te betalen. Maak daarom van de betaling van het abonnement een periodieke overmaking. Bankrekening: **NL65 TRIO 0212 3772 64** t.n.v. Quakers met vermelding van 'Abonnement De Vriendenkring'.
Voor buitenland: (BIC) TRIONL2U.

Redactieleden:

Eindredactie: Sytse Tjallingii, Van Nispensingel 5, 8016 LM, Zwolle, tel. 038-4608461 / 06-40030923.

Email: vriendenkringredactie@gmail.com,

Schrijver: Hylkia Nieuwerth

Redactielid: Els Ramaker

Correctie: Hylkia, Els en Frieda Oudakker.

Voor abonnees met gezichts- of leesproblemen was er een gesproken versie van De Vriendenkring. Als je hier behoefte aan hebt neem dan contact op met de redactie.

Kopij voor De Vriendenkring is heel erg welkom voor de 15^e van iedere maand! (Tenzij anders afgesproken).



De Vriendenkring staat in kleur op de website, waar je nog een schat aan aanvullende en actuele informatie over de Quakers vindt. Bezoek daarom geregeld de Quaker website: www.Quakers.nu

De Nederlandse Quakers hebben, naast de website quakers.nu (waarop de Vriendenkring te vinden is), een Facebookpagina “Quakers Nederlandse Jaarvergadering” voor berichten en een besloten Facebookgroep “Nederlandse Jaarvergadering” voor onderling gesprek, ook met Vriendenkring-abonnees. Lid word je met de betreffende knop op facebook.com/groups/820840817925912

Inhoud

Inhoud	3
Quaker retraite.....	3
Van de redactie	4
Geen Kerstcantate.....	5
Jasaja 11: 1 – 10	6
Vrede wens ik je toe.....	7
Stilte	8
Onze dromen.....	9
Kerstviering	11
Spirituele Voeding voor Groepen.	14
Oproep	19
Steun de Palestijnen in Gaza	24
De grens tussen dogma en (goed) gebruik.	28
Het Quaker-vredesgetuigenis	31
Postzegels voor micro-krediet.....	34
Doe je ogen maar dicht.	35
Asielzoekers aan het werk: win-win.....	36
Het EU-migratiepact.....	39
Quaker Committee voor Nationale Wetgeving,	44
Vrienden in het hele land	45
Waar zijn Quakerbijeenkomsten?	46
Kerstmeeting Bennekom 24-12-2023	47
Peace FWCC.....	48

Quaker retraite

De Quaker retraite is in het Willibrord klooster bij Doetinchem van 9 tot 11 februari 2024. Het thema is: ‘Glas in Lood’, geïnspireerd door het prachtige raam in de kapel van het gastenverblijf van het klooster (zie tekening hiernaast). Je zou de hele retraite aan meditatie en gesprek over dit raam kunnen besteden. Maar ook: hoe schijnt het Licht door gekleurd glas, welke kleur licht geef jij door? Je kunt je aanmelden via <https://quakersnl.weticket.com/retraite-2024/about>. Je kunt via deze link ook de kosten voor de retraite over maken.



Glas in lood in de gastenvleugel

Van de redactie

Het afgelopen jaar is niet zomaar voorbij gegaan. Er is veel gebeurd op onze aarde. We leren om te kijken naar oorlog, klimaat verslechtering, vluchtelingen, armoede, honger, discriminatie, angsten van mensen, boosheid en geweld. Hoe houden we het vol om toch onze schouders eronder te zetten, te protesteren, bij te dragen aan vluchtelingen organisaties, opvang van vluchtelingen, milieuorganisaties, lokale activiteiten om de buurt (milieu)vriendelijker te maken, initiatieven te ondernemen voor de vrede?

In de stilte kan ik mijn gedachten over problemen herkennen en laten gaan. Als ik dan tot rust kom, kan ik de diepte van de ongekende, onbegrijpelijke levensbron voelen die me energie geeft, hoop en liefde voor de aarde en alle levende wezens. Dan kunnen er ook concrete ideeën komen om initiatieven te nemen en actie te ondernemen. In het artikel ‘Spirituele Voeding voor Groepen’ kun je heel mooi lezen hoe de Quaker spiritualiteit een krachtbron is voor veel mensen en ook voor jonge mensen.

In deze Vriendenkring veel aandacht voor de oorlog waar we ons als Quakers betrokken bij voelen. Dat geldt voor mij en Marlies vooral met Gaza. We gaven in Gaza vier keer enkele weken cursussen die de Amerikaanse Quaker Hulp organisatie AFSC voor ons organiseerde. We krijgen af en toe berichten van onze vrienden in Gaza. AFSC gaat ondanks alle bombardementen toch door met het ondersteunen van kinderen die honger lijden en ouderen wiens huizen zijn gebombardeerd. Op het moment dat ik dit schrijf (31-12-2023) zijn er meer dan de helft van alle huizen en gebouwen verwoest of beschadigd. Lees verder op bladzijde 16.

Wat goed, dat de Nederlandse Quakers een oproep tot staakt het vuren en een begin van vrede te maken hebben gedaan! Bij zoveel onrecht waar we als Quakers met onze neus opzitten kunnen we niet doen alsof er niets aan de hand is. Het minste wat we kunnen doen is te laten weten dat we aan de betrokkenen denken en ondersteunen, ook al is het alleen financieel en met een verklaring.

Hoe mooi is het om als Quakersfamilie bij elkaar te zijn bij een kerstviering. Creativiteit, inspirerende inhoud en stilte geven een band en diepgaande bewogenheid. Lees het verslag van Irene Peters.

Hoe we als Quakers onze vredesgetuigenis inzetten ook in internationale kwesties, kun je lezen in het artikel van QCEA over het migratiepakket van de Europese Unie. Helaas zijn de rechten van vluchtelingen, door het accepteren van dit pakket nog verder aangetast. Maar was het ‘het best haalbare’? Ik wens alle lezers in 2024 inspirerende dromen toe, die je kunt omzetten in betekenisvolle acties!

Sytse Tjallingii (redacteur Vriendenkring)

Geen Kerstcantate,

kerstgedicht van Hans Andreus over licht

*Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.*

*Het vraagt om geen enge-
lenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.*

*En dromen doet het ook
niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar*

*aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.*



Jesaja 11: 1 - 10

*Dit gedeelte van Jesaja werd voorgelezen in de kerstbijeenkomst in Bennekom
Isaï is de vader van David, Hij woonde in Bethlehem, David is er geboren.*

¹*Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.*

²*De geest van God zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor God.*

³*Hij ademt ontzag voor God;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.*

⁴*Over de zwakken velst hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.*

⁵*Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.*

⁶*Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.*

⁷*Een koe en een berin grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw eet stro, net als een rund.*

⁸*Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.*

⁹*Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van God vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.*

¹⁰*Op die dag zal de telg van Isaï
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.*



Jesaja 11:6 De wolf en het lam

Vrede wens ik je toe

Ingebracht, en gedirigeerd door Joke Hofman op de kerstbijeenkomst van de MiZuNe in Bennekom.

Ontstaan toen het studentenkoortje van studentenpastoraat Maastricht zou gaan zingen in de gevangenis, en het lastig was om goed repertoire te vinden. De tekst moest ook geschikt zijn voor mensen die Nederlands niet als eerste taal spreken. De schrijver, studentenpastor Roel Bosch, nam toen een bestaand Noors lied van Anders Gerdmar en schreef deze Nederlandstalige versie.

Het origineel in Scandinavië is een communie lied, ook daar een tweedelige canon: *ik ben het levende brood, wie tot mij komt zal geen honger hebben; ik ben de ware wijnstok, wie bij mij komt krijgt geen dorst.*



Stilte

Bron/auteur *Stilte Momentjes* <leo@zintenz.nl>

*Stilte is altijd
en overal.*

*Ook als je verdwaald lijkt
in woorden, denken en geluiden.*

*Stilte is een oneindige ruimte
een ruimte waar geluid in opkomt,
waar beelden in opkomen,
waar vormen in opkomen,
waar gedachten in opkomen,
waar geuren in opkomen.*

*Stilte is 'zwanger' van alles.
Stilte herbergt al het leven,
het is vol van leven,
vol van potentie.*

*Het is het onveranderlijke
waar alles in verschijnt
en waar alles weer in oplost.
Stilte zelf komt nergens vandaan en gaat nergens heen.
Het zijn de 'dingen' die erin verschijnen,
die komen en gaan.*

*Ruimte en stilte zijn hetzelfde
ze zijn een alles verbindende kwaliteit.
Ze dragen alles wat opkomt en verdwijnt zonder oordeel.
En iets dat alles onvoorwaardelijk draagt,
kan alleen Liefde zijn.*

Onze dromen

Verslag van 'Quakers en ik' van do 21 dec., door Marlies Tjallingii

Het is donderdag 21 december 2023, de kortste dag van het jaar en dus het begin van een nieuw jaar. Aan het einde wensen we elkaar een goed nieuwjaar.

We delen onze dromen, voortbordurend op de droom van Martin Luther King en de droom van Marlies in de Vriendenkring van december.

Een droom voelt als een bidden voor wat we dromen .

Ik heb een droom, dat er vrede zal komen vanuit de behoeften van de mensheid, die alle regionale of nationale en ook alle politieke strevingen naar macht overstijgt.

Ik droom ook, dat er liefde zal heersen in alle gezinnen, tussen alle burens en tussen alle wijk- en plaatsgenoten.

Ik ben wakker geworden met de droom, dat ik in mijzelf altijd vrede zal kunnen ervaren.

Ik droom van een wereld waarin alle mensen aan zelfreflectie doen, waar ze kijken naar de pijn en naar de oorzaken ervan in hun diepste innerlijk en daar ook de balsem voor die pijn vinden.

Ik droom dat mensen naar elkaar luisteren en dat ze voor elkaar zorgen, altijd en niet alleen in crisis situaties.

Ik droom dat er in scholen onderwijs voor de toekomst gegeven wordt, voor een vreedevolle toekomst, dat leerlingen daarvoor vaardigheden mogen ontwikkelen.

Ik droom dat Netanyahu de eenheid ziet van alles, waardoor je niet meer kunt doden en dat we allemaal mogen groeien in dat besef.

Ik droom van een wereld waarin we niet meer alles meten in secondes, waar niet iemand de eerste hoeft te zijn. Een wereld zonder ons economische systeem. Een wereld waarin alles van waarde is. Ik droom van een wereld waarin we alleen uit de natuur gebruiken wat echt nodig is en wat de natuur ons ook wil geven.



I have a dream toespraak Martin Luther K King

Mijn droom is zoals in het Arameese ‘Onze vader’ van Bram Moerland:

“Vestig uw rijk van eenheid nu, uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.”

Ik droom dat in ieder mens de ziel sterker is dan het ego.

Ik droom dat Israëliërs en Palestijnen vreedzaam met elkaar kunnen samenleven.

Ik droom dat steeds meer mensen de moed hebben om te protesteren tegen onrecht, zoals de medewerkers op het ministerie van buitenlandse zaken in de week voor Kerst.

Ik droom van een wereld waarin mensen niet meer hoeven te vluchten voor andere mensen en als mensen moeten vluchten voor oorlog en of voor natuurrampen dat ze dan altijd welkom zijn op een andere plek in de wereld.

Ik droom van scholen waar kinderen vanaf het begin de ervaring van het leven vieren, dat ze allemaal in hun eigen kracht mogen groeien, zonder te vergelijken met anderen.

Ik droom dat er geen enkele verslaving meer is in de wereld en dat mensen steeds meer gezond leven.

Ik droom dat iedere groep of cliënt met wie ik werk, dat ze gelukkig kunnen zijn met zichzelf en met de wereld waarin ze leven.

Ik droom dat op een volgende klimaatop er een gemeenschappelijke flits komt: we gaan veranderen en we gaan het gewoon doen, we vieren het leven van alles wat er is op aarde.

Misschien mogen we al onze dromen in het Licht houden, als visioenen, die onze inspiratie levend houden en ons richting geven voor ons handelen.



*www.brammoerland.com:
Het Jezus-gebed in de hertaling van Bram Moerland:*

De hertaling van het Jezus-gebed staat dicht bij het oorspronkelijk door Jezus in het Aramees uitgesproken gebed dan het ‘Onze Vader’, zoals dat overgeleverd is in de kerkelijke traditie.

God, als bron van alle zijn, is hier dus niet in de hemel, zoals in het kerkelijk ‘Onze Vader’ maar in het hart van de mens, het kenmerk bij uitstek van de gnostische christendom uit de eerste eeuwen. Dit Jezus-gebed benadrukt vooral de oorspronkelijke eenheid tussen God en de mens, en het wil die eenheid bevestigen, of herstellen waar die verstoord is geraakt.

Kerstviering

van de Midden en Zuid Nederlandse Quakers

Door Irene Peters

Steentjes voor de Vrede....

Ik had me opgegeven voor de kerstbijeenkomst, en had al een lied klaar liggen. Toch had ik ergens het gevoel, dat het nog niet genoeg was, en die week bleef het bijna dagelijks in mijn bewustzijn ronddwarrelen. Wat daarin meespeelde was het verhaal van Marlies, over de steentjes voor de Vrede. En ja, ik kreeg een ingeving, ergens voor het inslapen. Later die week nog een keer en nog eens, en het sprookje van Klein Duimpje diende zich ook aan...Ik ging met Sytse en Marlies naar de bijeenkomst, en had de gitaar mee, en een klankschaal. Tijdens de Stilte was het even spannend: wanneer ben ik aan de beurt, en.... kan ik dit niet overslaan? Maar zoals meestal, diende het juiste moment zich vanzelf aan, en ik begon, instrumentaal, met de laatste regel van het bekende lied "Blowin in the wind" van Bob Dylan... Ja, de wind heeft zoveel verhalen. Ik kondigde aan "de toestand in de wereld" daar kwam de klankschaal aan te pas; heel voorzichtig nog: "ping"en ik probeer een situatie weer te geven.

wind.....

storm.....

ORKAAN.....

EEN HARDE TIK OP DE
KLANKSCHAAL, EEN
DOORDRINGEND GE-
LUID... chaos.....

Stilte

Daar hebben we Klein Duimpje, die op het punt staat, een donker bos te betreden; en het ziet er behoorlijk eng uit, en straks moet hij weer terug. Hij is slim, dus onderweg liet hij telkens een paar witte steentjes vallen. In het sprookje was denk ik sprake van stukjes brood, maar dat lijkt me geen goed idee, de vogels zouden het kunnen opeten.

Stilte'

De volgende situatie speelt in Vietnam, tijdens de oorlog. In een dorp werd



honger geleden 'De meeste mensen waren arm, maar niet allemaal. Toen was er een oproep, om rijst te verzamelen. Als nu iedereen eens een handjevol rijst zou doneren, dan zou het eerlijk verdeeld kunnen worden, en was er voorlopig geen honger meer

Stilte

Deze situatie speelt dichterbij, in London, in de wijk Noord Kensington, en het is nog niet eens zo lang geleden.. In een hoge flat breekt brand uit; en het is behoorlijk heftig, De mensen, die het overleefden, werden zo dakloos. Maar de buurt kwam in actie. Dit hoorde ik van mijn vriendin, die in London woont. Er werd van alle kanten hulp aangeboden, en mensen in de omringende straten zetten overal bakjes met eten neer, voor hun huizen, om zo de gedupeerden te helpen.

Stilte

Gitaarspel" All we are saying, is give peace a chance....."

Iemand gooit een steen in een rivier.
Waarom?

Let op. Zodra de steen in het water valt, vormen zich kringen. En die zetten zich uit, en zetten zich uit.....

Stilte

Hierna zing ik een lied, dat ik zelf geschreven heb.

*1. Deel in eenvoud, red de wereld,
Deel in liefde, red de wereld,
Met elkander, red de wereld,
Maar wel zonder geweld.....*

*2. Zoek de Stilte, help de wereld.
Groei in Stilte, in de wereld,
Deel je Stilte met de wereld,
Geheel zonder geweld.....*

3. Zoek de waarheid voor de wereld;



*Spreek de waarheid in de wereld;
Leef in waarheid met de wereld,
Dat is zonder geweld!*

*4. Deel je rijkdom met de wereld,
Alle rijkdom van de wereld.
Er is genoeg voor heel de wereld,
Als je het maar wilt zien....*

Instrumentaal eindigen met:

“All we are saying,
is give peace a chance.”

.....en op een gegeven moment begon ik
toch nog even spontaan mee te zingen



Het was een heel fijne bijeenkomst. Er werd meer gezongen, dat is voor mij altijd een vreugde... . Er was een behoorlijke opkomst, waarbij ook een stel kinderen, die mijn harde klap op de klankschaal natuurlijk erg leuk vonden... Jannie bracht het prachtige droombeeld uit Jesaja in. Sytse leidde een mooi kerstlied in, op de saxofoon, en Joke sloot af met een canon; ‘Vrede wens ik je toe’ ook weer met een mooie tekst. De actie van Marlies, met de vredessteentjes, sprak mij aan, ik ga hier zeker mee aan de gang, en de kinderen waren er tijdens de meeting al mee bezig. Sven (14 jr.) bood zelfgemaakte kaarsen aan Dat was voor een -sportief- goed doel, waarvoor hij geld inzamelde. Hij gaat naar Nepal met school en gaat daar met kinderen mountain-biken.



zelfgemaakte kaarsen

Spirituele Voeding voor Groepen.

De wijsheid in spiritueel luisteren, door Daphne Clement

Pendle Hill pamphlet 373, vertaling Frieda Oudakker

Deze maand kunnen jullie het vervolg van ervaringen en inzichten van deelnemers aan de groep lezen.

Muriel

Aan Muriel was gevraagd te reflecteren op haar spontane schrijven over “de rat in de muur”. (zie in de voorgaande Vriendenkringen) Haar eerste opmerkingen gaan daarover.

(Er was) iets met dat spontane schrijven. Het nam mij mee naar dat precieze moment en de herinnering aan hoe ik mij toen voelde.

Nancy had het geweldig naar haar zin en ik vond het heerlijk om haar zo gelukkig te zien. Ik heb het gevoel dat een psychoanalytische manier van kijken naar onze bedoelingen ze verandert. Het geeft een andere betekenis aan gedrag dat in feite gewoon zorgzaam is. Het haalt bedoelingen door elkaar en maakt dingen klein, plat en snel geïnterpreteerd. Zelfs als dingen erg rijk, veelzijdig en complex zijn, kunnen ze eenvoudig te begrijpen zijn als betrokken zorgzaamheid.

Waarom nam je deel aan de Spiritueel Gerichte / Voedende Groep?

Toen ik mij aanmeldde begreep ik niet echt wat het inhield. Dat kwam al doende, het ging dieper dan ik verwachtte. Ik deed mee omdat ik er van overtuigd was dat het mij iets zou opleveren als Magot dat dacht. Dan was het de moeite waard om het een kans te geven. Ik was op zoek om in kerkelijk verband dieper te gaan dan in een commissie. Als vormgeefster aan de kerkdiensten had ik een meer zakelijke rol. Ik was op zoek naar contact vanuit spiritualiteit.

Wil je ons iets vertellen over wat de ervaring in deze groep voor jou betekend heeft en wat je het meest gewaardeerd hebt?

Ik waardeer vooral het voorrecht om erbij aanwezig te zijn als mensen zich openen. Het is verbazingwekkend en inspirerend – en helend – om te zien en



aanwezig te zijn bij dat niveau van intimiteit in het delen met elkaar. Allemaal tastend in het donker. Niemand claimt de weg te weten, of zelfs maar het proces. Niet hiërarchisch, niet vanuit hoe het ‘hoort’, of vanuit een theorie of methode.

Het verbaast mij hoe iedereen in de groep probeert (volledig) mens te zijn, probeert

gewoon te zijn wie ze zijn als mens. Dat mis ik op veel plaatsen. De menselijkheid die ik hier zag maakt dat ik die op andere plaatsen ook ga zien. Het is een soort oprechtheid.



Heeft het aanwezig zijn in deze groep invloed gehad op je beroepsleven?

Omdat de mensen zichzelf openden heb ik nu het gevoel dat iedereen ‘daar buiten’ ook zo is. Nu betekenen ik veel meer voor mijn cliënten (in haar rechtspraktijk), omdat...., ja, ze hebben een probleem, maar achter dat probleem is een hele set van menselijke hoop, vrees en verwachtingen, van verhalen. Dus ik luister anders. Ik zie mensen als meer dimensionaal. Dat helpt mij om hun complexe wettelijke problemen ten diepste te begrijpen. Ik weet dat mijn cliënten dat voelen, doordat ze anders op mij reageren. Ik voel mij een betere advocaat, mijn praktijk is interessanter en waardevoller. Omdat ik dieper op hen inga kom ik soms met oplossingen die ik eerder niet had kunnen zien of bedenken – beter voor die persoon, niet iets dat van bovenaf opgelegd wordt – maar een oplossing die komt vanuit de concrete situatie. Het is goed hierover te spreken. Ik kom altijd uit een bijeenkomst, denkend: “Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb!” In het begin was er een tijd dat ik kwam opdagen en dacht: “Ik weet niet precies wat ik hier kom doen.” Maar juist dat wel komen opdagen maakte het verschil, omdat het verdieping, tot bloei komen, mogelijk maakte.

Is er een relatie tussen je ervaringen in de groep en je gebedsleven?

Ik bid veel, maar mijn gebeden zijn feitelijk meer mantra’s. Het zijn kleine vlammetjes die ik opzend. Ze zijn manieren om mijzelf te kalmeren en vertrouwen te hebben dat de dingen een bedoeling hebben – een groter doel – het gaat om geloof, niet om begrijpen, maar over in verbinding zijn. Ik denk dat we luisteren naar mensen die in onze groep niet op hun plaats zijn, maar

we luisteren vanuit een wijder begrip van geloof en hoop en een consensus dat het niet gaat om ons onze persoonlijkheid of wil, maar om de geest van geloof en liefde.

Ben je veranderd, of meer volledig dezelfde? Hoe?

Ik denk allebei – meer volledig dezelfde in mijn toewijding om een spiritueel mens te zijn. Hierin was het groepsproces erg helend – transformerend – heel natuurlijk en positief. Toch is er een soort somberheid in de informatie die meekwam, een droefheid, geraaktheid. Ik denk echt dat er iets zó positief is in geloof! Ik bedoel dat één van de beste dingen die je kan zeggen is: ik heb ergens vertrouwen in, ik geloof erin. Ik heb een afkeer van ons postmoderne cynisme dat het vertrouwen uit het geloof gehaald heeft. Het is het slechtste wat je kan doen: iets afdoen aan die geweldige liefdevolle kracht en het bestempelen als onvolwassen, kinderlijk, naïef.

Ik heb veel gevoelens van bemoediging gekregen in deze groep en ik heb juist veel vertrouwen in het geloof gekregen door deze Spirituele Groepsvoeding.



Shae

Shae legt eerst uit waarom ze meedeed aan deze groep.

Ik deed mee omdat ik mij opgebrand voelde en wist dat ik het voor mijn gezondheid rustiger aan moest gaan doen – mijn prioriteiten checken: “mijn leven centreren rond het bewustzijn van de tegenwoordigheid van God, zodat alles zijn rechtmatige plek kreeg toebedeeld. Meer dan wat dan ook wilde ik een jaar weg van de verantwoordelijkheden die ik had in mijn Quaker groep. Ik wilde dat jaar zó gebruiken dat ik spiritueel zou groeien. De Groep voor Spirituele Voeding leek mij een goede plaats om daarmee te beginnen.

Ik pleeg te refereren aan deze groep als een "verzamelde gemeenschap".

Zou je iets kunnen zeggen over de openheid die je in deze groep ervaren hebt?

Op de eerste bijeenkomst moest ik beslissen hoe open ik wilde zijn. Toen de meesten uit de groep vertelden hoe geweldig een zekere bijeenkomst van Vrienden geweest was, realiseerde ik mij hoe sterk hun ervaringen verschilden van die van mij. Ik besloot: Óf ik spreek mijn waarheid uit als het mijn beurt is, of ik stap eruit. Open te zijn was gemakkelijker toen ik mijn waarheid uit had gesproken. Ik ervoer dat de groep naar mij luisterde en mij zonder oordeel accepteerde, hoewel mijn mening tegengesteld was aan die van alle anderen. Toch voelde ik mij wat ongemakkelijk bij mijn eerste presentatie. Ik was er huiverig voor om mijn zwakte aan de groep te laten zien, maar

ik wist dat ik niet volledig verbonden zou zijn met de groep totdat ik dat risico nam. Mijn presentatie ging over een voortdurend gedoe met mijn grenzen aangeven – of door het gebrek daaraan – mijn strijd om mensen op te zaden met het gevoel niet geliefd en afgewezen te zijn. De reacties uit de groep daarop waren behulpzaam, zonder dat iemand het bagatelliseerde of voor mij wilde oplossen. Het was opmerkelijk binnen de groep - en dat bleef het ook steeds - dat ze van mij hielden en mij respecteerden ondanks de minder bewonderenswaardige kwaliteiten die ik onthuld had. De acceptatie van de groep maakte dat ik gefocust bleef – zonder mijzelf te verdedigen - op wat ik denk dat het belangrijkste is: het innerlijk Licht.

Hoe vormt deze verandering van focus je? Waar kan het toe leiden?

Mijn spirituele vorming lijkt gelijk op te gaan met wat gebeurt in mijn fysieke leven. Ik moest mij verhouden tot ongebruikelijke zaken zoals een boom die een paar weken geleden door ons huis viel. Ik kon mijn lachen niet inhouden toen ik zag hoe goed de takken doelgericht de muren en kamers



raakten die onderhoud nodig hadden en vroeg mij af of ik verkeerd begrepen werd toen ik vanuit de diepte van mijn hart vroeg: Schep in mij een schoon hart, Oh God, en vernieuw de juiste Geest in mij. Door het in de groep ontwaakte bewustzijn realiseerde ik mij dat noch mijn hart, noch mijn huis erg goed opgeschoond kunnen worden als ik de Geest negeer. Als ik instap bij de groep is het mij duidelijk dat ik niet in orde ben als ik niet in contact blijf met de Geest. De groep helpt mij om mij te herinneren wat belangrijk is.

Ik deed een presentatie over gestrest worden door de details van het restaureren van mijn huis en vroeg om een handoplegging. Iets in hun gebeden en aanrakingen bleef mij bij, door alle problemen heen die volgden. De groep om mij heen verenigde zich met mijn geest. Dat gevoel bleef aanwezig. Ik denk dat ik de liefde en compassie, die ons over en weer voedde, nooit zal vergeten. Als ik uitga van de verhalen die mensen deelden als antwoord op de “Eens toen ik..” schrijfoefeningen, ben ik niet de enige in mijn genieten van onze openheid. Ik houd van verhalen die vanuit de stilte verteld worden. Hoewel we vaak met elkaar lachen, we huilen we ook met elkaar. Het schrijven van de “Eens toen ik ...verhalen voelt soms als een collectieve ervaring. Het is een mysterie, maar het wordt óók gewoon. In deze groep beoefenen we waar we over hebben gelezen, misschien wel waar we naar verlangd

hebben. Na jaren van niet in staat zijn om ‘diep’ te luisteren, geloof ik dat ik het eindelijk te pakken heb. Ik weet niet waar dit mij heen leidt. Ik sta open voor alle mogelijkheden. Ik merk dat ik mij er in toenemende mate toe groepen voel anderen aan te moedigen mee te doen aan de discipline van dit soort vormen van spirituele oefening. Ik ben wat huiverig om het woord discipline te gebruiken, maar het is de discipline, inherent aan het commitment om voortgaand aanwezig te zijn en in de vorm van de structuur van de bijeenkomsten zelf, die zo veel van het leren mogelijk maakt. Als we steeds dieper kunnen luisteren naar de Geest in ieder van ons, geloof ik dat de bijeenkomsten zelf in het kwadraat gevoed worden. Zoals het nu is ervaar ik onze groep als de spirituele gist in samenkomsten.

Dus je gevoel van de aanwezigheid van God is in beweging, of verandert?

Mijn bewustzijn is dieper en meer frequent. Ik hou erg van de vraag: “Zoe-ken we het bewustzijn van de tegenwoordigheid van God, zodat alle dingen op hun plek vallen?” Iedereen in de groep zoekt dat op een eigen manier. Ik ben verrast hoe verschillend we allemaal zijn, én hoeveel gelijkenis we hebben in het verlangen naar die liefdevolle geestelijke tegenwoordigheid in onze levens, in het weten dat we op de goede weg zijn.

Heeft de stilte je veranderd?

De respectvolle stilte – de echte luis-terende stilte – is iets wat we niet zo vaak ervaren buiten onze bijeenkomsten voor aanbedding, De stilte, vóór de presentatie begint, waarin we als groep alles opruimen, doet iets. Als daarna iemands presentatie komt kun je voelen dat diegene spreekt vanuit die stilte en erdoor gevoed is en ge-dragen wordt. We leren actief te zijn in stilte, te spreken vanuit de stilte, erin te zitten en te pauzeren. Ik ben nu op mijn gemak met al die manieren. Ik voel dat ik met sprongen groei en mij daardoor dieper verbind.



Heeft deze groep een bijdrage geleverd aan je gebedsleven?

Wat ik in deze groep geleerd heb is op een prachtige, welkome manier in mijn leven geïntegreerd. Iets doen als een routine, zoals baantjes zwemmen in mijn zwembad, riep de herinnering op aan de handopleggingen en de daaruit voortkomende geruststellende aanwezigheid van de geest. Ik voelde mij tijdens het zwemmen zo immens geliefd, beschermd en zó dankbaar. Mijn zwemmen werd één groot vreugdevol gebed!

Oproep

**tot een onmiddellijk staakt het vuren
en een rechtvaardige en stabiele
vrede in Israël en Palestina.**



Door Peter Spreij schrijver van de Ned. Quakers

Het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) in Nederland is geschokt en diep bedroefd door de enorme escalatie van geweld in Israël en Palestina. Achter de snel stijgende aantallen sterfgevallen en slachtoffers nu met name in Gaza, schuilen individuele levens die onherroepelijk zijn beëindigd of veranderd. Wij rouwen om de vele levens die al verloren zijn gegaan en roepen op tot het onmiddellijke stoppen van alle geweld.

Willekeurige aanvallen op burgers zijn niet te rechtvaardigen. Ze schenden het internationaal humanitair recht, dat tot doel heeft de schade van oorlog te beperken en onschuldige burgers te beschermen. Wij veroordelen de aanvallen van Hamas op Israëlische burgers en de gijzeling. Wij veroordelen ook de doorgaande gewelddadige acties van de Israëlische staat in Gaza, waaronder luchtaanvallen op gebieden met een grote burgerbevolking, en het afsluiten van water, elektriciteit en de toegang tot humanitaire hulp.

De cycli van geweld moeten ook worden begrepen in de context van enerzijds de bedreiging die Israël voelt vanuit de buurlanden en radicale groepen Palestijnen, en anderzijds van Israëls militaire bezetting van Palestina, met de blokkade van Gaza en het geweld in de West Bank door Israëlische kolonisten met steun van het Israëlische leger.

Als Quakers geloven wij dat ook de mensen die nu andere mensen hun levens ontnemen, gewonden, getraumatiseerden, en ontheemden veroorzaken, ook 'dat van God' in zich hebben. Wij hopen dat onderhandelaars erin slagen dat aan te spreken.

Het is tijd voor iedereen – inclusief de internationale gemeenschap – om te erkennen dat geen enkele militaire oplossing een permanent einde zal maken aan het geweld. Alleen een rechtvaardige vrede, gebaseerd op het wederzijds respect en begrip en internationaal recht, kan dat bewerkstelligen. Wij bidden dat alle landen die wapens leveren aan de partijen in het conflict om te stoppen met wapenleveranties, omdat hiermee het conflict verder escaleert. Wij onderzoeken actief hoe wij er bij de Nederlandse regering en de internationale leiders op aan kunnen dringen om humanitaire toegang voor de

mensen in Gaza te garanderen. Wij bidden voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en de vrijlating van Israëliësch gegijzelden en Palestijnse gevangenen om verder verlies aan mensenlevens en verder lijden voor Israëliërs en Palestijnen te voorkomen.

We willen onze steun laten horen voor de noodkreet van de Palestijnse Christenen en met hen even zo zeer de oproep van alle Palestijnen en Israëliërs die voor vrede zijn en voor een staakt het vuren. Laten we bidden voor vrede en verzoening. Laten we al diegenen in het licht houden die de weg vrijmaken voor een duurzame vrede.

Met Vriendelijke groet

Namens Het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) in Nederland



Peter Spreij Schrijver

Toelichting :

De Quakergroep in Midden en Zuid Nederland heeft op 10 december een

minuut aangenomen om een verklaring op te stellen naar aanleiding van de oproep van Palestijnse Christenen in Nederland die in de vorige Vriendenkring stond. De verklaring van de Mizune is met enkele kleine wijzigingen door de Landelijke Commissie van De Nederlandse Quakers overgenomen. Deze verklaring staat in deze Vriendenkring hiervoor. De MiZuNe heeft er ook een toelichting

Gaza: 16 years of living under blockade

Israel's land, air and sea blockade has trapped more than two million people inside the Gaza Strip since 2007. No portion of Gaza's society or economy has been left untouched.



bijgeschreven die hierbij volgt:

Enkele momenten in de voorgeschiedenis van dit conflict.

De holocaust, de moord op zes miljoen joodse burgers in Europa in de tweede wereld oorlog.

De noodzaak van een veilige plek voor Joodse mensen uit Europa en elders op de wereld..

De stichting van de staat Israël tussen 1947 en 1949. Dit ging gepaard met de dood van duizenden Palestijnen en de verdrijving van meer dan 750.000 Palestijnen van hun huis en grond, dit wordt door de Palestijnen de Nakba genoemd. Een groot deel van de Palestijnse vluchtelingen is naar Gaza gevlucht en verblijft daar in de vluchtelingen kampen (huizen die heel dicht op elkaar gebouwd zijn) die door de VN beheerd worden. Dit zijn o.a. Rafah, Jabâliyah, Khan Yûnis, Nuseirat en Bureij vluchtelingen kampen met naar schatting nu anderhalf miljoen bewoners.

De staat Israël werd verscheidene malen aangevallen en bedreigd door buurlanden, maar militair kon Israël telkens overwinnen.

In de laatste tientallen jaren is per jaar een gemiddelde van ongeveer 200 Palestijnen door Israëlish kolonisten en het Israëlish leger gedood en ongeveer 20 Israëliërs door Palestijnen gedood. Daarnaast zijn er veel gewonden en gevangenen vooral aan Palestijnse kant.

Het afgelopen jaar zijn er recordniveaus van aanvallen door Israëlish kolonisten op Palestijnse gemeenschappen in de West Bank geweest, en een scherpe toename van het aantal mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen. Dit omvat de sloop van huizen en scholen, het kappen van olijfbomen, het doden van schapen en de onderdrukking van geweldloze protesten en massa-arrestaties. Er worden jaarlijks 700 Palestijnse kinderen gearresteerd en gevangen gehouden zonder proces door het Israëlish leger.

Op 30 december wordt in Gaza het aantal Palestijnen dat door Israëlish bombardementen is omgekomen op 21.000 geschat en nog een groot aantal vermisten en gewonden. Er zijn meer dan een miljoen Palestijnen in Gaza op de vlucht en er dreigt hongersnood voor de ruim twee miljoen inwoners omdat humanitaire hulp bijna niet wordt doorgelaten door de Israëliërs. De verwoesting van huizen door de bombardementen is enorm. Geschat wordt dat de helft van alle gebouwen verwoest of beschadigd is.

De angst, verdriet en boosheid aan beide kanten zijn verschrikkelijk groot.

Bronnen:

[Oproep van de Palestijnse Christenen in Nederland aan de kerkleiders en christenen in Nederland](#)

Statement van CPT (Community Peacemaker Teams Nederland)

Open brief van de Raad van Kerken in Ned. om zich in te zetten voor Pal. Christenen
<https://www.quaker.org.uk/news-and-events/news/support-a-bilateral-ceasefire-in-gaza-and-israel-quakers-and-others-tell-world-governments>
<https://www.churchtimes.co.uk/articles/2023/3-november/news/world/christian-leaders-add-their-voices-to-the-call-for-a-ceasefire-in-gaza>
<https://apnews.com/article/muslims-friday-prayers-israel-palestinians-2d096a9fe2bedbc5750520242dc63598>
<https://www.jewishvoiceforpeace.org/resource/ceasefire/>
<https://www.commondreams.org/news/rabbis-cease-fire-capitol>
<https://afsc.org/newsroom/whats-happening-gaza-and-west-bank-dec-7-2023>
<https://www.fcni.org/meeting-minute> (met minuten van Quakergroepen in de V.S.)
Verklaring van de Zweedse Quakers over het Palestina-Israël conflict
<https://quakers-in-ireland.ie/2023/10/13/statement-on-tragedy-in-israel-and-palestine/>
Verklaring van de UN High Commissioner for Human Rights.

Ingezonden door Luis Bohté, Franciscaner in Jeruzalem:



Nieuwjaar voor de Quakers in 1752

Bron: <https://www.swarthmore.edu/friends-historical-library/quaker-calendar>

Kalenderwijzigingen

Tot en met 1751 werd de Juliaanse kalender gebruikt in Engeland, Wales, Ierland en de Britse koloniën overzee. In deze plaatsen begon het jaar officieel op 25 maart. Zo werd 24 maart 1750 de volgende dag gevolgd door 25 maart 1751.

In 1752 veranderde de wet: het jaar 1751 begon op 25 maart 1751 maar eindigde op 31 december 1751. Het nieuwe jaar 1752 begon op 1 januari 1752.

Het is belangrijk om op te merken dat in Europa en Schotland de nieuwe kalender (de Gregoriaanse) de Juliaanse kalender al had vervangen.

Quakers volgden de Engelse praktijk, op één uitzondering na. Ze maakten bezwaar tegen het gebruik van namen van dagen (zondag tot zaterdag) en maanden (januari tot augustus), die afgeleid waren van heidense goden. Zo is dinsdag afgeleid van de Germaanse God Thingsus en woensdag van Wodan. De Quakers vervingen deze namen door getallen. Zondag was dus voor hen 'Eerste dag'. Tot 1752 hadden ze geen probleem met de maanden september tot en met december, die waren afgeleid van cijfers, maar voor de overige maanden schreven ze 'Eerste maand', 'Tweede maand', enzovoort. Hiervoor gebruikten ze soms Romeinse cijfers (i-xii), en soms Arabische cijfers (1-12). Na 1752 werden alle maanden door Quakers aangeduid met hun nummer. September werd "Negende Maand" enzovoort.

Brief verzonden door de London Yearly Meeting for Sufferings in 1751



Steun de Palestijnen in Gaza

Door Jennifer Bing, bijgewerkt 29 december 2023



Massa demonstranten die Gaza steunen. Protest in Washington

Lees meer over de crisis in Gaza

Veel gewetensvolle mensen zoeken naar manieren om de Palestijnen in Gaza te steunen nu het geweld blijft escaleren. Op 7 oktober kwamen bij een door Hamas geleide aanval op Israël minstens 1.400 Israëli's om het leven en werden naar schatting 240 gijzelaars genomen. Israël lanceerde onmiddellijk aanvallen op Gaza. Na weken van bombardementen hebben Israëlische aanvallen meer dan 21.500 Palestijnen in Gaza gedood en 1,9 miljoen mensen uit hun huizen verdreven. Veel informatie is te vinden op <https://afsc.org/>

De humanitaire situatie in Gaza is uiterst zorgelijk.

Water-, voedsel- en brandstoftekorten hebben gevolgen voor alle aspecten van het dagelijks leven. Oxfam waarschuwde dat “uithongering wordt gebruikt als oorlogswapen tegen burgers van Gaza”, terwijl Israël de levering van hulp belemmert en zijn totale belegering van het grondgebied handhaaft. Het hele gezondheidszorgsysteem is ingestort. Op 28 oktober schreef een AFSC-stafflid in Gaza: “Elke dag blijf ik zeggen dat het de ergste nacht ooit

was, en ik ben er zo klaar mee. ... Ik heb nog nooit zo graag willen sterven als nu.'

Zelfs vóór de Palestijnse aanvallen op Israël van 7 oktober en de Israëlische militaire reactie, hebben de 2,3 miljoen inwoners van Gaza lange tijd te maken gehad met verstikkende omstandigheden, opgelegd door Israël en gehandhaafd door de internationale gemeenschap. Al zestien jaar lang leven de Palestijnen in Gaza onder de brute blokkade van Israël, geïsoleerd van de rest van Palestina en de wereld. Meer dan 50% van de Palestijnen was werkloos en meer dan 80% was afhankelijk van humanitaire hulp om te overleven. Ze hadden beperkte toegang tot schoon water, elektriciteit en medische zorg.

Bij eerdere Israëlische militaire aanvallen op Gaza – waaronder verwoestende bombardementen in mei 2021, augustus 2022 en mei 2023 – kwamen honderden burgers om het leven en werd kritieke infrastructuur vernietigd. Volgens Save the Children was het psychosociale welzijn van kinderen, jongeren en hun verzorgers al vóór de huidige oorlog tot alarmerende niveaus gedaald.

Vandaag moeten we onze inspanningen hernieuwen en versterken om deze realiteit te veranderen. Hier zijn vijf manieren waarop je vandaag de Palestijnen in Gaza kunt steunen.

1) Neem contact op met een parlementariër van jou keus en roep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Nederland heeft een oproep tot staakt het vuren tegengehouden net als de VS.

Uit opiniepeilingen blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking voorstander is van een staakt-het-vuren. Bijna driekwart (72 procent) van de Nederlanders vindt dat beide strijdende partijen de wapens per direct zouden moeten neerleggen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Miljoenen mensen hebben zich over de hele wereld aangesloten bij protesten. Lees het laatste nieuw (nos.nl; nrc.nl; www.amnesty.nl; www.rtlnieuws.nl; unric.org;)

Sluit je online aan bij AFSC lees hun website (<https://afsc.org/>) voor ons wekelijkse actie-uur voor een staakt-het-vuren. Elke vrijdag delen we updates van AFSC-staf in Gaza, tips voor belangenbehartiging, en bellen en schrijven we brieven naar het Congres.

2) Help de aandacht te vestigen op wat er in Gaza gebeurt.

Neem deel aan protesten. Marsen, betogingen (zoals die van de rijksambtenaren, die werken op verschillende ministeries) zijn een krachtige manier

om publiekelijk solidariteit met Gaza te tonen. Om jouw boodschap luid en duidelijk te maken, kunt je onze gratis posters voor Palestina downloaden en afdrukken. (<https://afsc.org/posters-palestine>)

Schrijf een brief aan de redactie van jouw krant. Dit is een effectieve manier om steun voor Gaza te tonen, schadelijke verhalen in de media over wat er

gebeurt tegen te gaan en context toe te voegen die nieuwsmedia vaak over het hoofd zien. Gebruik deze tips voor het schrijven van brieven.

3) Leer meer over Gaza en verhef de Palestijnse stem. Lees ‘Licht in Gaza: geschriften geboren uit vuur’. Deze bloemlezing bevat werk van twaalf Pales-



Firas: minder dan drie maanden nadat AFSC het verhaal van Hazem had gepubliceerd, hoorden we dat hij was overleden. We zijn bedroefd door het nieuws en houden zijn familie in het licht. Door moedig zijn eigen verhaal te delen, wierp Hazem licht op de moeilijkheden waarmee zovelen in Gaza worden geconfronteerd. Zijn overlijden onderstreept de urgentie van ons werk om de Palestijnen in Gaza te helpen in hun onmiddellijke behoeften te voorzien, terwijl we pleiten voor een einde aan de blokkade.

tijnse schrijvers die zich een toekomst van Gaza voorstellen die verder gaat dan de wreedheden van bezetting en apartheid. Gedurende een beperkte tijd kunt u het e-book gratis downloaden. U kunt ook luisteren naar online gesprekken met medewerkers van “Light in Gaza” en een groep in jouw gemeenschap organiseren om het boek te lezen. Gebruik onze studiegids om discussies te vergemakkelijken.

Bekijk artikelen van AFSC-personeel, waaronder:

- *Wat het betekent om vluchteling te zijn in Gaza door Serena Awad.*
- *Hoe ouderen in Gaza zijn getroffen door de recente luchtaanvallen en door Firas Ramlawi van AFSC worden geholpen.*
- *Senioren helpen die onder blokkade leven door Mike Merryman-Lotze.*

Bekijk onze lijst met bronnen over Gaza, waaronder films, artikelen, boeken

en websites. Zoek naar berichtgeving via kanalen met Palestijnse journalisten die vanuit Gaza verslag uitbrengen, waaronder de Electronic Intifada.net; MiddleEastEye.net; Mondoweiss.net; en AlJazeera.com.;

4) Houd bedrijven verantwoordelijk voor hun rol bij het schenden van de rechten van Palestijnen in Gaza. Deze oorlog wordt mogelijk gemaakt door het militaire industriële complex in de V.S en Nederland, zoals het geval was bij de eerdere aanvallen van Israël op Gaza. Op de lijst staan de bedrijven die profiteren van de Israëlische aanvallen op Gaza in 2023. Dat is echter het topje van de ijsberg. Veel Amerikaanse en Nederlandse bedrijven zijn betrokken bij het Israëlische apartheidsregime en andere routinematige mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen. Zorg ervoor dat jouw geld niet bijdraagt aan mensenrechtenschendingen – en roep deze bedrijven op een einde te maken aan hun medeplichtigheid aan apartheid en oorlogsmisdaden. Bezoek de Investigate-website van AFSC ([https://investigate.afsc.org/divest/](https://investigate.afsc.org/divest;);) voor meer informatie over bedrijven die betrokken zijn bij de bezetting, en hoe je je kunt aansluiten bij de inspanningen om ze af te stoten of te boycotten.

5) Werk samen met ons aan het ontmantelen van de Israëlische apartheid. Eerder dit jaar lanceerden AFSC en partners het Apartheid-Free-initiatief.

**APARTHEID
-FREE**



Meer dan 170 gemeenschappen, groepen en organisaties hebben beloofd zichzelf ‘Apartheidsvrij’ te noemen en samen met anderen te werken aan het beëindigen van alle steun aan het Israëlische apartheidsregime, het kolonialisme van de kolonisten en de militaire bezetting. Gebruik de bronnen op de Apartheid-Free-website (<https://apartheid-free.org/>;) om mee te doen en mee te bouwen aan een beweging voor een wereld waarin alle mensen gelijk zijn en met waardigheid en respect worden behandeld.

6) Doe een gift.

- Doneer ter ondersteuning van de noodhulp van AFSC in Gaza: jouw donatie zal humanitaire hulp bieden en de inspanningen ondersteunen om het geweld te stoppen en voorwaarden voor vrede te scheppen.
- Steun de pleidooien van AFSC voor Palestijnse rechten. Help ons lopende werk met gemeenschappen in de VS financieren om vrede, gerechtigheid en menselijke waardigheid voor alle mensen tot stand te brengen.

De grens tussen dogma en (goed) gebruik.

Door Robert van de Leensel, Eindhoven.

Enkele jaren geleden ben ik eens ooit voor het eerst bij een Quaker bijeenkomst te Bennekom geweest. Dat was onderdeel van mijn zoektocht naar een “spiritueel thuis”. Na wat omzwervingen voor dat onderzoek gedurende de afgelopen jaren langs verschillende kerken en religies ben ik het afgelopen jaar weer een aantal keer bij Quaker meetings geweest. Zowel in Bennekom, Heerlen (grensbijeenkomst), als mede samenzijn en gesprekken bij mensen thuis, en daarnaast ook nog persoonlijk contact via email, app, en telefoon.

Waarvoor dank!! Ik hoop dat ik niets (of niemand) vergeten ben in mijn opsomming hierboven, want het heeft gevoeld als een warm bad. En daar ben ik zeer dankbaar voor!!

Wat mij destijds aantrok in de Quaker filosofie is enerzijds de openheid om vanuit verschillende kanten en verschillende (religieuze) standpunten naar dingen te kijken. Anderzijds kon ik mezelf terugvinden in het ondogmatische. Ik dacht, nou, dit zou het wel eens kunnen zijn voor me.

Hoe meer tijd ik afgelopen jaar doorbracht in “de wereld der Quakers”, hoe meer ik merkte dat ik soms worstelde met bepaalde gebruiken. Ondanks dat ik er ook een prachtige kant aan vond zitten. Laat ik mijn “worsteling” uit



VREDIG: De ervaring in de Stilte leidt bij veel Quakers tot principes in de persoonlijke levensstijl. Die worden ook wel de zes kernwaarden. (<https://www.quakers.nu/levensstijl/>)

proberen te leggen aan de hand van een paar voorbeeldjes.

Ik hoorde bv. over de 6 kernwaarden zoals die ook op de website staan: vrede, rechtvaardigheid, eenvoud, duurzaamheid, integriteit, gelijkwaardigheid. Vooropgesteld, laat het helder zijn dat ik niets tegen deze waarden heb. Sterker nog, het zijn prachtige waarden, en ik wens ze een ieder en de gehele wereld toe.

Tegelijkertijd merkte ik dat ik er ergens een soort oordeel (of dogma?) in meende te herkennen. In de zin van, alsof dat dan de “regels” zouden zijn, alsof er dan toch weer “hokjes” komen, terwijl liefde in mijn ogen juist open is, en geen vakjes of beperkingen heeft.

Wellicht heeft het met de wetenschappelijke achtergrond te maken waarin ik ooit tijden doorgebracht heb. Daarin wordt alles kritisch bekeken, dus ook alle begrippen, hoe mooi ze ook zijn. En dan kom je (of ik?) op vragen als, waarom zou je dan voor deze 6 kernbegrippen kiezen, en niet voor andere die ook prachtig zijn? Of waarom kies je niet voor 1 allesomvattend begrip, de onvoorwaardelijke liefde, die zoals dat woord zegt, geen voorwaarde of vakjes heeft?

Ik moest er ook aan denken toen ik wat meer leerde over (andere) Quaker gebruiken. Bijvoorbeeld het gebruik om, nadat iemand iets uitgesproken heeft, een stilte te laten vallen. De eerste keer dat ik het ervoer, en er ook uitleg bij kreeg, dacht ik, waaaauw, dit is geweldig, wat mooi, wat respectvol, wat liefdevol. Een tijdje daarna bekwam mij een gevoel van, ja maar, als het een regel wordt, als het een “wet” wordt, gaat het dan weer niet juist dogmatisch worden? Hetgeen bij mij leidde tot de vraag: waar ligt dan eigenlijk precies de grens tussen dogma en (goed) gebruik?

Stel dat er bij iemand echt iets heel hoog zit, of het ligt al op de tong, moet dat dan ook niet gewoon direct uitgesproken kunnen worden? Of moet die persoon het dan toch maar even inslikken, omdat dat nu eenmaal het gebruik of de regel is? Of is er wellicht een betere optie, optie 3, waarbij we ons laten leiden door “dat van God in ons”, dat ons vertelt of we wel of niet een stilte zouden mogen laten vallen, wel of niet direct reageren? Toegegeven, daarvoor is een hoge mate van “discernment” nodig, een hoge mate van onderscheidingsvermogen tussen “dat wat van God komt”, en dat wat niet van God komt. En of ons dat zou lukken, wie zal het zeggen. Maar toch, de vraag kwam in me op.

Net zo min als ik iets tegen de 6 kernwaarden aan sich, is het ook in dit tweede voorbeeld helder dat ik niet iets tegen het gebruik van de stilte aan sich heb. Wederom, ik was echt positief verrast toen ik het voor het eerst

meemaakte. Ik ben me enkel later af gaan vragen, of de Cruyffiaanse uitspraak “elk voordeel heb zijn nadeel” wellicht ook hier zou (kunnen) gelden.

Ik zelf geloof inderdaad in die onvoorwaardelijke liefde, die, zoals het woord al zegt, geen enkele voorwaarde stelt. En dus alles omvat. Dat is mijn (niet visuele) beeld bij God, de Bron, het Licht, of wat voor woord je dan ook aan “het Hogere” wilt plakken.

Het ultieme zou zelfs zijn dat het ons lukt om ook degenen die iets niet vanuit liefde doen toch lief te hebben. Ik dien er eerlijkheidshalve direct bij te zeggen dat dat een kunst is die ik (vaak) nog niet beheers. ‘Love your enemies, sprak ooit iemand. Ik mag daar zelf nog flink in groeien, geloof ik.

Wie weet leidt dit tot een goed gesprek, of een heroverweging. Bij wie dat dan ook moge zijn. Wie weet mag ik mijn mening herzien. Ik probeer me in elk geval zo kwetsbaar mogelijk op te stellen. Of wie weet leidt het tot niets, en dat is ook OK.

Goed, ik wens eenieder goeds, of men nu kerst viert of niet, of men de stilte in ere wil houden of juist niet, en of men waarde hecht aan de vermelde 6 kernbegrippen, of juist niet. Mocht ik iets over het hoofd zien in mijn visie, dan hoor ik het graag, dan kan ik bijleren. En zo niet, dan hoop ik dat je mijn visie en daaruit afgeleide gebruik (om me in elke situatie hopelijk door “het Hogere” te laten leiden, in plaats van door regels of wetmatige gebruiken), kunt respecteren. En zelfs liefhebben....

Hoe dan ook, mijn dank voor het warme bad dat ik reeds in contact met Quakers heb mogen ervaren, dat alles neem ik sowieso al mee in mijn hart en herinnering. Het heeft mij goed gedaan! Veel liefs!!



Loving your enemy is manifest in putting your arms not around the man, but around the social situation, to take power from those who misuse it – at which point they can become too.
Bayard Rustin



Het Quaker-vredesgetuigenis

Quaker Speak 15 december 2022

Hedendaagse Vrienden hebben een breed scala aan opvattingen over verschillende onderwerpen – des te meer reden waarom Adria Gulizia troost put uit de universaliteit van de vredesgetuigenis, een principe dat teruggaat tot de wortels van het quakerisme in het zeventiende-eeuwse Engeland.

“Ik denk dat het iets moois is dat we nog steeds eenheid hebben, ook al kunnen onze praktijken, onze manier om God te ervaren en God te aanbidden, zo verschillend zijn”, zegt Adria. “Ik word nog steeds erg aangesproken door dat beeld van de leeuw die bij het lam ligt. Het vreedzame koninkrijk van het omsmeden van onze zwaarden tot ploegscharen. Dit in plaats van ons te concentreren op manieren om onze wil aan anderen op te leggen, werkelijk te leven in die koesterende trouw. .”

Adria denkt verder na over hoe de waarden van de eerste Quakers vandaag de dag nog steeds tot ons spreken in het nieuwste nummer van Friends Journal. Haar essay ‘Facing Evil, Finding Freedom’ gaat dieper in op de Quaker-visie op verzoening, en op het geloof dat ‘vrijheid in de Geest... niet metaforisch of abstract is, maar reëel, concreet en onmiddellijk.’

Het vredesgetuigenis van vandaag is een van de dingen die, denk ik, alle Vrienden in ons zeer brede theologische spectrum bindt. Vrienden uit alle geledingen komen samen rond het vredesgetuigenis en de erkenning van de realiteit dat God ons roept om het pad van vrede te bewandelen.

Mijn naam is Adria Gulizia. Ik woon in Newark, New Jersey en ik woon de Chatham-Summit Friends Meeting bij Chatham, New Jersey, VS. Het vredesgetuigenis werd voor het eerst op gezaghebbende wijze verwoord in de Verklaring van 1660 aan koning Karel II. Het interessante aan die formulering is dat het zowel een theologische als een politieke verklaring was. De theologische verklaring is: als volgelingen van Christus geloven we dat we door het evangelie zijn ontwapend. Wij gaan niet langer wapens inzetten tegen onze medemens. In plaats daarvan zullen we ons alleen bezighouden



met de geestelijke oorlogvoering die in Efeziërs zes wordt beschreven, wat Vrienden de Oorlog van het Lam zouden gaan noemen, bidden voor elkaar, het prediken van het evangelie, leven in de kracht van de Geest. De politieke kant is echter dat er veel tumult was – in feite een burgeroorlog in Engeland in die tijd. Door deze verklaring af te leggen werd feitelijk gezegd: ‘kijk, de Quakers zijn onschadelijk. We zullen niet aan de kant van welk leger dan ook staan. We gaan niet proberen de regering omver te werpen. We zijn veilig, laat ons alsjeblieft met rust om te bidden’ Door dat te doen beschermden vroegere vrienden de jonge Quaker-beweging tegen politieke vervolging.

Hebben we vandaag het vredesgetuigenis nodig?

De eerste vrienden citeerden graag het Bijbelvers dat we, onze verlossing met angst en beven moeten uitwerken. Het is niet genoeg om naar het verleden te kijken en te zeggen: ach, die trouwe mensen uit het verleden hebben X gedaan en

daarom moet ik vandaag X doen. We moeten die spirituele realiteit zelf onder ogen zien, en dus als we het vredesgetuigenis beschouwen, is dat niet genoeg, om te zeggen: ach, George Fox zei dit en Barclay zei dat. De vraag zoals die was in de tijd van Fox is: ‘wat kun je zeggen?’ Ik denk zeker dat Vrienden vandaag de dag, op dit moment altijd terug moeten gaan naar het begin. Ik geloof dat de Geest die door Jezus sprak, zei: leg je zwaard neer; bied geen weerstand aan de slechte persoon. Zo zijn christenen en Quakers de afgelopen 2000 jaar geïnformeerd. Geloof ik dat die geest is veranderd? Heb ik de realiteit van die Geest ervaren? Heb ik dat gevoel van ontwapening ervaren?

Wat mezelf betreft, in mijn eigen leven ben ik op verschillende manieren ontwapend. Vroeger was ik enigszins... (hoewel enigszins) extreem competitief, vooral verbaal! dan wat dan ook, maar op die manier dat ik niet alleen gelijk wilde hebben, maar ook beter wilde zijn dan jij; ik wilde je een beetje



onder de neus wrijven over het feit dat je ongelijk had. Dat is de geest van geweld. En wat betekent het dus om geweld in interpersoonlijke relaties, evenals uiterlijk geweld, en andere vormen van dwang een halt toe te roepen?

Ik ben in situaties geweest waarin ik wettelijke rechten had die ik voor de rechtbank had kunnen afdwingen, maar ik heb die rechten niet gebruikt omdat dat voor mij niet voelde zoals ik mij geroepen voelde. Het is beter om ongelijk te hebben dan dwangmiddelen te gebruiken en op een bepaalde manier op mijn rechten te staan. Dus ik denk dat wij ons allemaal de vraag moeten stellen: hoe worden we op dit moment geroepen?

Kennen we die macht die alle oorlog en al het geweld wegneemt? Zijn we die kracht en liefde tegengekomen die ons in de realiteit een vreedzame manier van leven bijbrengen? Begrijpen we dat dat offers gaat betekenen. Als je begrijpt wat dat betekent dat je het op je schouders moet nemen. En toch hebben we de macht om te kiezen. Aan de ene kant om te reageren zoals de wereld reageert en geweld met geweld te beantwoorden (of dat nu fysiek geweld of andere vormen van dwang is). Aan de andere kant om op een hogere manier te reageren, op de manier van de Geest, namelijk met vrede liefde, lankmoedigheid en geduld. Het is niet leuk. Het is echt niet leuk, en toch voel ik dat we hiertoe geroepen worden.

Discussievragen:

- Wat betekent het vredesgetuigenis voor jou?
- Hoe implementeer je het in je leven?
- Hoe kunnen we, zoals Adria het zegt, “deze geestelijke waarheid voor onszelf werkelijkheid maken?”



*Adria Gulizia.
Ik woon in Newark,
New Jersey, VS*

Postzegels voor micro-krediet

Door Joke Hofman

Juist met kerst en oud en nieuw krijg je nogal wat post. De postzegels hebben een waarde!

Stuur ze ruw uitgescheurd naar:

Joke Hofman Bevernel 6,
6721 RE Bennekom.

Zij stuurt ze naar de Verenigde Staten, waar iemand ze weet te verkopen en het geld kan bestemmen voor 'Right Sharing of World Resources' (<https://rswr.org/>)

Dat is het mooie doel!

Het is een ngo die micro-kredieten verzorgt.

Dat doen ze op deze manier:



Partnering with women in
Guatemala, India, Kenya and
Sierra Leone

Hoe we werken:



Doe je ogen maar dicht.

Door Erik Dries

Doe je ogen maar dicht.

Er ligt een dode vrouw tegen de voordeur aan.

Ik ga die deur voorlopig niet nemen.

Er zitten vlekken en bloedspetters op het raam,

Ik zou het eigenlijk moeten zemen.

Ik doe de gordijnen maar dicht.

In de tuin hoor ik kinderen en gewonden.

Ik zie dat er voor de schuurdeur ook een lijk ligt.

Vette ratten, magere honden.

Ik zet een koppie thee en de TV aan.

Maak een praatje met de burens;

Waar zullen we dit jaar op vakantie gaan?

Zou het zachte weer nog lang duren?

Ik ga naar de zolder, naar boven.

Maar daar zie ik elke kale en kapotgeschoten boom.

Ik sluit mijn ogen, het is niet te geloven.

Maar het is geen nachtmerrie of een enge droom.

De pijn is te erg om binnen te laten.

Ik sluit er mijn ogen voor / Ik doe mijn ogen dicht.

En zo bid ik dat de onderhandelaars blijven praten,

En dat het lijden wordt verlicht.



Asielzoekers aan het werk: win-win

Door INLIA, (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers)

Kok, pizzabakker, bouwvakker, borduurder, heftruckchauffeur, metaalbewerker, financieel manager, verkoper, elektrotechnicus, leraar, slager, autopeetser, vrachtwagenchauffeur, koerier en ICT'er: zomaar een greep uit de beroepen van de asielzoekers die onderdak krijgen van INLIA in het kader van de crisisopvang voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.



een Asielzoeker leert lassen

Nederland zit te springen om arbeidskrachten, andersom zitten zij te springen om zinvolle dagbesteding, werk, integratie, en geld om naar hun families in het buitenland te sturen. Eén en één twee zou je denken: laat die mensen zo snel mogelijk aan het werk gaan!

Belemmeringen

Tot eind november was dat echter te simpel gedacht. Nederland wierp allerlei barrières op voor asielzoekers om hier te mogen werken. Ze zouden maar gaan denken dat ze hier mochten blijven - of zo lang aan het werk gaan dat ze recht kregen op

WW! Zo mochten asielzoekers pas na een half jaar hier aan het werk en mochten ze dan bovendien maar 24 weken per jaar werken.

Onder die regels was het onaantrekkelijk voor bedrijven om asielzoekers in dienst te nemen. Wie wil er investeren in arbeidskrachten van wie je al na 24 weken weer afscheid moet nemen? Gelukkig maakte de Raad van State eind november uiteindelijk gehakt van deze regel die de toegang tot de arbeidsmarkt beperkte. Sindsdien ligt de arbeidsmarkt veel meer open voor asielzoekers.

'Goed voor de samenleving'

Een opsteker voor werkgevers, voor asielzoekers, voor gemeenten & rijk (overheden hoeven zo minder geld aan uitkeringen te besteden), voor iedereen eigenlijk. INLIA-directeur John van Tilborg is blij met de uitspraak: “Vacatures kunnen vervuld worden, bedrijven kunnen beter draaien, asielzoekers kunnen meedoen – dat is de beste integratie. Het is echt goed voor de samenleving.”



Vluchteling leert schilderen

Hij is zelf ook in zijn nopjes, want ook INLIA heeft asielzoekers in dienst, die hij nu niet na 24 weken weer hoeft te ontslaan.

'Project Werk'

Het is ook heel goed nieuws voor ‘Project Werk’ dat INLIA in september startte. Want het potentieel aan arbeidskrachten onder de asielzoekers viel op, sinds INLIA vorig jaar betrokken raakte bij de crisisopvang van asielzoekers die niet in Ter Apel terecht konden (een nieuwe doelgroep voor INLIA).

En hoewel de belemmerende regelgeving toen nog gold, zou INLIA INLIA niet zijn als de stichting zich zou neerleggen bij de onmogelijkheden van onzinnige regels en bureaucratie. ‘Project Werk’ dus. Van Tilborg trok Britt Pruis aan, die ervaring had met het aan het werk helpen van Oekraïense vluchtelingen hier. Een enthousiaste

‘jonge hond’ zozeged, die hij koppelde aan een ervaren ‘oude rot’: ex-gemeenteraadslid Koosje van Doesen.

Beide partijen

Ze zochten eerst de regelgeving uit, brachten de cv’s van de mensen samen met hen in kaart en brachten werkgevers en potentiële arbeidskrachten in contact met elkaar. “We zijn er niet alleen voor onze gasten, maar ook voor de bedrijven”, vertelt Koosje, “We ondersteunen en coachen beide partijen. Als iets niet goed loopt, springen we in. En we leggen van tevoren ook goed aan de mensen uit hoe je in Nederland een goede werknemer bent.”

Ze lopen natuurlijk tegen allerlei moeilijkheden aan. Zo zijn in allerlei sectoren certificaten nodig, waarvan de kosten voor veel asielzoekers een probleem vormen. Bovendien moet je voor het aanvragen goed je weg weten met computers, ook een barrière. Britt: “Maar ze helpen elkaar.”

Werk is goed

De mannen willen heel graag werken, vertellen Britt en Koosje: het geeft een dag invulling, dat hebben ze geestelijk ook nodig. Werk is goed om Nederlands te leren, om mensen hier te leren kennen, om te integreren. Een heel groot pluspunt: het zijn meest kostwinners en met een baan hier kunnen ze geld sturen naar hun gezinnen.

De eerste successen zijn er: een lasser en metaalbewerker is inmiddels aan de slag, twee mensen werken bij een keukeninstallateur, iemand volgt een stage bij de klantendienst van IKEA en weer een ander is bij een productiebedrijf gestart. Laat Britt en Koosje maar schuiven.



Vluchteling werkt bij IKEA

Het EU-migratiepact

Het was de laatste kans om een pakket maatregelen af te wijzen dat de rechten van migranten en vluchtelingen eerder bedreigt dan beschermt

14 december 2023, Door Saskia Basa van QCEA met reactie van na 20 december toen het pakket is aangenomen.

Op 7 december kwamen de onderhandelaars van het EU-parlement, de raad van ministers van EU-landen en de Europese Commissie in Brussel bijeen voor een grote bijeenkomst. Daarin werd beloofd vooruitgang te boeken in de richting van een definitief standpunt over het EU-pact inzake migratie en asiel. De commissie van het Europees Parlement voor



Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken kondigt aan dat de onderhandelaars dichter dan ooit bij voltooiing zijn. Ze hebben er vertrouwen in dat zij de onderhandelingen tegen 18 december zullen afronden. Dit gebeurde op 20 december.

Wat gevierd kan worden als een historisch akkoord, is in werkelijkheid niets van dien aard. Het migratiepact betekent de uitbreiding en normalisering van een bestraffende en criminaliserende aanpak van migratie in de Europese Unie. Het heeft verwoestende gevolgen voor migranten, hun dierbaren en de mensen die hen steunen.

“Ze spelen met de levens van mensen die kwetsbaar zijn en in gevaar verkeren”, zegt Parvin A, een vrouw die uit Iran gevlucht is. Zij overleefde het om zes keer door Griekse grenswachten naar Turkije te worden teruggebracht. Griekenland werd hiervoor door het Europees Gerechtshof veroordeeld. In de dagen voorafgaand aan de top van 7 december spraken negentien mensenrechtenorganisaties met één stem en stelden wat er precies op het spel staat: het recht op asiel in de Europese Unie, het internationale systeem van vluchtelingenbescherming en de rechtsstaat. De belangrijkste genoemde zorgen zijn onder meer:

- **Versterking van pushbacks:**

De hervorming zal leiden tot een versterking van pushbacks aan de grenzen, die in verband zijn gebracht met doden, gewonden en schendingen van rechten door grenstroepen van EU-lidstaten.

- **Toegenomen gebruik van detentie:**

De hervorming zal leiden tot een toenemend gebruik van detentie in heel Europa, inclusief kinderen en gezinnen, wat zal leiden tot langdurige opsluiting, rechtsonzekerheid en zware fysieke en materiële omstandigheden.

- **Risico van onderscheid maken op grond van ras (racisme):** De introductie van door surveillance ondersteunde screeningprocedures zal het onderscheid maken op grond van ras van de migrant verergeren en gevolgen hebben voor personen die in Europa wonen en naar Europa komen, ongeacht hun staatsburgerschap of verblijfsstatus.

- **Verdieping van het beleid van naar andere landen af te schuiven:** Dit is het af-schuiven van de Europese migratiecontrole naar derde landen zonder voldoende verantwoording.

Dit heeft te maken met duizenden vluchtelingen die verdrinken op zee, met martelingen en met onmenselijke omstandigheden.

- **Focus op deportaties:** In het Pact valt de nadruk op deportaties. Bovendien wordt dit gekoppeld aan verminderde waarborgen voor een zorgvuldige procedure. Het concept van een “veilig derde land” wordt geïntroduceerd. Het stelt de lidstaten in staat hun verantwoordelijkheid te ontlopen om bescherming en waardige opvang aan vluchtelingen te bieden.

- **Verplichte asielgrensprocedures:** Het verplichte gebruik van asielgrensprocedures zal de lidstaten ertoe dwingen mensen de facto aan detentie te onderwerpen met beperkte toegang tot juridische bijstand,

“ Decisions of this nature, impact and complexity cannot be rushed or forced to match political cycles; greenlighting and legalising human rights abuses can not be an acceptable price to pay. ”



waardoor het recht op asiel in het internationaal recht wordt ondermijnd.

- **Het onvermogen om echte problemen aan te pakken:** Het Pact slaagt er niet in belangrijke kwesties aan te pakken, zoals de eerlijke verdeling van asielaanvragen over de EU-lidstaten.

Beslissingen van deze aard, impact en complexiteit kunnen niet overhaast worden genomen of gedwongen worden om in politieke cycli te passen; het groen licht geven en legaliseren van mensenrechtenschendingen kan geen aanvaardbare prijs zijn.

Deze zorgen worden bevestigd in een document gepubliceerd door het Spaanse voorzitterschap van de ministerraad. Hieruit blijkt dat het Europees Parlement aanzienlijke concessies heeft gedaan. De ministerraad heeft ook de zorgen over discriminatie op grond van ras buiten beschouwing gelaten. Het huidige voorstel dat op tafel ligt, zou kinderen vanaf zes jaar onderwerpen aan de facto detentie en versnelde grensprocedures. Dit vormt een afwijking van de huidige voorstellen die dergelijke maatregelen voor kinderen van twaalf jaar en ouder mogelijk maken. Zelfs deze maatregel is al in tegenspraak met de internationale definitie en normen van bescherming die van toepassing zijn op kinderen.

Is dit het beste wat we kunnen doen?

Ambtenaren beweren dat dit, ondanks de afnemende politieke wil, vooral van de kant van de Raad, het best mogelijke resultaat van de onderhandelingen is. Ze waarschuwen ook voor mogelijk schadelijkere gevolgen als het pact niet op tijd wordt aangenomen vóór de aangekondigde verschuiving naar rechts bij de Europese verkiezingen van komende zomer. De gegeven scenario's omvatten het vooruitzicht van een nog restrictiever EU-pact, of een terugtrekking in een 'iedereen gaat zijn gang maar'-systeem van beleid van individuele lidstaten. Het zou ook kunnen betekenen dat pogingen om tot een gemeenschappelijke EU-aanpak van migratie te komen, zouden moeten worden opgegeven. Hoe somber de alternatieven ook mogen zijn, beslissingen van deze aard, impact en complexiteit mogen niet overhaast worden genomen. Ze mogen ook niet gedwongen worden om in politieke cycli te passen. Het accepteren en legaliseren van mensenrechtenschendingen kan geen aanvaardbare prijs zijn.

De status van de Pact-onderhandelingen roept een aantal extra belangrijke vragen op. Dit gaat over de morele en ethische grondslagen van de EU. Het

gaat ook over de kwaliteit van op waarden gebaseerd leiderschap. En bovendien gaat het over de geschiktheid van bestaande EU-bestuursprocessen bij het tot stand brengen van beleid dat werkt voor mensen. Grondoorzaak is een zorgwekkend en algemeen gebrek aan vertrouwen tussen de landen van de EU. Dit is ook de grondoorzaak die de uitkomst van de Pact-onderhandelingen verklaart. Dit verklaart ook het onvermogen om gemeenschappelijke standpunten te vinden en te koesteren over andere belangrijke kwesties van onze tijd, zoals milieubescherming en natuurherstel.

Op weg naar een hoopvol opnieuw uitvinden van het proces

De oplossing is niet eenduidig of gemakkelijk, maar het opnieuw aangaan van een langdurige en creatieve dialoog zou een goed beginpunt zijn. Elke robuuste democratie zou in



Mensen zonder paspoort, ongedocumenteerden

staat moeten zijn een proces te heroverwegen dat tot resultaten leidt die niet verenigbaar zijn met de vooruitgang die al is geboekt bij het garanderen dat de wet de rechten handhaaft en gemeenschappen in staat stelt te floreren. Zelfs nu het pact is aangenomen, zullen duurzame en creatieve vormen van dialoog nodig zijn om slepende vertrouwensproblemen aan te pakken.

Als de EU-landen bereid zouden zijn dit proces aan te gaan, zou een constellatie van diverse, lokaal betrokken mensen uit het maatschappelijk middenveld, waaronder Quakers, klaar staan om de EU te ondersteunen bij het onderzoeken van mogelijkheden voor transformatie. Een benadering met meer deelnemers bij de beleidsvorming zou de EU beter in staat stellen de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden, in het bijzonder de risico's van interne conflicten. Het is nodig dat de EU-instellingen meer nadenken over de diversiteit van de bevolking. Het is ook nodig dat we bemiddelingsondersteuning algemeen gangbaar maken. We moeten veel meer trainen in de EU-instellingen. We willen ook ruimtes openen voor actief luisteren en wederzijds leren. Het ontbreekt ons niet aan ideeën om dit proces richting hoopvolle, democratische vernieuwing op gang te brengen.

Universeel betekent universeel

De beslissing over de EU Pact over migratie komt op het moment van de 75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de 23e verjaardag van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Op deze belangrijke data worden de Europeanen herinnerd aan de historische beloften die de Europese Unie geloofwaardigheid hebben gegeven als een vredesproject dat zich inzet voor het geluk van ieder mens en voor zijn onvervreembare rechten.

Voorafgaand aan deze onderhandelingen en beslissing van 20 december sluit QCEA zich aan bij de andere 19 organisaties die pleitbezorgers zijn van migrantenrechten. In een laatste poging roepen zij op tot een zorgvuldig onderzoek van de gevolgen van het pact voor de mensenrechten en de bescherming van vluchtelingen in de hele Europese Unie. Een ommekeer in dit pact zal politieke moed vergen, maar het is de juiste keuze als de EU trouw wil blijven aan haar waarden en wil werken aan een gemeenschappelijke EU-aanpak die de rechten van migranten en vluchtelingen beschermt in plaats van bedreigt.

Website: [npr.org](https://www.npr.org): 20 december 2023 Brussel – *Leiders en topambtenaren van de Europese Unie begroetten woensdag 20 dec. 2023 een grote doorbraak in de gesprekken over nieuwe regels om migratie te controleren, maar critici zeiden dat de hervormingen de rechten van asielzoekers verzwakken en meer moreel dubieuze overeenkomsten gaat aanmoedigen met landen die mensen juist naar Europa laten gaan.*



demonstratie voor onderdak van dakloze vluchtelingen

Quaker Committee voor Nationale Wetgeving,

Lobbyen met Quakers in Washington DC

<https://www.fcnl.org/>



**Friends Committee
on National Legislation**
Lobbying with Quakers

Sinds 1943 lobbyt de FCNL-gemeenschap bij het Congres om vrede en gerechtigheid te bevorderen.

We begonnen te lobbyen tegen de dienstplicht en voor hulp aan het door oorlog verscheurde Europa midden in de Tweede Wereldoorlog, maar vanaf het begin hadden Friends een grotere visie: het planten van de zaden van veranderingen voor een vreedzamere en rechtvaardiger wereld die tientallen jaren zou kunnen duren om te groeien. Tegenwoordig omvat het werk van FCNL veel van de kwesties die Friends zorgen baren, van militaire uitgaven en rassengelijkheid tot een vreedzamer buitenlands beleid en een gezond milieu.

Door de geschiedenis heen is FCNL geëvolueerd en gestegen om de uitdagingen aan te gaan waarmee ons land wordt geconfronteerd. Terwijl we vandaag lobbyen en kijken naar wat ons te wachten staat, weten we dat we voor deze tijd zijn gebouwd.

Onderwerpen waar we aan werken:



bouw bruggen geen muren

Economic Justice
Environment
Gun Violence Prevention
Just Immigration
Justice Reform
Native Americans
Middle East and Iran
Nuclear Weapons
Peacebuilding
U.S. Wars and Militarism
Voting and Elections

Vrienden in het hele land

Lokale/regio Quaker bijeenkomsten:

Je bent van harte welkom!

Van leden wordt verwacht dat ze financieel bijdragen aan (zie bankrekeningen hieronder):

1. De landelijke (jaarvergadering) Quakers
2. De lokale/regiogroep (maandvergadering)
3. Abonnement op de Vriendenkring

Iedereen kant ook bijdragen aan het Quakerhulpfonds voor giften voor Quakerprojecten (al of niet vermelden welke)



Quaker Secretariaat: Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers).

(Marlies Tjallingii) e-mail: secretariaat@quakers.nu. Website: quakers.nu

Penningmeester Nederlandse Jaarvergadering: (Frits Nieuwerth van den Akker)

Bankrek. NL65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers.

Quaker Bibliotheek: Vossiusstraat 20, 1071 AD Amsterdam, open op afspraak 'Bibliothecaris' Marianne Ijspeert, tel. 020-6125703 (06-12730475).

Quaker Literatuur: e-mail: literatuur@Quakers.nu. Bankrek.: NL65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers, m.v.v. Quaker Literatuur.

Amsterdamse Maandvergadering: Schrijver: Marianne Ijspeert, W. de Zwijgerlaan 21-III, 1056JD Amsterdam tel. 020-6125703, e-mail: mijquak.1@online.nl Bankrek.: NL81 INGB 0004 9200 51 t.n.v. A'damse MV Quakers.

Driebergen groep: Quakers t.a.v. W. Douma, Villa Xaverius, Rijsenburgselaan 11, 3972 EG Driebergen- Rijsenburg, contact: Quakers@marielke.nl.

Haagse Maandvergadering: Schrijver: Eoin Dubsy, e-mail: haagsevrienden@Quakers.nu, Haagse Maandvergadering, Stadhouderslaan 8, 2517 HW 's-Gravenhage. tel. 070- 3600621, Bankrek.: NL54 TRIO 0320 1956 78. t.n.v. Haagse Vrienden, Quakers.

Midden- en Zuid-Nederlandse Maandvergadering: Schrijver: Els Ramaker, Prinses Marijkelaan 31, 4002AT Tiel, tel. 0344 606818/0636361350, e-mail: els@ramaker.me, Bankrek.: NL67 TRIO 0197 6518 52 t.n.v. MZNMV Quakers.

Deventergroep: Inlichtingen: Frieda Oudakker 0644794366, email: friedaoudakker@gmail.com.

Noord Oost Nederlandse Maandvergadering: Schrijver: Kees Nieuwerth; Hoofdstraat 26; 9514 BE Gasselternijveen; k.nieuwerth@wxs.nl. Bankrek.: NL07 TRIO 0320 1956 51 t.n.v. Quakers NON MV.

Quaker Hulpfonds: Schrijver: Corien van Dorp. Bankrek: NL94 TRIO 0338 4113 64. t.n.v. Quaker Hulpfonds, Quakers. Email: hulpfonds@quakers.nu.

Vrienden voor Brussel (VVQREA): Schrijver: Corien van Dorp, tel: 070-3867309. E-mail: vvqrea@gmail.com. Bankrek. NL93 TRIO 0391 2219 65 - t.n.v.: Vrienden van de Quakerraad.

Vriendenkring: Per 1 jan. 2019 de abonnementsprijs van de Vriendenkring: €30,- voor Nederland en €75,- voor Buitenland (ook Europa). NL65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers met vermelding van 'Abonnement Vriendenkring'. E-mail: vriendenkringredactie@gmail.com

Waar zijn Quakerbijeenkomsten?



Wijdingssamenkomsten in Nederland en België

‘Quakers en ik’ do 18 januari online 20.00-21.00

Opgeven bij marliestjallingii@home.nl

Amsterdam	Iedere zondag 10.30	Vossiusstraat 20, Amsterdam, info: 020-6125703 email: mijquak.1@online.nl
Antwerpen	Geen vaste tijdstippen	Info: Jan Peeters, tel.: 0032.15.24 75 10 email: boekrijk@hotmail.com
Bennekom	MiZuNe 2e en 4e zondag vd maand, 10.30 neem contact op met Els Ramaker	Commandeursweg 44, 6721 ZM Bennekom, email: els@ramaker.me . De 2e zondag: een gesprek vanuit de stilte en daarna wijdingssamenkomst tot 11.30.
Brussel	Iedere zondag 11.00 https://quakers-belux.org	Quaker House, Square Ambiorix 50, 1000 Brussel, tel.: 00.32.2.230 49 35
Den Haag	Iedere zondag 10.30 HapStilSnap: 1x per mnd. 18:15 Graag vooraf aanmelden	Stadhouderslaan 8, Den Haag. Kinderen zijn altijd welkom. Email: haagsevrienden@quakers.nu . Info: tel. 070-3600621 online zie de link op de website quakers.nu
Driebergen	Iedere 1 ^e zondag v.d. maand 10.30.	Onze kinderen verheugen zich op gezelschap! Voor informatie: 0648255846 of per mail: Quakers@marielke.nl
Deventer	10.30 Iedere 3 ^e zondag vd mnd. Gespreksavond: info bij Frieda.	Meester Geertshuis, Assenstraat 20, Meld je aan email: friedaoudakker@gmail.com of tel. 0644794366,
Gent	2 ^e woensdag 20.00-en 4e zondag 11.00. zie www.facebook.com/QuakersGent	In Buurthuis Het Hoeveke Patijntjestr 62. Gent. Info: Quakercirkels@gmail.com .
Groningen	2 ^e en 4 ^e zondag 10.30 in De Poort, Moesstraat 20, 9717JW Groningen,	Kinderen zijn welkom! Graag tevoren doorgeven aan: Kees Nieuwerth e-mail: k.nieuwerth@wxs.nl ; tel. 050-5712624
Zwolle	2 ^e wo van de maand 17.30-19.00. (volgende: 11 okt.)	Hap-Stil-Snap 06-23869715, aanmelden bij marliestjallingii@home.nl . huiskamerbijeenkomst



Iedere Zondag Online Wijdingssamenkomsten. Je kunt de link vinden op website van de Quakers onder op de pagina Kom Langs:. <https://www.quakers.nu/kom-langs-2/> (helemaal naar beneden scrollen). Deelnemers wordt gevraagd om buiten de momenten dat ze iets willen bijdragen erop te letten dat ze hun microfoon op “mute” hebben staan. Dit voorkomt hinderlijke bijgeluiden.

Kerstmeeting Bennekom 24-12-2023



Peace
Мир

Weekly Meeting for Worship
to pray for Peace
every Tuesday

سلام

שלום



Friends World Committee
for Consultation
EUROPE & MIDDLE EAST SECTION



Plenaire Wereldbijeenkomst
Friends World Committee for Consultation

Registratie is mogelijk tot 31 januari voor plaatsen ter plaatse tijdens de FWCC World Plenary. Alle jaarlijkse bijeenkomsten die verband houden met FWCC worden uitgenodigd om genomineerden te sturen, evenals genomineerden van partnergroepen. Er zijn ook open plaatsen beschikbaar.