

Opening van de Algemene Vergadering

door Marielke Nieuwerth van der Akker assistent-schrijver van de AV.

Als thema van deze Algemene Vergadering (AV) hebben wij het thema 'vrede zaaien'. Vanuit de stilte opent de assistent schrijver de Algemene Vergadering met de woorden:

“Wat kan ons kleine groepje nu en in deze tijd van krankzinnige bewapening en aanwakkering van de oorlogsgeest doen om de mensen weer te wijzen op het eerste gebod van Hem, naar wie wij ons noemen?” en hoe zal onze houding straks, wie weet hoe gauw, zijn, als wij voor de keus “Christus” of “Mars” gesteld worden? (Quaker Geloven en Werken, blz 96, Laura vd Hoek, 1936)

Vrienden, de grote vredesvisioenen vinden we bij de profeten van het Oude Testament:

- Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers (...) en zij zullen de oorlog niet meer leren.
- Want elke laars die dreunend stampt en elke mantel in bloed gewenteld zal verbrand worden, een prooi van het vuur.

Leo Vroman schreef een gedicht waarin hij zijn angst uitspreekt voor weer een nieuwe dreigende oorlog en eindigt met de volgende regels:

*Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
En herhaal ze honderd malen
Alle malen zal ik wenen.”*

Ons thema is 'Vrede zaaien.'
Laten wij elkaar dit weekend verhalen vertellen over hoe dat kan, vrede zaaien en hoe de oorlog verdwijnt.

