

Zendbrief Algemene Vergadering

Lieve Vrienden.

Van 24 – 26 mei 2024 waren we in het Natuurvriendenhuis De Bosbeek met ongeveer 60 Vrienden, waaronder 6 kinderen en 8 gasten uit België, Duitsland, Groot-Brittannië en Zweden. We hebben nieuwe mensen kunnen verwelkomen.

Het thema was: Vrede zaaien, zaden van Vrede.

De zwaluwen vlogen laag, er zat regen in de lucht. De beekjes in het bos waren gevuld en overal was er het roze, wit en lila van het vingerhoedskruid.

We leven in onrustige tijden. Oorlogen, crisissen, polarisatie.

We spraken over hoop.

Wat is hoop?

Hoe houd je hoop?

Helpt hoop om het vol te houden?

Hoe ga je om met angst en wanhoop?

Kunnen en durven we onze angsten onder ogen te zien?

In de eerste epiloog werd het verhaal voorgelezen van 'Opa's gebeden van de aarde'.

Bukken om een bloem te ruiken is een gebed. Werd daarin gezegd.

En: gewoon zijn zoals alles in de natuur, dat is al een gebed.



Frits ter Kuile, vredesactivist, heeft ons zaterdag aan het werk gezet.

We gingen aan de slag met vragen over onze idealen van geweldloosheid en hoe we die in de praktijk dachten te kunnen brengen.

Welke zaden van vrede zijn er en hoe moet je die zaaien.

En Kees Nieuwerth vertelde over het praktische boek / projectdocument over 'Inclusieve Veiligheid'. Dit boekwerk wordt 14 september in de vredesweek in de Johanneskerk in Amersfoort gelanceerd (zie ook www.samenveilig.earth)



Bomen bidden door naar de hemel te reiken

's Middags vertelde Tracey Martin van QCEA over haar '5 zaden van vrede'; het ging over haar werk in verschillende landen en verschillende functies, dat haar gevormd heeft op het gebied van werken aan vrede. Ze vertelde uit haar eigen ervaring en dat was inspirerend en indrukwekkend.

Haar laatste twee vragen waren:

Hoe zijn de zaden van vrede in jou gezaaid?

Waar kunnen we vandaag de dag zaden van vrede vinden?

In de 2^e basisgroep sessie hebben we deze vragen met elkaar verkend.



Bloemen bidden door hun geur en kleur af te geven.

Later op de middag hebben we een besluit genomen over de huizen. Voor het genootschap een grote en emotionele stap.

We willen onze financiële mogelijkheden benutten om het goddelijke zichtbaar te maken in deze wereld. Door onze panden los te laten en de betrokkenheid bij onze financiën te verbreden maken we de weg daarvoor vrij.

Aan het eind van deze lange dag kregen we in verschillende interessegroepen nog meer voorbeelden van hoe mensen in de praktijk vrede zaaien. Van het werk van QCEA en de beweging rond het boek 'Morele ambitie' van Rutger Bregman, tot het werk van Charles Tauber in Vukovar en Judy Moody-Stuart die vertelde over de relatie tussen de Nederlandse Vrienden en the Friends Girl School in Sohagpur, India.

Het hoge gras bidt terwijl het met zijn armen onder de hemel zwaait.

Deze Algemene Vergadering heeft ons veel gebracht.

Het samen zijn, elkaar weer of nóg beter leren kennen, heeft ons gevoed.

We zijn aan het denken gezet en er zijn belangrijke beslissingen genomen.

En er zijn zaadjes van Vrede gezaaid.

Niet vergeten water te geven!

Uit de 2^e epiloog:

'If you smile at me, I will understand. Because that's what everybody everywhere does in the same language' (uit het lied 'Wooden Ships' van Crosby, Stills and Nash)



'Wooden Ships' van Crosby, Stills and Nash

Een liefde – en vredevolle groet



rapportages vanuit de basisgroepen