

EMES Jeugdgroep in Walberberg

Door Naomi Roberts van de Franse Quakers

Naast de Grensbijeenkomst, waarvan in de vorige Vriendenkring een verslag stond was er een bijeenkomst van de Europese - en Midden-Oosten Sectie van de Wereld Quaker Organisatie.

De bijeenkomst van de jeugdgroep van 2024 begon op de avond van 6 september en duurde drie dagen. Onze locatie was de Jeugd-academie. Die lag in een afgelegen dorp, op 20 minuten lopen de heuvel op. Dat is vanaf het tramstation in Walberberg ongeveer 20 haltes van het grote treinstation.

De deelnemers kwamen op verschillende tijdstippen in de middag of avond aan, afhankelijk van hun treinvertragingen. Om half acht stelden we ons aan elkaar voor, terwijl we wachtten op nog een aantal jongeren. We hadden een gesprek over hoe we het weekend gaan maken. Vervolgens zeiden we kort "hallo" tegen de volwassenen die daar waren. We noemden onze namen en nationaliteiten. Dat was niet zo makkelijk. We trokken ons terug in onze kamer drie trappen naar beneden, en gingen verder met onze introducties. Aan het einde van de avond waren we eindelijk met de volledige groep (3 volwassenen en 16 jongeren). Om tien uur las de jeugdgroep een gedicht voorafgaand aan de epiloog bij de hele Quaker-Grensbijeenkomst. We droegen eerst een fragment voor uit het gedicht in alle talen die in de groep werden gesproken: Ests, Duits, Georgisch, Frans en Tsjechisch. Daarna kam de hele tekst in de oorspronkelijke taal, Engels. De epiloog was een ontroerend moment voor ons allemaal. Daarna gingen we wat socialiseren en gingen we op verschillende tijden naar bed.

Sommigen van ons, en dan bedoel ik één van ons, werd vroeg in de ochtend wakker om de voorgestelde "Odehtics" mee te doen. (zie vorige Vrienden-

kring). Daarna was er een korte Quaker-stiltebijeenkomst. De minder avontuurlijken van ons werden later wakker voor het ontbijt dat om half negen begon. Onze ochtendsessies waren meer gericht op denken. Eerst namen we deel aan een sessie over het gebruik van taal samen met de volwassenen. Dat



duurde ongeveer dertig minuten. Daarna gingen we terug naar onze kamer om onze kijk op het onderwerp in drie groepen te bespreken. Toen was er pauze met koekjes en iets te drinken. Dat was wel nodig, omdat de temperatuur elk uur steeg. Onze volgende sessie ging over het thema van het weekend: "Hoe te leven". We werden aangemoedigd om een Venndiagram te tekenen dat de verschillende groepen



een Venndiagram Bijvoorbeeld: A = familie, B= sportgroep, C = School. D = Quakers

kruiste waartoe we behoren. Vervolgens hadden we een gesprek met iemand van de groep over onze tekeningen. Het was toen al lunchtijd.

De middag was daarentegen fysieker: de locatie had een klimwand, dus daar maakten we gebruik van. Onze instructeur liet ons in het begin groepsbindingsspellen spelen in de hete zon. Bijvoorbeeld "de zon schijnt door" en eentje waarbij we alleen op plastic matten naar de andere kant van het gras moesten stappen. De jongeren die dat wilden, konden toen, na het horen van ingewikkelde instructies, beginnen met klimmen. Er werd een heerlijke taart bezorgd. Dat gaf ons energie voor het laatste spel waarbij we moesten balanceren op een houten plank die wankel op een stenen rechthoek lag. We vonden dat deze activiteiten een geweldige verbondenheid gaven, die ons als groep dichter bij elkaar brachten. Dat was fijn, omdat sommigen van ons elkaar de dag ervoor pas hadden ontmoet. We fristen ons op om snel de sociale avond te plannen die wij organiseerden. Na het eten begonnen we aan de 'sociale avond'. Die werd een succes! Later deden we spelletjes tot in de kleine uurtjes. Na het ontbijt maakten we kaarten voor elkaar die we alleen in de trein terug mochten lezen. We namen afscheid, voor of na de lunch, afhankelijk van wanneer we vertrokken. We kijken uit naar onze volgende bijeenkomsten, via Zoom of persoonlijk.

