

Vrede

(Gedicht van Eppie van Dam, ingebracht door Jannie de Jong-Vlas)

*Vrede, waar kan ik je zien?
Vrede, waar kan ik je vinden?
Zwerf je ergens rond misschien?
Kun je nergens meer naar binnen?
Vrede waar kan ik je zien?*

*Woon je in een oud verhaal?
Leef je in een ver verleden?
Zie 'k je nog op het journaal?
Kom ik je vandaag nog tegen?
Vrede waar kan ik je zien?*

*Ben je soms een kleine ster
Helder schijnend, lieve vrede?
Maar dan ben je toch wel ver.
Waarom ben je niet beneden?
Vrede, dan zal ik je zien.*

*Vrede, waar zal ik je
zien?
Vrede, waar zal ik je vin-
den?
Zwerf je nog steeds rond
misschien?
Of zit je bij me binnen?
Vrede, dan laat ik je
zien.*

