

We bidden voor kinderen die we nooit hebben ontmoet

Door Ellen June Wright Hackensack, Friends Journal 10-2024

*die leven onder vallende bommen kinderen
dichtbij die meer hebben verloren dan wie dan ook*

*zouden ooit verliezen in een heel leven
levend in tenten, tussen modder*

*en voor moeders die hun kinderen
elke ochtend naar buiten sturen om in de rij te staan*

*voor een dagrantsoen soep om te voorkomen
dat het gezin kinderen laat verhongeren kinderen*

*die wijs zijn geworden
in de wreedheid van de wereld kinderen*

*die witte lijkzakken hebben gezien
volwassenen hebben horen rouwen om verliezen kinderen*

*die met open mond staan, ogen
wijd als schoteltjes terwijl ze leren*

*wat de wereld is, hoe haat eruitziet
onze gebeden zijn onze enige wapens*

*politici spuien politieke dogma's, allianties
en verdragen terwijl ze oproepen tot vrede*

*maar er is geen vrede ter-
wijl kinderen op blote voe-
ten*

*voorzichtig potten soep
terugdragen naar hun ten-
ten*

*Atmeh Vluchtelingenkamp,
Idlib, Syrië, 17 juni 2013. Foto
door John Wreford.*

